



Yeni Türkiye, Yürekli Yönetim, Yurtsever Yurttaş

Dr. İbrahim ATEŞ
YOYAV Genel Başkanı



Beş (Y) harfinin yer aldığı böyle bir başlıkla başlattığımız bu sayının başyazısında, üç önemli deyimle duygu ve düşüncelerimizi dile getirmeye çalıştık. Böylece yurdumuzun yücelmesi ve insanımızın ilerlemesi için olmazsa olmaz niteliğindeki üç önemli esası, üçlü saç ayağı gibi yazımızın başına oturtarak, içeriğini özetleyip önemine işaret etmek istedik.

Ülkede huzur havasının esmesi, toplumda kardeşlik ve dostluk duygularının derinleşmesi için insanların yekdiğeri ile sevgi ve saygı hisleriyle kenetleniş, kardeşçe kaynaşma, dostça dayanışma ve hakça paylaşmayı prensip edinmeleri gerekir. Bunun için de ilişkilerde iyi niyet, samîmiyet ve sadakatin esas alınması, davranışlarda da doğruluk, dürüstlük ve duyarlılığa uyulması icap eder. Herkese hakça muamelede bulunulması, hukukuna riayet edilmesi, her iş ve uğraşta hakkaniyetin gözetilmesi gerekir.

Dolayısıyla yönetenler yönetilenlere şefkat ve merhameti, yönetilenler de yönetenlere hürmet ve muhabbeti ilke edinmelidirler. Yönetenler koruyup kollamada, yönetilenler de sevip saymada kusur etmemelidirler.

Devlet-millet el ele, yan yana, yekdiğerinin yanında ve yardımında olmalıdır. Millet devletin idaresinde, devlet milletin iradesinde, her ikisi birbirinin hizmet ve himayesinde olmalıdır. Millî meselelerde müttefik ve mütesânit olmalıdırlar.

Güçlü devletin, güçlü milletle teşkil edileceği, güçlü milletin de güçlü devletle temsil edileceği unutulmamalıdır.

Bu inanç ve bilinçle inşa edilmekte olan yeni Türkiye'nin aktif ve atak yöneticileri ile onlara desteğini esirgemeyen yurtsever yurttaşların gönül ve güç birliği ile yürütülen çalışmalar, hızlı bir şekilde sürdürülmekte olup, hedeflenen hayırlı hizmetler ard arda ülke ve insanımızın istifadesine sunulmaktadır.

Tabii, bu çalışmaların destekleyenleri çok olmakla birlikte, köstekleyenleri de yok

değildir. Ülkemizde gerçekleştirilen bu güzel gelişmeleri hazmedemeyen iç ve dış düşmanlar boş durmamakta, terörü tahrik ve tefrikayı teşvik etmeye devam etmektedirler. Millet ve memleket menfaatine olan her hayırlı işe karşı çıkmakta ve gerçekleştirilen gelişmelere çelme atmaya çalışmaktadırlar.

Bunlar şahlanan milletimizin önünde duramayacaklar, yürekli yöneticilerimizle yurtsever yurttaşlarımızın ayakları altında ezilip gideceklerdir. Zira onların unuttukları bir şey vardır ki o da, bugünkü Türkiye'nin eski Türkiye ve günümüzdeki yönetimin geçmişteki gevşek ve güçsüz yönetimlerden biri olmadığıdır. Çünkü direnci düşük insanlara dilediklerini kabul ettirdikleri gibi değil, başı dik, alını ak, amacı Hak olan duyarlı ve dirayetli insanların yanlarına yaklaşamayacak olmalarıdır.

Allah Teâlâ'nın: "Hak geldi bâtil zâil oldu." mealindeki müjdesine mazhar olmanın mutluluğu içinde davranışlarını dizayn etmenin gayret ve kararlılığı içinde olan milletimiz, özledikleri güzel günleri görmenin bahtiyarlığı ile yöneticilerinin yanında olacak ve geçmişin karanlık günlerine döndürmek isteyenlere geçit vermeyecektir.

Başbakanımız Prof. Dr. Sayın Ahmet Davutoğlu'nun 10 Ocak 2016 Pazar günü Afyonkarahisar'da yaptığı konuşmada ifade ettiği gibi: "Aslâ Yeni Türkiye'den geri dönülmeyecek, Türkiye terör örgütlerinin planlarına kurban edilmeyecek"tir.

Cennet vatanımızda, cehennem havası estirmek isteyen darbeci, vesayetçi ve benzeri parazitlerle teröristlere fırsat verilmeyecek, ülkemiz onlardan temizlenip arı duru hale getirilecektir.

Vatan hainleri ile yandaşlarının yaptıkları yanlarına bırakılmayacak, hak ettikleri cezaları almaları için yargıya teslim edileceklerdir.

Bu inanç ve bilinçle yürütülen çalışmalarla inşa edilmekte olan yeni Türkiye, inşallah dünya cenneti olacaktır.



Yeniliğe Yönelmek

Yeni yılda yeni bilgi ve bulgulara ermeyi, yararlı yeniliklere yönelmeyi ve yürüte geldiği hayırlı hizmetlere yenilerini ekleyerek yeni Türkiye'nin inşasına katkıda bulunmayı hedefleyen YOYAV, paçayı sıvadı ve bismillah diyerek ilk adımını attı. 27 yıldır devam ettirdiği "Kur'ân Denizinden Damlalar" dersinin yeni yıldaki ilk halkası ile 4 Ocak 2016 Pazartesi günü işe başladı. Onu izleyen diğer derslerle yola devam ederek 9 Ocak 2016 Cumartesi günü yılın ilk konferansını gerçekleştirdi. "Yeniliğe Yönelmek" konulu konferansında, salonu dolduran davetlilere hitap ederek selam, sevgi ve saygıları ile iyi dileklerini ileten Dr. İbrahim Ateş, ilgi ile izlenen konuşmasında şu cümlelere yer verdi:



Dr. İbrahim Ateş

"İnsanî inceliklere sâhip, İslamî yüceliklere tâlip, hayırlı hizmetlere sâlik ve manevî değerlere mâlik olduklarına inandığım kıymetli konuklar, gününü dününden daha iyi değerlendirmenin gayreti içinde olduklarını düşündüğüm değerli dostlar, yararlı yeniliklere yönelmelerini dilediğim sevgili kardeşlerim,

basınıımızın güzîde temsilcileri!

Doğrusu yanlışı, iyisi kötüsü, yararı zararı, getirisi ve götürüsü ile çok ve çeşitli olaylara sahne olan bir yılı daha geride bırakarak yeni bir yıla girdik. 365 günü daha, ömür servetimizden harcayarak 2016 yılının ilk ayının 9. gününe geldik. Yılı yıla ekleyip bir sonrakini beklemekle geçirdiğimiz süre içinde hayat yolculuğunu sürdürerek sevinç ve saadetimizi sizlerle paylaştığımız birlikteliklerimizden birinde daha bir araya geldiğimiz bu toplantıda, yeniliğe yönelmekle ilgili düşüncelerimizi

sizlerle paylaşmaya çalışacağız. İlginizle bilginizin buluşmasına vesîle olan bu toplantıya teşrif ederek, gördüğüm görkemli tabloyu teşkil eden güzîde heyetinizi gönülden ve samimî duygularımızla selamlıyor, yeni yılın hepimiz için hayırlı gelişmelere sahne olmasını diliyorum. Yeni yılda yeni bilgilerle donanıp, yararlı yeniliklere yönelmemiz temennisi ile sözlerime başlarken, yapacağımız çalışmalar, sunacağımız hizmetler ve Hakk'ın rızası doğrultusunda halka hizmet yolunda atacağımız isabetli adımlarla yeni Türkiye'nin inşasına katkıda bulunmada bizleri başarılı kılmasını yüce Rabbimizden niyaz ediyorum.

Yeni yılda öncekine oranla daha çok çalışıp, daha fazla faaliyetlerde bir araya gelip, birlik ve dirlik içinde hedeflediğimiz hayrî, sosyal ve kültürel hizmetleri geliştirerek gerçekleştirmemizi diliyorum. Mevlâ-i Müte'âl Hazretlerinden bizleri bir araya getirdiği ilim, irfan ve hizmet-i Kur'ân yolunda dâim kılıp, Cennetine girdirecek, Cemâlini gördürecek, rızasına erdirecek duyarlı ve dirayetli davranışlarda bulunmada tevîfikini refik etmesini diliyorum.

Kıymetli kardeşlerim!

Bazı kimseler alıştıklarından uzak kalmada, yabancılık olduklarına yaklaşımda ve bilmediklerini benimsemeye zorlansalar da, monotonluktan hoşlanmayanlarla, sürekli aynı yemeği yemekten bıkan ve aynı yerde kalmaktan sıkılanların çoğunlukta oldukları malumunuzdur. "Sabah-akşam kabak aşısı yenir mi yâ Resûlallah?" diye temcid okuyarak, kabak yemekten bıktığını duyurmaya çalışan Ramazan Hocasının feryâdı ile değişik yerlere gitmenin faydasını vurgulamak isteyenlerin: "Tebdîl-i mekânda ferahlık vardır." sözleri, belirtilen düşünceleri dile getiren deyimlerdendir.



Eski ile bağlarını koparmak istemeyenler: "Eskisi olmayanın, yenisi olmaz.", "Mâziye değer vermeyen, müstakbeli kuramaz." derler. Yeniliklere yönelmeyi yeğleyenler de: "Eskiye itibar edilseydi, bit pazarına rahmet yağardı." derler. Tabii her iki kesimin de haklı ve hatalı olduğu noktalar vardır. Yanlış olan, her eskiye sırt çevirmek ve her yeniye yönelmektir. Doğru olan da, eskiden ders alıp, yeniye yönelmek ve geçmişi koruyup geleceği kurmak gayesiyle yararlı yeniliklere yönelmektir. Millî şairimiz merhum Mehmet Akif'in dediği gibi: "Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem." demektir.

Dolayısıyla biz "yeniliğe yönelmek" derken, her yeniliğe kucak açalım ve her eskiden uzaklaşalım demek istemiyoruz. Başka bir ifadeyle her eskiyi terk ve her yeniye teveccüh edelim demek istemiyoruz. Yararsız eskileri bırakalım, yararlı yeniliklere yönelelim demek istiyoruz. Zira hepimiz çok iyi biliyoruz ki, her yeni yararlı, her eski de zararlı değildir. Çoğu yeninin eskiye dayalı olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla mâzîsi olmayanın, müstakbeli olmayacağı inancıyla "kökü mâzîden gelen âti" olalım diyoruz.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in yorumladığı bir türküde denildiği gibi: "Eski yar şöyle dursun, can kurban yeni yara" demiyor, eskiye de yeniye de can fedâ diyoruz.

Geçen geçti, gün bu gün. Yarın henüz gelmedi. Geçenden ders alıp, günü değerlendirelim. Geleceğe hazırlanalım ve yarınlarımız için yararlı yatırımlar yapmanın gayreti içinde olalım.

Unutmayalım ki, her an yeni bir zaman yaşıyoruz. Hiçbir zaman boş veya nâhoş bir şekilde geçirilmemeli, ya bir iş, ya bir ibadet, ya da dinlenip enerji edinmekle değerlendirilmelidir.

Herkes, yaşadığı her gün kendini yenilemenin ve yararlı bir işe yönelmenin gayreti içinde olmalıdır. Kimse düne takılıp kalmamalı, güne gelmenin gereğini yapmalı ve yarına yönelmenin hazırlığı içinde olmalıdır. Herkes, Hz. Mevlânâ'nın:

"Dün dün de kaldı cancağızım

Bugün yeni şeyler söylemek lâzım."

dizesinden esinlenerek yeni günde yeni işler yapmanın bilincinde olmalıdır.

Dününü öldürüp gününü gafletle geçirenlerden değil, gününü dününden daha verimli kılacak girişimlerde bulunan bilinçli ve basiretli Müslümanlardan olmalıdır. Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.)'in: "İki

**Herkes,
yaşadığı her gün
kendini yenilemenin ve
yararlı bir işe yönelmenin
gayreti içinde olmalıdır.**

günü eşit olan aldanmıştır." mealindeki uyarısını sürekli göz önünde bulundurmalıdır.

Ben, bu hadîs-i şerîften esinlenerek: "İki günü eşit olan yerinde saymıştır. Dünü gününden iyi olan da geri kalmıştır." diyorum. Aldan-

mamak, yerinde saymamak ve geri kalmamak için, yaşanan her günü, yeni kazanımlar elde edecek duyarlı ve dirayetli davranışlarla değerlendirmek gerekir.

Günlerini bu inanç ve bilinçle değerlendiren Müslüman, adım adım ilerler, güzel geleceğe doğru yol alır ve yücelme yörüngesine girer. Böylesi bir Müslüman için de kimse gerici diyemez. Diyen de doğru söz söylemiş olmaz.

Düzgün bir hayat yaşayan ve davranışlarını dinin direktifleri doğrultusunda dizayn eden Müslüman, hem dünyasını, hem de ahiretini kazanma imkânını elde eder. İş saatinde uyuyan, uyku saatinde oynayan ve ibadet saatine uymayan insan da iflah olmaz. Şairin dediği gibi:

*"Yârını yarın gören, kim der bugün yârın görür?
Görmeyen yârın bugün, yarın nasıl yârın görür?"*

Şiirlerinin son dörtlüklerinde ismini geçirerek hem kendisine, hem de şiirlerini okuyan severlerine önemli uyarılarda bulunan Yunus Emre'nin konumuzla ilgili bir şiirinin son dörtlüğünü buyurun birlikte okuyalım ve uyarısına uymanın gayreti içinde olalım:

*"Yunus Emre var yarına, / Koma bugünü yarına.
Yarın Allah divanına, / Varam Allah deyu deyu."*

"Ye, iç, gez, dolaş, oyna, eğlen, gençliğin tadını çıkar. Yarın yaşlanınca dönüş yapar, tevbe ve ibadet edersin. Bir de hacceder, kendini temizlersin." diyen dirâyetizlerin dediklerine değil: "Sabaha erersen akşamı bekleme, akşama erersen de sabahı bekleme." diyen Hz. Peygamber (s.a.v.)'in uyarısına uyalım ve görevimizi

zamanında yerine getirmenin huzurunu duyalım. Yorulsak da yılmayalım, yararlı yeniliklere yönelmekten geri durmayalım. Yaptığımız yeterli deyip gevşemeyelim, yapacağımız çoktur diyerek yeni bir işin peşinde koşmaya çalışalım. Yaptığımızla mağur olmayalım, yapamadığımızı mahzun olalım. Ahirette eyvah dememek için, dünyada fırsatı fevt etmeyelim (geçirmeyelim). Dakikamızı dahi boşa geçirmemenin gayreti içinde olalım.

Kıymetli kardeşlerim!

Yeni yılda hayatımıza girecek bazı yenilikler

olduğunu bilmekteyiz. 1 Kasım 2015 seçimleri öncesi verilen vaatlerin gerçekleştirilerek halkımızı rahatlatacak bir takım güzel gelişmeler olacağı gibi, bazı vergi ve harçlarda artışların olacağını da unutmamalıyız. Alacaklardaki artışı beklerken, vereceklerdeki artışları göz ardı etmemeliyiz. Ülke ve insanımızın kalkınmasına katkıda bulunacak katılımlardan geri durmamalıyız.

Hükümetimizin yeni yılda yapacağı yeniliklere ayak uydurmanın yanında, özel hayatımızda bazı yararlı yeniliklere yelken açmanın da gayreti içinde olmalıyız. Ancak dünyevî konularda yararlı yeniliklere yönelip gerçekleştirme girişimlerinde bulunacağımız gibi, uhrevî hayatımızla ilgili iyiliklerde artış sağlayacak yeni girişimlerde bulunmayı da ihmal etmeyeceğiz. Malumunuz olduğu üzere her ânımız, her saniyemiz aslında en kıymetli sermayemizdir. Hayat, bu sermayenin ya kazanıma dönüştürülmesi ya da beyhude tüketilerek heba edilmesidir. Şüphesiz, iyi ve güzel işler yaparak sorumluluk bilinciyle geçirilen bir ömür, Allah katında kazanca dönüştürülmüş bir ömürdür. Haramların, kötülüklerin esaretinde tüketilmiş bir ömür ise heba edilmiş bir ömürdür.

Bize emanet edilen hayat yolculuğunda zaman hızla akıp gidiyor. Her geçen gün ömür sermayemiz tükeniyor. Zamanını, mekânını ve nasıl olacağını bilemediğimiz o malum sonla bir gün hepimiz yüzleşeceğiz. O an gelecek, fânî dünyadan bâkî âleme göç edeceğiz.

İşte ömür sermayemizden bir yılımızı daha geride bırakıp yeni bir yıla girdik. Hayat defterimizden bir sayfayı daha eksilttik. Yarınlarımıza dair planlar yapıyor, hayaller kuruyoruz. Ancak bu noktada hepimize önemli bir vazife düşüyor. Her birimizin, dünümüz ve bugünümüzün muhasebesini yapması gerekiyor. O büyük gün gelmeden, fırsat elden gitmeden, sayılı nefeslerimiz tükenmeden kendimizi sevap-günah, hayır-şer, iyi-kötü konularında hesaba çekmemiz gerekiyor. Öyleyse geliniz, hep birlikte kendimize şu soruları soralım ve cevabı kendi iç dünyamızda arayalım:

Ömür sermayemizi nasıl tüketiyoruz? Hayatımızı Rabbimizin râzı olacağı şekilde değerlendirebiliyor muyuz? Hevâ ve heveslerimizi dizginleyebiliyor muyuz? Dünya meşgalesine esir olmaktan kurtulup ruhumuzu özgürleştirebiliyor muyuz? Zihnimiz kötü düşünceye, dilimiz kem söze, elimiz zararlı işe kapalı mı? Yoksa dilimizle kardeşimizi incitmiyor, elimizle yaralıyor, hâsılı gönüller yıkıyor muyuz? Kalbimizi, Resûl-i Ekrem'in insanlığa takdim ettiği merhamet, şefkat, nezâket, adâlet, hak ve hakikatin merkezi yapabiliyor muyuz? Yoksa

üzerimizde taşıdığımız kul hakkının ağırlığı, omuzlarımızı çökertip yüreklerimizi tüketiyor mu? Yetimlere, öksüzlere, gariplere, kimsesizlere kol kanat gerebiliyor muyuz? Yoksa onları, umursamaz bir edayla yalnızlığa, gizli köşelerde gözyaşı akıtmaya mı terk ediyoruz? Komşumuzun, yakınlarımızın, kardeşlerimizin derdiyle hemhal olabiliyor muyuz? Yoksa külfet olurlar endişesiyle kendileriyle aramıza görünmez duvarlar mı örüyoruz? İslam dünyasını kasıp kavuran, kardeşi kardeşe kırdıran fitne ateşi, bizim kalplerimizi sızlatıyor mu? Çocukları, kadınları, yaşlıları, masum canları hedef alan silahlar, onların başına atılan tonlarca bombalar bizim de yüreklerimizi dağlıyor mu? Yoksa modern dünyanın ürettiği kendinden başkasını düşünme hastalığı gözümüzü kör, kulağımızı sağır edip vicdanımızı esir mi aldı?

Acısıyla tatlısıyla geride bırakılan bir yılın bu sorularla muhasebesinin yapılması gereken saatler ne acıdır ki bir takım yanlışlarla heba edilmektedir. Tüketim çılgınlığı, haz ve eğlence kültürü teşvik edilerek başta gençlerimiz olmak üzere milletimizi var eden yüce değerler yozlaştırılmaya çalışılmaktadır. Dünyanın farklı coğrafyalarında kimileri hayatta kalabilme mücadelesi verirken dünyayı bir eğlence gezegeninden ibaret görmek ne hazin bir manzaradır!

Geliniz! Bugünümüz, ömrümüze işaret koyacağımız gün olsun. Sermayemiz güzel ahlakımız ve sâlih amellerimiz olsun. Ecelimiz gelmeden evvel, dünümüzü ve bugünümüzü bir kez daha gözden geçirelim. Yarınlarımıza dâir hayallerimiz, hesabını veremeyeceğimiz hayaller olmasın. Sayılı nefeslerimizi, kayıplara, ah vahlara, hüsrâna değil, ebedî bir hayatın kazanılmasına vesîle kılalım.

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.)'in şu hikmetli tavsiyesini kulağımıza küpe edelim: "Beş şey gelmeden önce beş şeyin değerini iyi bil; ölümden önce hayatın, meşguliyetten önce boş zamanın, yokluktan önce varlığın, ihtiyarlıktan önce gençliğin ve hastalıktan önce sağlığın."

Gününüz güzel, yarınınız gününüzden daha güzel, son anınız en güzel olsun.



Toplantıya katılanlardan bir grup.



Hoşgeldin Hicri Yılbaşı

Yurdumuzda yılbaşı kutlamalarına yoğun ilgi gösterildiği herkes tarafından bilinmektedir. Bir yılın bittiği ve yeni bir yılın başladığı bu geceyi kutlamak için hazırlıklar yapılır, hediyeler alınır, eğlence programları tertiplenir, gazinolar, restoranlar ve turistik tesisler geceyi kutlayanlarla dolup taşar. Evlerinde oturanlar da hindi ziyafetleri ve içki âlemleri ile vakit geçirip bazı televizyonlarda gecenin yarısına doğru yayınlanacak dansözlerin gösterilerini bekleyip yeni yıla gülüp oynayarak ve içip eğlenerek geçmeye çalışırlar. Yeni yılı böyle neşeye karşılayanların, yıl içinde hep neşeli olacağına inananlar da olur. Bu kutlama tarzı bazen aile bireyleri ile bazen akrabalarla, bazen de komşular ve yakın arkadaşlarla birlikte yapılır.

Bir yılın bittiği, bir yılın da başladığı bir gecede böyle yiyip içerek eğlenirler ama geçen yılın nasıl geçtiğini, hayatlarından neler götürdüğünü, gelecek yılın nelere gebe olduğunu ve neler getireceğini düşünen olmaz.

Oysa kişinin, dakikasını dahi geri döndürme imkânı olmayan, geçen yılın hayatından neler götürdüğünü, kazanç ve kaybının neler olduğunu düşünüp ciddi bir durum değerlendirmesi yaparak doğruları devam ettirme ve yanlışlara son verme cihetine gitmesi gerekmez mi? Tabii ki doğru olan böyle davranmasıdır. Koca bir yılı hay hüyla ve yanlışlarla dolu davranışlarla bitirdiği için oynayıp eğlenmesi değil.

Maalesef insanların çoğu, yılbaşı gecelerinde böyle bir nefis muhasebesi yapma yerine, "vur patlasın çal oynasın" dercesine değersiz davranışlarla geçirmektedir.

Öte yandan yediden yetmişe herkesin miladî takvime göre yılbaşı uygulamasını bilmesine karşı-

lık, her müslümanın bilmesi ve kutlaması gereken hicrî yılbaşı hakkında bilgi sahibi olup, onu kutlama cihetine giden yok denecek kadar azdır. Oysa muamelelerinde esas alınması gereken takvim hicrî takvim olduğu gibi, kutlanması gereken yılbaşı da hicrî yılbaşıdır. Zira namaz, oruç ve hac gibi ibadetlerin zamanını belirlemede hicrî (kamerî) takvim esas alınmaktadır.

Türkiye'de yayınlanan takvimlerde hicrî takvime göre aylar ve günlerle yıllarda belirtilmekle birlikte uygulamada miladî takvim esas alınmaktadır. Bazı İslam ülkelerinde ise miladî takvimle birlikte hicrî takvim de kullanılmaktadır. Önce hicrî tarih, sonra miladî tarih yazılmaktadır. Bizdeki bazı dinî yayınlarda da önce miladî tarih yazılmakta, sonra parantez içinde hicrî tarih yazılmaktadır.

14 Ekim 2015 Çarşambayı Perşembeye bağlayan gece hicrî yılbaşı gecesi idi. Dolayısıyla 28. hizmet sezonunun ilk ayındaki ikinci etkinliğini bu konuya ayıran YOYAV, 14 Ekim 2015 Çarşamba günü gerçekleştirdiği Ayın Konferansında "Hicrî Yılbaşı" konusunu ele aldı. Çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirilen konferansta değerli düşünceler dile getiren Dr. İbrahim Ateş, dikkatle dinlenen konuşmasında şunları söyledi:

"Geçmişî şanlı, gönlü imanlı ve dili Kur'ân'lı olan kıymetli kardeşlerim!

Hicrî yılbaşı dolayısıyla düzenlediğimiz konferansımıza katılarak bu gece idrâk edeceğimiz 1437. Hicrî yılbaşı ile ilgili düşüncelerimizi sizlerle paylaşmamıza vesile olan güzide heyetinizi gönülden ve samîmî duygularımızla selamlıyor, hicrî yılbaşının hepimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hayatınızın geri kalan kısmını Hakk'ın rızasına uygun olacak duyarlı, dirayetli ve dikkatli davra-

nışlarla değerlendirmeniz temennisi ile sözlerime başlarken, gününüzün dününüzden güzel, yarınınızın bugününüzden daha güzel ve son ânınızın en güzel olmasını niyaz ediyorum.

Acısıyla tatlısıyla bir hicrî yılı daha geride bırakmak üzereyiz. Bir yılın daha sonuna yaklaşıyoruz. Gerek miladî, gerekse hicrî yılbaşı olsun, hepimizin hayatında bir dönüm noktası olan bu geceler duyarsız, dirayetsiz davranışlar, baş döndürücü eğlenceler ve akılı âtil hâle getirip düşüncelere durgunluk veren içki âlemleri ile değil, düşünce dünyamızda yeni ufuklar açacak, hayatımızdaki artı ve eksileri gözden geçirip kendimize önümüzdeki yıl daha iyi ve faydalı bir insan olabilmek için neler yapmalıyım? sorusunu sorup cevaplarını araştıracak değerlendirmelerde bulunmaya vesîle olmalıdır.

Ne zaman bir yılbaşı yaklaşırsa çılgın bir alışveriş başlar sokaklarda. Büyük bir telaş, koşuşturmaca, gireceğimiz yeni bir yıl ama, sanki yaşadığımız son bir yıl gibi.

Her yıl, bir daha başka bir yılbaşı yaşamayacakmışız gibi özenle, telaşla, bir başka hazırlanmış yılbaşı için.

Oysaki bizim kendimize özgü bayramlarımız var. Büyüğü küçüğü bir araya toplayan, küsleri barıştıran, uzağı yakınlaştıran, hasreti bitiren bayramlarımız.

Bakıyorum da o bayramlarda bile bizler, bu kadar hevesle ve de bu kadar özenle hazırlanıyoruz.

Yeni yıl denen olay, tamamen insanın üstüne çöken psikolojik bir baskıdır ki, insanlar kendini yeni yılı kutlamak için şartlandırıyor. Sanki yılbaşı kutlaması yapmamak, evde oturup televizyon izlemek ve erken uyumak çok yanlış bir davranışmış gibi geliyor insana. İnsan kendini eğlence yapmak üzere şartlandırıyor. Sürü psikolojisi yani. Herkes eğleniyor ben de eğlenmeliyim.

Kişinin kendisine, kesesine, ailesine, çevresine zarar verecek eğlenceler ve âlemlerle yılbaşı gecesi geçirmek değil, aile bireyleri, yakınları, komşuları ve dostları ile birlikte huzurlu bir ortamda bulunup yeni yılda yeni ve yararlı işlerde bulunma

Miladî yılbaşında Hz. İsa (a.s.)'yı hürmet ve muhabbetle anıp ruhuna rahmet dileyelim, Hicrî yılbaşında da sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'in hicretindeki hikmeti anlamının gayreti içinde olup, rûh-u şeriflerine bol bol salavât-ı şerifeler yollamaya ve şefaatine erdirecek davranışlarda bulunmaya çalışalım.



Dr. İbrahim Ateş

azmi ile geçirmesi daha iyi olmaz mı? Elbette olur. Öyleyse gelin miladî yılbaşında Hz. İsa (a.s.)'yı hürmet ve muhabbetle anıp ruhuna rahmet dileyelim, hicrî yılbaşında da sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'in hicretindeki

hikmeti anlamının gayreti içinde olup, rûh-u şeriflerine bol bol salavât-ı şerifeler yollamaya ve şefaatine erdirecek davranışlarda bulunmaya çalışalım. Bu arada, Hicret sonrası Medine'de Muhâcirlerle Ensâr arasında oluşturulan kardeşliğin içerik, incelik ve yüceliğini anlayıp, benzerini uygulamanın gayreti içinde olalım.

Bilindiği üzere Hicret sözlükte; terk etmek, ayrılmak, bir yerden bir yere göç etmek demektir. Peygamberimiz (s.a.v.), Allah'tan aldığı emirleri insanlara ulaştırmak ve Müslümanların sayısını çoğaltmak için büyük mücadele vermiştir.

Mekkeli müşriklerin baskılarına dayanamayan Müslümanlar, Peygamberimiz (s.a.v.)'in izni ile 615 ve 617 yıllarında Habeşistan'a hicret etmişlerdir.

Hz. Peygamber (s.a.v.)'in İslâm'ı daha geniş alanlara yayma arzusuyla çevre kabilelerden gelenlerle sohbet etmesi, özellikle Akabe biatları, Medine'de Müslümanlar için bir alt yapı oluşturmuştur. Peygamberimiz (s.a.v.) ve Müslümanlara yapılan baskıları gören Medineliler, Allah Resûlü ve arkadaşlarını Medine'ye davet ettiler. Bunun üzerine önce Mekkeli Müslümanların önemli bir bölümü sonra da Hz. Peygamber (s.a.v.), Hz. Eubekir (r.a.)'le birlikte Medine'ye hicret etti. Böylece Peygamberimiz (s.a.v.)'in, 23 yıllık peygamberlik hayatının 13 yıllık Mekke devri bitmiş ve 10 yıllık Medine devri başlamıştır.

Hicret, İslâm tarihinin en önemli olayıdır. Müslümanlar müşriklerin zulmünden kurtulmuş, İslâm dinine yayılma imkânı sağlanmıştır.

Hicretten 17 yıl sonra Hz. Ali (r.a.)'nin tekliyiyle Hz. Ömer (r.a.) zamanında, Hz. Peygamber (s.a.v.)'in hicret ettiği yılın 1 Muharrem'i olan 16 Temmuz 622 tarihi, "Hicrî-Kamerî Takvim" için "takvim başı" olarak kabul edilmiştir.

Müslümanlar hicrî yılbaşı gecelerinde ve günlerinde müsâfaha ederek, telefonla, mesajla veya mektup yazarak tebrikleşirler. Birbirlerini ziyaret

eder ve hediye verirler. Yeni hicrî yılın, birbirlerine ve bütün Müslümanlara hayırlı ve bereketli olması için dua ederler. Büyükleri, akrabayı, âlimleri evinde ziyaret edip dualarını alırlar. Bugün de, bayram gibi temiz giyinip, fakirlere sadaka verirler.

Hicrî yılbaşı dolayısıyla düzenlediğimiz böyle-sine manalı ve muhtevalı bir kutlama programında dile getirilmesi gereken hususlardan biri de hicret sonrası Medine'de meydana getirilen Muhâcirlerle Ensâr arasındaki kardeşlik ile sahip oldukları özellik ve güzelliklerin günümüz Müslümanlarına anlatılıp aktarılmasıdır.

Malumunuz olduğu üzere, hicretten sonra Medine-i Münevver'e'de Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.)'in rehberliğinde harikalar meydana getiren ve kıyamete kadar anlatılacak destansı bir hayat yaşayan Muhâcirlerle Ensârın başarılarının sırrı neydi? Kur'ân-ı Kerîm ve hadîs-i şerîflere baktığımız zaman onları başarıya götüren esasları şöyle sıralayabiliriz:

Sağlam bir ruh yapısına sahiptiler, zihinleri arıduruydu, düşünce seviyeleri yüksekti, taassuptan uzaktılar, olayları değerlendirme ve muhâkeme kabiliyetleri düzeyli idi. Bu sebeple buldukları toplum yapısında statükoyu temsil eden grupların çeldirici, zorlayıcı ve şüphe uyandırıcı çabalarına boyun eğmezlerdi.

Allah'a sağlam imanları vardı, kuvvetli mü'min idiler, fedakârdılar, sabırlıydılar, azimli ve güçlük-lere karşı tahammüllü idiler. Muhâcirler, Mekke döneminde müşriklerin akıl almaz eziyetlerine metânetle, sabırla karşılık verdiler, yılmadılar, korkmadılar, sıkıntılar sebebiyle ümitsizliğe düşmediler.

Sağlam bir tevek-kül ve teslimiyet anlayışına sahiptiler. Onları her şartta, her zamanda ve her mekânda ümitli, dürüst, gayretli ve üretken kılan ana duruş, Allah'a tam bir tevekkül ve teslimiyetle bağlı olmalarıydı.

Peygamber Efen-dimiz (s.a.v.)'e derin sevgi, saygı ve bağ-

Hicret sonrası Medine'de Muhâcirlerle Ensâr arasında oluşturulan kardeşliğin içerik, incelik ve yüceliğini anlayıp, benzerini uygulamanın gayreti içinde olalım.

lılıkları vardı; O'nu gereği gibi sevip yolundan gittikleri takdirde Allah'ın sevdikleri arasına girebileceklerinin, Allah'ın rızasına ve mağfiretine erişebileceklerinin farkında idiler. Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.), onlara öz canlarından daha yakındı.

İlim, sohbet, üflet, muhabbet ve irşâd ehli idiler. Her dem öğrenerek kendilerini sürekli yenilerlerdi. Bu hususta Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'i takip ederler ve ashâbın âlimlerinden faydalanırlar, onlarla sık sık bir araya gelirlerdi. İyi huylu, geçimli, güzel insanlardı. Bildiklerini yaşayarak başkalarına örnek olurlar, doğruyu, hakikati çevrelerine aktarırlardı.

Kimi mal ile kimi can ile kimi ilimle hayatları boyunca Allah yolunda mücâdele etmişlerdi. İmanda, ibadette, güzel ahlâkta sürekiydiler. İmanları kuvvetli olduğu gibi ibadetleri de ölçülü, sürekli ve huşu üzereydi. İbadetlerinde huşuyu, ölçüyü ve sürekliliği korudukları kadar, insan ilişkilerinin yaşandığı sosyal hayatta da ahlâklıydılar; dürüsttüler, güvenilirlerdi, sözlerinde dururlardı, namusluydular, emaneti gözetirlerdi, çalışkandırlar, yardımseverlerdi.

Aralarında sağlam komşuluk ve iş münasebetleri vardı. Cennet ehlinden olabilmekten yollarından birinin de komşuya eza, cefa vermemek, onları rahatsız etmemek, üzmemek, komşuya endişe ve korku yaşatmamaktan geçtiğinin bilincindeydiler. İş hayatında gayretli, üretken ve dürüsttüler, ölçü ve tartıda doğruluktan ayrılmazlardı, verdikleri sözde dururlardı.

Nizam ve intizama riayet etmekteydiler. Evde, sokakta, iş yerinde, oturup kalkmasında, yürüyüşünde, konuşmasında temizliğe, sadeliğe, estetiğe



Toplantıya katılanlardan bir grup.



dikkat ederlerdi. Güler yüzlü idiler. Selâm verirler, verilen selâmı alırlar, daha güzeliyle cevap verirlerdi. Bütün bunların sadaka sevabı kazandıracığını bilirlerdi.

Sağlam bir uhuvvet (kardeşlik) ve dayanışma bağıyla birbirine bağlı idiler. Ensâr, Muhâcirlere din kardeşliğinin bir gereği olarak evlerini, sofralarını, hurma bahçelerini açtılar. Muhâcirlere de onlara dua ve teşekkür ettiler, kimileri borç isteyerek çarşıda-pazarda iş yapmaya başladılar, kimileri de Ensârın bahçelerinde bizzat çalışarak mahsul zamanında hisse aldılar. Tembellik yapmadılar, çalışkan ve üretken oldular. Yeni oluşan İslâm toplumunda iş hayatını teşebbüs ruhuyla güçlendirdiler.

Mekke'den Medine'ye hicret öyle hayırlı bir hareket idi ki, her yaştaki Müslüman bu kurtuluş ve kuruluş kervanına katılmak için ölüm dâhil her şeyi göze aldı. Bu yolda karşılaşılan zorluklarla sıkıntılara göğüs gerdiler. Evlerini barklarını, mallarını mülklerini geride bırakıp yola çıktılar. Bu uğurda ölümü dahi göze aldılar. Hicret yolunda ölen dahi oldu. Bu hususla ilgili bir sahâbînin örnek davranışını sizlerle paylaşmak isterim.

Hız. Damre b. Ays, Mekke'ye yerleşen yabancılandı. İslâm'a davetin ilk günlerinde Efendimiz (s.a.v.)'in yanına koşarak İslâm'la şereflendi. Yaşlı olması işkenceden kurtulmasına yetmedi. Yıllarca baskı altında yaşadı. Hicrete kadar yapılanlara sabrederek imanda sebat etti. Allah Resûlü (s.a.v.) ve Müslümanlar hicret ettiği sırada iyice yaşlanmış, gözlerinin ferî kalmamış, etrafını görememiş, tâkatten düşmüştü. Bu yüzden hicret edememiş, kendi gibi hicrete gücü yetmeyenlerle birlikte Mekke'de kalmıştı.

Müşriklerin içinde baskı altında kaldıkça, hicret edip Allah Resûlü (s.a.v.) ve Müslümanlarla birlikte olma ümidini biraz daha kaybediyordu. Ümitsizlik onu uçurumun kenarına getirdiği sırada o ve onun gibiler hakkında bir ayet indi: "Melekler kendilerine yazık eden kimselerin canlarını alırken 'Ne yapıyor-dunuz' diye sordular.

Onlar 'Yeryüzünde mustaz'af çaresizdik' dediler. Melekler: 'Allah'ın yeri geniş değil miydi? Hicret etseydiniz ya!' İşte onların barınağı cehennemdir. Orası ne kötü gidiş yeridir. Bundan erkek, kadın, çocuklardan gerçekten âciz olup hiçbir çare bulamayan, hiçbir yol bulamayanlar müstesnâdır. Umulur ki Allah onları affeder. Allah çok affedici ve bağışlayıcıdır." (Nisâ, 97-99)

Mekke'den Medine'ye hicret öyle hayırlı bir hareket idi ki, her yaştaki Müslüman bu kurtuluş ve kuruluş kervanına katılmak için ölüm dâhil her şeyi göze aldı.

Hız. Damre, bu ayeti işittiğinde şunları söyledi: Vücutum zayıf düşmüş olsa da beni Medine'ye ulaştıracak kadar malım ve hizmetimde olan bunca insan var. Onlar vasıtasıyla Medine'ye ulaşabilirim. Allah, özürlü olanları ve bu konuda ileri sürecek delili olanları hicretten muaf tutuyor.

Hâlbuki benim hicretten geri kalmam için Allah'a sunacak ne bir gerekçem, ne de delilim var. Çaresiz değilim, beni oraya ulaştıracak imkânım var, dedi.

Çocuklarını yanına çağırarak:

-Medine'ye gitmek istiyorum, benim için hazırlık yapın, dedi.

Onlar: Çok hasta ve yaşlısın böyle bir şeye tahammül edemezsin, dedilerse de onları dinlemedi.

-Yola çıkacağım hayvanın üzerine sedir yapıp beni üzerine koyun, diye emretti. Yola çıkacağı zaman ellerini semaya kaldırdı:

-Allahım! Sana ve peygamberine hicret ediyorum, diyerek yola çıktı. Ten'im'e kadar geldi. Ömrü vefa etmemişti. Orada vefat ederek Hakk'ın rahmetine kavuştu. Çocukları onu bugün Ten'im mescidinin olduğu yerin yakınına defnettiler.

Aşk ve samîmiyet insanı Hız. Damre hakkında şu ayet iniyordu:

"Allah yolunda hicret eden kimse yeryüzünde gidecek birçok güzel yer ve bolluk (imkân) bulur. Kim Allah ve Resûlü için hicret ederek evinden çıkar da sonra kendisine ölüm yetişirse onun mü-kâfatı Allah'a aittir. Allah çok merhametli ve affedicidir."

Müslümanlar yılbaşı gecelerinde elleri ile birlikte gönüllerini de Allah'a açarak, geçmişteki günahların bağışlanması ve gelecekte Yaradan'a yaklaştıracak davranışlarda bulunmada muvaffak olması için dua ve niyazda bulunmalıdırlar. Bu cümleden olarak: "Yâ Rabb-el âlemîn! Sana ağaçların yaprakları, denizlerin dalgaları ve yağmurların damlaları adedince hamd ve şükür ediyoruz kabul buyur yâ Rabbî. Hürmetine kâinâtın yaratıldığı, sünnetine bütün varlığın hayran kaldığı sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) Efendimiz'e insanlık âleminin yüz akları olan yakın ailesine ve ashâbına da sonsuz salât-ü selamlar ediyoruz, rûh-u şeriflerine ulaştır yâ Rabbî.

Ey merhametlilerin en merhametlisi! Ey tövbeleri kabul eden ve dualara cevap veren yüce Rabbimiz! Sana yöneldik. Peygamber Efendimizi

şefaathçi yapıyor, ellerimizi O'nun mübarek ellerinin altında tutuyor ve istediklerimizi böylece dergâh-ı izzetine arz ediyoruz.

Ey Rabbimiz! Ettiklerimize binlerce tövbeler olsun. Günahımız çoktur ama Senin rahmetin de her şeyi aşkındır, her şeyi kuşatmıştır. Rahmetin gazabını geçmiştir. Bize rahmetinle muamele eyle yâ Rabbî.

Ey başışlaşması bol Allah'ım! Bizleri büyük küçük hatalardan, günahlardan ve emirlerine karşı isyan kokan tavır ve davranışlardan arındır. Dilimizi yalandan, gıybetten, Senin sevmediğin, hoşnut olmadığı bütün kirlî sözlerden temizle. Kalplerimizi gösterişten ve iki yüzölçümlükten muhâfaza buyur! Yeni yılın vatanımıza, milletimize ve bütün dünya insanlarına hayırlar getirmesini nasip eyle yâ Rabbî!

Ey Rabbimiz! Efendimiz hürmetine; Müslümanların kalplerindeki her türlü ayrılık tohumlarını gider. Bizi ashâb-ı kirâm gibi birbirine dost ve birbiri için yaşayan insanlar eyle.

Ey ihtiyaçları gideren, belâları def eden Allah'ım! Bizim maddî-manevî her türlü ihtiyacımızı gider! Bizleri, kardeşlerimizi, sevdiklerimizi ve dostlarımızı her türlü şer ve zarardan korusun yâ Rabbî!

Yâ Rabb-el âlemîn! Bizi gaflet uykusundan uyandır, dünyanın kirlileriyle kararmış kalplerimizi iman ve Kur'ân nuru ile nurlandır. Görünür gö-

rünmez kazadan belâdan, akla hayale gelmez musîbetlerden Sana sığınıyoruz, bizleri muhâfaza eyle. Hasta kullarına şifalar, dertli kullarına devalar, borçlu kullarına edalar ihsân eyle. Evlerimize huzur, rızıklarımıza bereket ve iki cihanda saadet ihsân eyle yâ Rabbî!

Muharrem ayının ilk günü ile 10. (Âşûrâ) günü okunacak dualardan biri de şudur:

“Elhamdülillahi Rabbi'l-âlemîn. Vessalâtü vesselâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecma'în. Allahümme ente'l-ebediyyü'l-kadîm, el-Hayyü'l-Kerîm, el-Hannân-ül Mennân. Hâzihî senetün cedîdetün. Es'elüke fihe'l-ısmete mineşşeytânirracîm, (ve evliyâihî) vel avne alâ hâzihi-n nefsi'l-emmâreti bissûi ve'l-iştigâle bimâ yukarribünî ileyke, yâ Ze'l-Celâli ve'l-ikrâm, birahmetike yâ erhamerrâhimîn. Ve sallallâhu ve selleme alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve ehl-i beytihi ecma'în.”

Allah dualarımızı makbûl, yeni hicrî yılınızı mübarek, geleceğimizi güzel ve akıbetimizi hayr eylesin. Cümlemizi cenneti, cemali ve rızası ile ödüllendirsün.”

Toplantı, Vakıf üyelerinden Fatma Mahinur Öz'ün ikram ettiği aşure tatışının alınması ile noktalandı.



Toplantı sonrası aşure ikramından bir görüntü.



Sorumluluk Şuurumuz

Müslümanın müstesnâ meziyetlerinden biri de mes'uliyet hissidir. Her Müslüman kendisinin nefisinden, nefesinden, sesinden, sözünden, gözünden, kulağından ve diğer uzuvlarından sorumlu olduğunu düşündüğü gibi, nâil olduğu nimetlerden, yaptığı iş ve uğraşlardan, yönetiminden, yönteminden, yönettiklerinden sorumlu olduğunu da düşünür. Hâsılı her hâl ve hareketinden, her iş ve uğraşından mes'ul olacağını göz önünde bulundurarak düşünce, duygu ve davranışlarını ona göre dizayn etmenin gayreti içinde olur. Ancak bazen unutarak, bazen yanılarak, bazen de nefsi-ne uyararak sorumluluk duygusu ile bağdaşmayacak yanlış davranışlarda bulunabilir. Bu gibi hallerde hatâlı hareketlerden dönüş yaparak davranışlarını düzeltme cihetine gitmesi gerekir.

Mensuplarının mes'uliyetlerini müdrik insanlardan olmalarına katkıda bulunmak gayesi ile bu konuyu programına alan YOYAV, yıllardır yürüte geldiği kültürel etkinliklerinden "Sorun Söyleyelim" sohbet toplantılarının 2015 yılı Kasım ayı serisi olarak, 7 Kasım 2015 Cumartesi günü "Sorumluluk Şuurumuz" konulu bir sohbet toplantısı tertipleledi.

Dr. İbrahim Ateş, öğrencilerinin ikram ettikleri kahvaltıdan sonra konferans salonunda yerlerini alan konuklara hitaben yaptığı mesaj yüklü konuşmasında şu cümlelere yer verdi:

"Kıymetli konuklar, değerli dostlar, sevgili kardeşlerim!

Kendimiz, ailemiz, yakınlarımız, komşularımız, çevremiz, toplumumuz ve ülkemizle ilgili yetkimiz



Dr. İbrahim Ateş

ve etkimiz dâhilinde olan şeylerle, sahip olduğumuz imkânlar ve nâil olduğumuz nimetlere karşı mes'uliyetimizi müdrik olup olmadığımızı test etmemize ve sorumluluk şuurumuzu gözden geçirip davranışlarımıza çeki düzen vermemize katkıda bulunmak gayesi ile tertiplediğimiz sohbet toplantısına teşrif ederek, konu ile ilgili düşüncelerimizi dile getirip, sizlerle paylaşmamıza vesîle olan güzîde heyetinizi gönülden ve samîmî duygularımızla selamlıyor, her iş ve uğraşında hakkaniyeti gözetip Hakk'ın rızasına eren duyarlı ve dirayetli Müslümanlardan olmamızı diliyorum.

Hakk'a ve halka karşı sorumluluklarımızın bilincinde olup, her hak sahibine hakkını vermenin gayreti içinde olmamız temennisi ile sözlerime başlarken eşler, kardeşler, ebeveyn-evlat, akraba ve arkadaşlarla, yöneten-yönetilen, işçi-işveren, âmir-memur, üreten-tüketen, öğreten-öğrenen arasındaki ilişkilerde karşılıklı sorumluluk duygusunun yaygın ve saygın hâle gelip insanî ilişkilerin iyileşmesinde, kardeşlik bağlarının pekişmesinde ve dostluk duygularının derinleşmesinde etken olmasını niyaz ediyorum.

İnsan dünyada başı boş, sorumsuz ve yaptığı yanına kalacak değildir. Herkes söylediği söz, yaptığı iş, sergilediği davranış, açtığı çığır, gerçekleştirdiği girişim, başlattığı birlik, kurduğu kuruluş, meydana getirdiği mahsul, ürettiği ürün, sebep olduğu olay, hâsılı ilgisi, bilgisi, isteği, desteği, katkısı, tasvibi, takdiri ve tekdiri olan her iş ve uğraştan sorumludur. Her nimetin bir külfeti ve



her yetkinin bir sorumluluğu vardır. Kişinin nâil olduğu nimet ve sahip olduğu imkân arttıkça, yerine getirmekle yükümlü olduğu külfeti de artar. Nimete tâlip (istekli), külfetten hârip (kaçar) olmak doğru değildir.

Kişi kendini dünyada bazı sorumluluklardan soyutlayabilir. Ama ahirette öyle değil. Orada her şeyin hesabı sorulur. Hiçbir şeyden kaçamak yapmak mümkün değildir. "Kaçma, karışma, çalışma." diyenler de sorumluluktan sıyrılamazlar. Kişinin yaptığını, "yapmadım" diyerek inkârcı tavır takınması da kendisini sorumluluktan kurtaramaz.

İnsan sorumlu bir yaratıktır. Hz. Ömer (r.a.) göz yaşları içinde, "Yâ Rabbî, keşke beni bir saman çöpü olarak yaratmış olsaydın" diye ağlamış.

Yöneteni ve yönetileni ile İslâm toplumunun tüm bireylerinin:

"Dicle kenarında kurt kaparsa bir koyunu

Tutar da adl-i ilahî Ömer'den sorar onu." diyen sorumluluk sembolü Hz. Ömer (r.a.)'in ifade ettiği duyarlılık düzeyine ermesi de niyaz-ı âcizânemiz cümlesindedir.

Sorumluluk konusu, üzerinde devamlı dikkatle durulması, aslâ unutulmaması, sık sık hatırlanması ve hatırlatılması gereken ve herkesi yakından ilgilendiren hayâtî bir konudur. Sorumlu olmayan insan yoktur. Her insanın birden çok hattâ binlerce sorumluluğu vardır. Herkes işinden, eşinden, aşından ve her türlü davranışından sorumludur.

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.), her müslümanın kulağına küpe olması gereken bir hadîs-i şerîfde: "Hepiniz çobansınız ve hepimiz elinizin altındakilerden sorumlusunuz. Yönetici bir çobandır. Erkek aile halkının çobanıdır. Kadın, kocasının evi ve çocukları için çobandır. Hepiniz çobansınız ve hepimiz çobanlık yaptıklarınızdan sorumlusunuz." buyurmuştur. Bu hadîs-i şerîfin incelendiğinde de anlaşılacağı üzere herkesin koruyup kollamakla yükümlü olduğu ve sorumluluğunu taşıdığı bir şey vardır. Yönetici yönettiklerinden, işveren işçilerinden, öğretici öğrettiklerinden, üretici ürettiklerinden, aile reisi aile bireylerinden, eşler yekdiğerinden, amirler memurlarından, memurlar üstlendikleri işlerden ve çoban sürüsünden sorumludur. Dolayısıyla devlet başkanı ülkesinden ve milletinden, başbakan hükümetinden, bakan bakanlığından, vali vilayetinden, kaymakam ka-

Herkesin koruyup kollamakla yükümlü olduğu ve sorumluluğunu taşıdığı bir şey vardır.

Herkes işinden, eşinden, aşından ve her türlü davranışından sorumludur.

zasından, rektör üniversitesinden, müdür idaresinden, imam cami ve cemaatından, muhtar mahallesinden, bekçi beklediği yerden, doktor hastasından, şoför kullandığı arabası ile taşıdığı yolcular-

dan ve her meslek sahibi yaptığı işten mes'uldür. Öyle ki, kişi kendinden, kümesindeki tavuğundan, ahırındaki atından, eşeğinden ve öküzünden dahi sorumludur.

Susuzluktan bîtap olan köpeğe su verenin cennete gireceği, kedisini bağlayıp ona yiyecek içecek bir şeyler vermeyip ölüme terk edenin cehenneme gideceği, bir hadîs-i şerîfte belirtilmiştir.

Bu bakımdan evinin bahçesindeki karıncaların önüne ekmek ufalayıp döken kimseye, niçin böyle yaptığı sorulduğunda: "Onlar bizim komşularımızdır. Bizim üzerimizde hakları vardır. Onun için böyle yapıyorum." demesinden alınacak ders vardır.

Keza sarayın bahçesindeki çadırın direğini karıncaların sardığını gören Kanuni Sultan Süleyman, onları öldürmenin doğru olup olmadığını Şeyhülislam Ebu-s Suûd Efendiye gönderdiği:

"Dırahtı sarınca karınca,

Zarar var mı karıncayı kırınca." dizesiyle sorulduğunda Ebu-s Suûd Efendi cevaben yazdığı:

"Yarın Hakk'ın huzuruna varınca,

Süleymandan alır hakkın karınca." dizesiyle, karıncaları öldürmenin doğru olmayacağını bildirmiştir. Kanuni'nin konu ile ilgili sorusuyla Ebu-s Suûd Efendi'nin verdiği cevaptan da alınacak ders vardır.

Allah ahirette sualimizi kolay geçirsin ve cevap veremeyeceğimiz zor soru sormasın. Bunun için kendimize ve birbirimize dua edelim. Bizlere lütfu ile

muamele etmesini, rahmet ve mağfiretini bizlerden esirgememesini niyaz edelim. Hesapta tartışmaya tabi tutulmadan kolaylıkla geçirilen kullardan olma dileğinde bulunalım. Tevbe ve istiğfarda bulunmayı, hatalı hareketlerden dönüş yapıp başı dik olmayı ihmal etmeyelim. Kabre girer girmez sorulacak olan: "Rabbim kim? Peygamberin kim? Ve dinin ne?" şeklindeki kabir sorularına doğru cevap vererek: "Rabbim Allah, Peygamberim Hz. Muhammed (s.a.v.) ve dinim İslâm" diyebilmek için Allah'a kullukta kaim, Peygambere ümmet olmada dâim ve dîn-i mübîn-i İslâm üzere yaşamakta müdâvim olalım.



Öğretmene Hürmet

Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla anlamlı bir toplantı tertipleyen YOYAV, ağırladığı öğretmenlere duygulu dakikalar yaşattı. Çok sayıda öğretmenin iştirâkiyle gerçekleştirilen toplantıya katılanlar arasında MEB Eski Bakanı ve TBMM Eski Başkanı Köksal Toptan ve eşi ÖZEV Mütevelli Heyet Başkanı Saime Toptan, 20. Dönem Adana Milletvekili Dr. Ertan Yülek ve eşi Prof. Dr. Gürcan Yülek, 24. Dönem Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi, Gaziantep Senatörü Selahattin Çolakoğlu, Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayrani Altıntaş, MEB Emekli Özlük İşleri Genel Müdürü Sıtkı Dalkılıç, Tıp Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Cengiz, Çıracık Eğitim ve Öğretim Vakfı Başkanı İbrahim Karakoç, Özel Çağrı Okulları Kurucu Müdürü Nuran Altunbaş ve Kilis Yardımlaşma Derneği Başkanı M. Yahya Efe de vardı.

Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı ile başlayıp konuşmalarla devam eden toplantıda, Köksal Toptan, Hüseyin Tanrıverdi, Gürcan Yülek, Nuran Altunbaş ve Dr. İbrahim Ateş tarafından öğretmene hürmeti hedefleyen kıymetli konuşmalar yapıldı ve değerli düşünceler dile getirildi.

Ev sahibi olarak ilk konuşmayı yapan YOYAV Genel Başkanı Dr. İbrahim Ateş, davetlileri selamlayarak başladığı konuşmasında şunları söyledi:

“Saygıdeğer akademisyenler, kıymetli öğretmenler, muhterem hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın güzide temsilcileri!

Öğretmenlerimize sevgi ve saygılarımızla minnet ve şükran duygularımızı dile getirerek gönülleri-



Dr. İbrahim Ateş

ni kazanmak ve dualarını almak amacıyla tertiplediğimiz toplantılardan birinde daha siz kıymetli konuklarımızla bir araya gelmenin sevinç ve saadeti içinde seçkin heyetinizi en içten ve samîmî duygularımızla selamlıyor, böylesine önemli ve anlamlı bir günde bizimle birlikte olma inceliğini göstermenizin haz ve huzuru içinde hepinize hürmet ve muhabbetlerimizi arz ederek hoş geldiniz diyorum.

Başta beşeriyetin babası, ilk insan, ilk peygamber ve ilk öğretmen olan Hz. Âdem (a.s.) olmak üzere ebediyete göçen tüm öğretmenlere Allah'tan rahmet ve mağfiret diliyorum. Hayatta olan öğretmenlere de sıhhat ve afiyet içinde mutlu ve müreffeh bir hayat temenni ediyorum. Dünyanın her yerindeki öğrencilerin de öğretmenlerine karşı sevgi ve saygıda kusur etmeyip, hürmetkâr ve vefakâr davranışlarda bulunan duyarlı ve dirayetli insanlar olmalarını temenni ediyorum.

Ülkemizde coşku ile kutlanan Anneler, Babalar ve Öğretmenler günü gibi günleri, batılılar tarafından başlatılan günler olmaları itibarıyla tasvip etmeyip kutlanılmasını yadırgayan bazı kimseler olsa da ben, bu günleri benimsiyor ve gerçekleştirilen kutlamaları takdir ediyorum. Zira, bu günler yılda bir defa da olsa, çocukların ana-babalarına, öğrencilerin öğretmenlerine sevgi ve saygılarını yoğun bir şekilde yansıtip, gönüllerini feth etme, mutluluklarını arttırma ve hayır dualarını alma vesilesi olmaktadır. Öğretmenler de dâhil olmak üzere herkesin bir öğretmeni vardır. Bu itibarla öğretmenler günü, herkesim ve her seviyedeki herkesi yakından ilgilendiren, önemli bir gündür. Dolayısıyla bu gün, toplumun tümüne bir düğündür.

Öğrenip öğretmeyi ve üretip ikram etmeyi ilke edinen YOYAV'ın kıymetli konukları!

Bilgi ile beyin bilemenin ve ilgi ile iyilik dilemenin gayreti içinde olan biz YOYAV'lılar, hayatını Hakk'ın rızası doğrultusunda, halkın hizmetine adayan siz ve sizler gibi ilim-irfan ordusunun emektaşlarını Allah için seviyor ve sayıyoruz.

Hayatımızı Allah'a, Müslümanlığımızı Resûlullah'a, dünyaya gelmemizi ana-babamıza, ilim ve irfanımızı da öğretmenlerimize borçlu olduğumuzun idrâki içindeyiz. Bu idrâk ve inançla, "Allah sizden razı olsun" diyor ve cümlelerinizi cenneti, cemâli ve rızası ile ödüllendirmesini niyaz ediyoruz.

Kıymetli konuklar!

Malumunuz olduğu üzere beyin bilgi, mide besin, kalp de iman ve ilgi ile beslenir. Bünyemizi yönetip yönlendirmede önemli misyon üstlenen beynimizin bilgi ile beslenmesinde, öğretmenlerimizin büyük payı vardır. Dolayısıyla öğretmenlerimize minnettârız ve ömür boyu onlara şükran duyarız. Çünkü biz biliriz ki, ilim ilerlemenin ilkesi ve yücelmenin yörüngesidir. İlim ve âlime ihtiram da, ilimde ilerleme ve manevî mertebelerde yücelme vesilesidir. Öğretmene hürmet ise ilmini öğreten âlime hürmet demektir ki, onun değeri daha farklıdır. Bilhassa Kur'ân öğreticisine hürmetin fazileti fevkalade farklıdır. Çünkü Peygamberimiz (s.a.v.) bir hadîs-i şerîfnde: "Sizin en hayırlınız Kur'ân'ı öğrenen ve öğretenidir." buyurmuştur. Bunun için ben herkese Kur'ân'ı öğrenip öğretmeyi tavsiye ederim.

Evet, ilme hizmetin değeri büyük ama, Kur'ân'a hizmetin değeri daha büyüktür. Zira Kur'ân'a hizmet edenlere melekler rahmet ve mağîret dilerler.

YOYAV'ın yücelmesindeki en büyük etken, Kur'ân'a hizmet için kurulması ve O'nu öğretmenlerin gayreti içinde olmasıdır. Kur'ân'a hizmetle yücelen bu müesseseye müzâhir olan herkesin dünya ve ahirette yücelmede dâim olmasını diliyorum. Bu dilek ve duygularla sözlerimi noktalarken, sizleri bu gün için yazdığım "Öğretmene Vefâ" başlıklı dokuz dörtlükten oluşan şu şiirimle selamlayarak huzuru-nuzdan ayrılmak istiyorum:



Dr. İbrahim Ateş, Köksal Toptan'a karanfil takdim etti.



Köksal Toptan



Hüseyin Tanrıverdi



Prof. Dr. Gürcan Yülek



Nuran Altunbaş

Öğretmene Vefâ

Bugün güzel bir gündür.
Bize özel bir gündür.
Öğretmenim diyene,
Ülkede bir düğündür.

Yurdumuzun yüreği,
Bilgimizin direği,
Yücelmenin gereği,
Öğretmenin günüdür.

Öğretmenin emeği,
Öğrencinin yemeği,
İhmâl edilmemeli,
Toplumun gözbebeği.

Öğretmen saygı bekler.
Bilgiye bilgi ekler.
Eğer vefâ görürse,
Boşa gitmez emekler.

Öğretmenin gözleri,
Yönlendirir bizleri.
Yeni ufuklar açar,
Bizlere şu sözleri:

Oku, öğren ve öğret.
Ara, bul, bilgi üret.
Sana harf öğretilene,
Hayat boyu hürmet et.

Yürü yol al, ol bilgin.
Bilgiye artsın ilgin.
Vazgeçilmezim olsun,
Kalem, defter ve silgin.

Bilgilen, bilgilendir.
İlgilen, ilgilendir.
İlerlemek ilimden,
İyilik ilgidendir.

Sözümü iyi dinle.
Herkeseye hayır dile.
Yaşın yüz olsa bile.
Bilgiyle beyin bile.

Toplantı, öğretmenlere karanfil takdimi ve sunulan ikramın alınmasıyla noktalandı.



Dr. İbrahim Ateş, Prof. Dr. Gürcan Yülek'e karanfil takdim etti.



Hakk'ın Halka Rahmeti Mevlid-i Muhammedî

Bu yıl, Hz. İsa (a.s.) ile Hz. Muhammed (s.a.v.)'in doğum yıldönümleri, büyük bir tevâfuk eseri olarak yakın tarihlere denk geldi. Her ikisine de sevgi ve saygı besleyen Müslümanlar, doğumları ile dünyaya değer kazandıran O iki büyük insana hürmet ve muhabbetlerini tazeleyerek, Allah'a kuluğa davet yolundaki çağrılarını kulak asıp, Mevlâ-i Mûte'âl Hazretlerine ubûdiyette (kullukta) kâim ve dâim olmanın gayreti içinde oldular.



Dr. İbrahim Ateş

Allah'ın mesajlarını insanlara iletmekle görevlendirilen Peygamberlerin tamamında olduğu gibi, Hz. İsa (a.s.) ve Hz. Muhammed (s.a.v.) de insanları Allah'a kul olmaya ve O'na ibadet etmeye davet eden iki peygamberdi. Hz. İsa (a.s.) Meryem Suresi'nin 30. ayetinde beyan buyurulduğu üzere, henüz beşikte yatan bir çocuk iken: "Ben, Allah'ın kuluym. O, bana kitabı verdi ve beni peygamber yaptı." demişti. Allah'ın kulu ve resûlü olduğunu söyleyen Hz. Muhammed (s.a.v.) de, tebliğ ettiği Kur'ân-ı Kerîm ile hayatı boyunca halkı Hakk'a kuluğa davet etti.

Hz. İsa (a.s.) kendisinden sonra gelecek peygamberin Hz. Muhammed (s.a.v.) olduğunu müjdeleyerek, O'nun adını ve evsâfını belirtip, geldiğinde O'na iman etmeleri tavsiyesinde bulundu.

"Ben, babam İbrahim'in duası, annemin rüyası ve kardeşim İsa'nın müjdesiyim." diyen Hz. Muhammed (s.a.v.) de bu gerçeğe işaret etmişti.

Öte yandan Bakara Suresi'nin: "Peygamber, Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti, müminler de (iman ettiler). Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler. 'Allah'ın peygamberlerinden hiçbiri arasında ayırım yapmayız. İşittik, itaat ettik. Ey Rabbimiz, affına sığındık! Dönüş sanadır.' dediler." mealindeki 285. ayetinde, peygamberlerin tamamına iman edilmesi ve aralarında ayırım yapılmaması ifade edilmektedir.

Dolayısıyla Hz. Peygamber (s.a.v.) ile Hz. İsa (a.s.)'nin doğum yıldönümlerinin yakın günlere tevâfuk etmesinin mutluluğunu yaşayan müslümanlar, doğum günlerini iyilik ve güzelliklerle ihyâ edip, her ikisine de sevgi ve saygılarını sunarak şefaathlerine erme niyâtında bulundular.

Bu inanç ve anlayışla ülke genelinde tertiplenen Mevlid Kandili toplantılarında değerli düşünceler dile getirildi ve duygulu dakikalar yaşandı.

Bu cümleden olarak Mevlid Kandili ve Kutlu Doğum günleri dolayısıyla Efendimiz (s.a.v.)'in doğumunu anma ve evsâfını anlatma programı düzenleyip, davetine icâbet eden dostlarına duygulu dakikalar yaşatmayı güzel bir gelenek hâline getiren YOYAV, 22 Aralık 2015 Salı günü örnek bir program gerçekleştirdi.

Besmele ile başlatıp, hamdele ve salvele ile devam ettirdiği bu programda rûh-u Resûlullah'a armağan edilen hatm-i şerîflerle salâvât-ı şerîfelerin ihdâ ve ithâfından sonra, Allah'ı zikir ve şükürle, Resûlullah'ı salât ve selamla anmanın önemini anlatan YOYAV Genel Başkanı Dr. İbrahim Ateş, yaptığı yönlendirici ve yöreklendirici konuşmada şu cümlelere yer verdi:

"Aşk-ı İlâhî ile coşan, muhabbet-i Muhammedî ile pişen, Hak yolunda koşan kıymetli kardeşlerim, Mevlid Kandili münâsebetiyle düzenlediğimiz toplantıya teşrif ederek, sevinç ve saadetimizi paylaşan saygıdeğer konuklarımız, Resûlullah'ın tebliğ ettiği Kur'ân-ı Kerîm'i ta'lîm ve tefhîm etmek için başlattığımız Kur'ân-ı Kerîm'e hizmet yolunda bizimle birlikte yürüyen dava arkadaşlarımız! Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyor, saadet-i sermedîyeye ermenizi, cennette Resûlullah'ın civarında olmanızı, Cemâlul-lâh'ı görmeyi diliyorum.

Besmele ile sözlerime başlarken, sonsuz hamd-ü



senâlarımızı yüce Allah'a, sayısız salât ve selamlarımızı da Resûlullah'a arz ediyor, Rabbimizin rahmet ve mağfiretini, Efendimiz'in muhabbet ve şefaatinin niyaz ediyorum.

Doğumu ile dünyayı onurlandıran, hayatı ile hakikatleri hatırlatan, davranışları ile doğruları yansıtan, sözleri ile insanlara ışık tutan ve her hâli ile herkese örnek olan sevgili Peygamberimiz (s.a.v.)'in dünyayı teşriflerinin yıldönümüne bir kere daha sizlerle birlikte ermenin bahtiyarlığı içinde, sünnet-i seniyyesine sarılıp, O'na yönelik saldırılar ve saygısızlıklarla hayat yolculuğunda karşılaşılan haksızlıklara karşı çıkan duyarlı ve dirâyetli Müslümanlardan olmamızı diliyorum.

Kıymetli kardeşlerim!

Yüce Yaraticının insanlığa gönderdiği en son rahmet elçisi, Hz. Muhammed (s.a.v.)'in Allah'tan getirdiği mesajları anlamak, O'nun örnek ahlakını özümsemek, O'na duyulan derin sevgiyi gönüllerden sözlere ve toplumsal bilince aktarmak amacıyla milletimiz, her yıl artan bir heyecanla O'nun dünyaya gelişini "Mevlid Kandili" olarak kutlamaktadır.

Kandiller; Yüce Yaratanımıza yürekten yakarış ve yönelişin, günahlarla kirlenmeye yüz tutmuş gönüllerimizi arındırmanın, kısaca bize kendimizi bulma ve bilmenin, nefsin yanıltıcı arzu ve isteklerinden uzaklaşmanın imkânlarını sunan kutlu zaman dilimleridir.

İşte Mevlid Kandili de insanı insan yapan bütün özelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan Hz. Peygamber (s.a.v.)'in doğumunu kutladığımız, O'nun hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adâletini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp, hayatımızı O'nun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.

Malûmunuz olduğu üzere bu yıl, biri 2 Ocak 2015 Cuma, diğeri de 22 Aralık 2015 Salı günü olmak üzere iki defa Mevlid Kandili, bir defa da 20 Nisan 2015 Pazartesi günü Kutlu Doğum programı olmak üzere Efendimiz (s.a.v.)'in dünyayı teşrifleri dolayısıyla üç defa kutlama programı düzenledik. Mevlid Kandillerini bu salonda, Kutlu Doğumu da Mescid-i Nebevî'de Huzûr-u Peygamberî de kutladık. O'na olan sevgi ve saygımızı sergileyerek okuduğumuz hatm-i şeriflerle, getirdiğimiz salavât-ı şerifeleri doğum günü hediyesi olarak rûh-u şeriflerine armağan ettik. Bugün de benzeri armağanlarımızı rûh-u Resûlullah'a arz ederek doğumunu kutluyor ve şefaatinin niyaz ediyoruz. Bize bu imkânı ihsân eden yüce Rabbimize şükürler olsun.

Değerli konuklar!

Bilindiği üzere Hz. Peygamber (s.a.v.) doğdu, yaşadı, Hira Dağı'nda tefekkür ve tezekküre daldı. Peygamberlik görevini aldı, Kur'an'ı tebliğ etti, İslâmı yaydı ve görevini tamamlamanın huzûru içinde rûhunu Rahmân'a teslim ederek refik-i â'lâyâ irtilhal etti.

Doğup dünyaya gelen biz ümmetleri de Efendimiz (s.a.v.)'i adım adım izleyip, yaptığının benzerini yapmalı, O'nun gibi onurlu bir hayat yaşamalı, tebliğ ve ta'lim ettiği Kur'an-ı Azîmü-ş şânî öğrenip öğretmeye, yaşayıp yaşatmaya ve dünyanın dört bir yanına yaymaya çalışmalıyız. O'na olan sevgimizi, sünnet-i seniyyesine sarılarak ve davasına sahip çıkarak ispat etmeliyiz. "Ben müslümanım, Peygamberimi severim, dinimi dünyaya değişmem" demek, iyi ama yeterli değildir. Peygamberi sevmek; O'nu örnek almak, yaptığını yapmak, yolunda gitmek ve sünnetine sarılmakla olur.

Bunun için bugün bize düşen; Hz. Peygamber (s.a.v.)'in hayatını çok iyi okuyup öğrenmek, yaptığı her şeyi örnek almak, ahlâk-ı hamîdesi ile ahlaklanmak, sünnet-i seniyyesine sahip çıkmak, yolunda gitmek, izinde olmak, uyarılarına uymak, yasakladığı hâl ve hareketlerden uzak durmaktır. Kur'an-ı Kerîm'i okumayı öğrenmek, okuduğumuz ayetlerin içeriklerini bilmek, bildiklerimizle amel etmek ve Hz. Peygamber (s.a.v.)'in hadislerini okuyup anlamanın gayreti içinde olmaktır.

Sevgili kardeşlerim!

Bu akşam bir kere daha idrâk etme bahtiyarlığına ereceğimiz Mevlid Kandili münâsebetiyle sizlere âcizâne tavsiyelerim şunlar olacak:

1. Bu gece başlayıp kesintiye uğratmadan her gün Hz. Peygamber (s.a.v.)'in hayatından bir bölümü dikkatle ve dirâyetle okumak,
2. Burada kardeşlerimize öğrettiğimiz hadîs-i şeriflerden bazılarını ezberlemek,
3. Çokça salavât-ı şerife getirerek rûh-u Resûlullah ile iletişim içinde olmaya çalışmak,
4. Yapacağımız dualar arasında şu yakarış cümlelerine yer vermek:

"Allah'ım! Bizi ömür boyu Resûlullah'ın nurlu ve onurlu yolunda dâim ve şefaatine nâil eyle.

Bizi Sana lâayık kul, Resûlüne lâayık ümmet ve müminlere lâayık kardeşler eyle.

Bizi sevdiğin, sevdirdiğin ve sevindirdiğin kullarından eyle.

Bizi bu gece rahmetine daldırdığın, cennetine aldirdiğin ve cemâlini gördürdüğün kullarından eyle.

Müslümanlara birbirini sevdik, aralarındaki kin, nefret ve düşmanlık duygularını kaldır.

Ebeveynlerimizin ruhlarını şâd, mekânlarını cennet ve makamlarını yüce eyle. Varsa günahlarını bağışla. Onları bizden râzı eyle. Sen de onlardan ve bizden râzı ol yâ Rabbî."

Kandiliniz kutlu, dualarınız makbul, hayatınız Hakk'a götüren yol olsun. Mevlâ sizden, bizden, cümle ümmet-i Muhammedden ve ebediyete göçen tüm yakınlarımızdan râzı olsun."



Âkif'i Anarken

79 yıl önce ruhunu Rahman'a teslim ederek ebediyete göçen millî şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da 26 Aralık 2015 Cumartesi günü YOYAV'da düzenlenen manalı ve muhtevalı bir toplantıda rahmet ve mağfiretle anıldı. Bazı YOYAV'lularla vefakâr dostlarının katılımı ile gerçekleştirilen toplantı, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı ile başlayıp, Kur'ân-ı Kerîm tilâveti ile devam etti. Merhumun ruhu için okunan hatm-i şerîfin duasını da yapan YOYAV Genel Başkanı Dr. İbrahim Ateş, toplantıyı açış konuşmasında şunları söyledi:



Dr. İbrahim Ateş

"Kıymetli konuklar, değerli dostlar, sevgili Akif severler, basınımızın güzide temsilcileri!

Yılın en soğuk aylarından biri olan Aralık ayının böyle dondurucu soğuk bir gününde rûhunu Rahmân'a teslim ederek ebediyete göçen millî şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 79. yıldönümü dolayısıyla düzenlediğimiz anma toplantısına katılarak, gösterdiğiniz vefakâr yaklaşımınızdan dolayı hepimize hürmet ve muhabbetlerimizi sunarak hoş geldiniz diyor, güzide heyetinizi gönülden ve samimî duygularımızla selamlıyor, yüce Rabbimizin selâm ism-i şerîfinin esenliğinde sağlık ve saadette dâim olmanızı diliyorum.

Ülkemizi işgale yeltenen yaratıklardan korumak ve insanımızı Yaradan'a yaklaştıracak davranışlarda bulunmaya teşvik için harekete geçen Anadolu erenlerinden biri olan merhum Mehmet Âkif Ersoy'u, bugün sizlerle birlikte bir kere daha minnet, mağfiret ve şükranla anmanın huzuru içinde ruhuna rahmet diliyorum. Akif'i anlayan, düşüncelerini yayan, eserlerini koruyan, uyarılarına uyan, duyarlı ve dirayetli insanlardan olmamızı temenni ediyor, benzeri Akifleri yetiştirmeyi yüce milletimize nasip etmesini Mevla-i Müte'âl Hazretlerinden niyaz ediyorum.

Akif'i anlatmaya saatler yetmez, sözler kifayet etmez. Ama, O'nun müttakî bir mümin, dâhî bir düşünür,



Dr. Nazif Öztürk

şuurlu bir şair ve edepli bir edîp olduğunu söylemek belki hakkında bir fikir verir. O'nu tam olarak tanımak için, Safahat'ı sayfa sayfa okumak lazım. Zira O'nun referansı, sözleri ve şiirleri ile geride bıraktığı eserleridir. Bir düşünür: "Eserlerimiz bizleri gösterir." der. Âkif'in eserleri de O'nun dehâ, dirâyet ve duyarlılığı ile düşünce düzeyini gösterir.

Kur'ân ve sünnetin içerdiği İslamî yücelik ve insanî incelikleri terennüm ederek insanları irşad ve îkaz etme istikametinde ciddi çalışmalar yapan ve Kur'ân-ı Kerîm'in uygulamalarda esas alındığını görmek için can atan Mehmet Akif'in, Kur'ân-ı Kerîm tilâveti ile anılması ve özlediği Kur'ânî hayatın geliştirilerek gerçekleştirilmesi, O'nun ruhunu rahatlatıcak önemli bir yaklaşımdır.

Bu inanç ve bilinçle okunan hatm-i şerîfin sevabını ruhuna armağan ederek mekânının cennet ve makamının yüce olmasını diliyorum.

"Doğrudan doğruya Kur'ân'dan alıp ilhamı,

Asrın idrakine söyletmeliyiz İslamı." diyen merhum Âkif'in temennisinin tahakkuk etmeye başladığını belirterek, Kur'ânî eğitimin ülke genelinde yoğunlaştırılarak yürütüldüğünü görmekten duyduğumuz memnuniyetle, bu önemli hizmetin gerçekleştirilmesinde emeği geçen yöneticilerimize hürmet ve şükranlarımızı arz etmeyi, ifası icap eden önemli bir görev kabul ettiğimi beyan etmek istiyorum.

Âkif'in düşlediği diğer iyiliklerin de yaşandığı güzel günleri görmemiz temennisi ile sözlerimi noktalarken, andığınız gibi anılmanızı diliyor, hepimizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum."

Dr. Ateş'ten sonra kürsüye gelen Kültür Bakanlığı Emekli Müsteşar Yardımcısı Dr. Nazif Öztürk "İstiklâl Marşı'nın Yazıldığı Mekân: Taceddin Dergahı" konulu konuşmasında detaylı açıklamalarda bulundu.

Toplantı, dağıtılan lokum ve sunulan ikramın alınmasıyla noktalandı.