

## Ömür Boyu Eğitim

Dr. İbrahim ATEŞ  
YOYAV Genel Başkanı



**İ**lim ışık, âlim ışık saçan ve ufuk açan insandır. Cahil de onlardan uzaklaşıp karanlığa kaçandır. İlim insanı aydınlatan ilahî bir nur, onunla uğraşmak da insan için onurdur. Kendini ilme adayan insan ise nurlu ve onurlu bir insandır. Bunun içindir ki, Hz. Peygamber (s.a.v.) ilim ve ta'limi tavsiye eden hadis-i şeriflerinden birinde: “Ya bilen, ya öğrenen, ya dinleyen, ya da (ilim ehlini) seven ol. (Sakın) beşinci olma, helak olursun.” buyurmuştur.

Bu hadis-i şeriften esinlenen Yunus Emre de:

“Ya bildiğinden eğit,/Ya bir bilenden işit.” demiştir. Böylece hayat boyu herkesin, bilmediğinin öğrencisi, bildiğinin öğreticisi olması gerektiğine işaret etmiştir. Dolayısıyla ömür boyu eğitimin önemine dikkat çekmiştir.

Malum olduğu üzere dünya bir okul, süresi ömür, müfredatı dinî ve dünyevî konular, öğrencileri de insanlardır.

Hepimiz, dünyaya geldiğimiz gün bu okula girdik, ölünceye kadar devam edeceğiz. Kaçmayacağız, kaytarmayacağız. Her gün yeni bir şeyler öğrenmenin ve yararlı bilgiler edinmenin gayreti içinde olacağız.

Söylediğimiz her sözü ve yaptığımız her işi bilerek söylemeye ve yapmaya çalışacağız. Ne yaptığımızı bilmeyen, gelişmiş güzel davranan bilgisiz ve basiretsiz insanlardan olmayacağız. Aslandan kaçarcasına cehaletten kaçacağız. Hangi yaş ve hangi konumda olursak olalım, ilim öğrenmekten geri durmayacağız. “Yaşlı (insan) yemek yemekten utanmadığı gibi, ilim öğrenmekten de utanmasın.” diyen ve: “İlim müminin yiğidir, onu bulduğu yerden alır.” uyarısında bulunan Hz. Peygamber (s.a.v.)’in tavsiye ve telkinlerine kulak asacağız. Duyan, uyan, uygulayan duyarlı ve dirayetli insanlardan olmaya çalışacağız.

İki günü eşit olanın aldandığını ve dününü gününden iyi olanın geri kaldığını bilecek, günümüzü dünümüzden ve yarınımızı günümüzden iyi kılacak girişim ve atılımlarda bulunmanın gayreti içinde olacağız.

Bilmediklerimizi öğrenmeye, bildiklerimize yenilerini eklemeye, gücümüze güç katmaya ve rakiplerimize fark atmaya çalışacağız. Gelişen dünyada yatanlardan değil, yol alanlardan olacağız. Sürekli yaşayacakmış gibi dünyamız, yarın ölecekmiş gibi de ahiretimiz için çalışacağız. Ne dünyamızı ahiretimiz, ne de ahiretimizi dünyamız için terk edeceğiz. “Dünyayı dileyen ilme sarılsın, ahireti dileyen ilme sarılsın, her ikisini isteyen yine ilme sarılsın.” diyen sevgili Peygamberimiz (s.a.v.)’in gösterdiği yolda gidecek ve her yaşta her gün yeni bir şeyler öğrenecek şekilde yararlı yeniliklerle aydın yarınlara yelken açacağız.

İlim, ibadet ve işlerimize itina gösterip, ileri adımlar atmanın gayret ve kararlılığı içinde olacağız. İlim ve ibadette yarışmaya, üretkenlere karışmaya yöneleceğiz.

Şunu çok iyi bileceğiz ki, dünyada ileri gidenler, okuyup öğrenenler ve öğrendiklerini uygulayıp üretme cihetine gidenlerdir. Geri kalıp başkalarına el açanlar da bilgisizlik bataklığında bocalayan ve tembelleğe tevessül edenlerdir.

Unutulmaması gereken bir gerçek vardır ki, o da şudur: Bilmeyen bocalar, bildiği ile yetinen yerinde sayar, yeni bilgiler edinen de, kendini yeniler ve gelişmiş güçlenir.

Bilmeyen önünü görmez, terlemeyen terakkî etmez. Yeniliklere yönelmeyen de yücelmez.

Teknolojinin tekerini döndüren bilgi ve emek, gerilemenin göstergesi de tembellek ve üretmeden yemektir.

Tercih sizin. Dileyen yeni bilgiler edinip yücelmeye yönelsin, dileyen tembelleğe tevessül edip gerinde kalmayı yeğlesin.



## Bir İnsanı Eğitmek

**Ö**ğrenip öğretmeyi ve üretip ikram etmeyi ilke edinen YOYAV, bilgi ile beyin bilemenin ve ilgi ile iyilik dilemenin gayreti içindedir. İnsanların ortak değeri olan bilgiyi onlarla paylaşmayı ve her geçen gün yeni bilgilerle yeni bireylere ulaşmayı hedefleyen bu güzîde kuruluş, yirmi beş yıldır davasına destek veren dostları ve hizmetlerine ilgi duyan vatandaşlarla bilgi alış-ve-rişinde bulunmaktadır.

Dileyen herkesin katılabileceği bu kervan, yediden yetmişe herkese açık olup, dinî ve dünyevî bilgilerle donanmasına ve dirayetli davranışlarda bulunmasına imkân sağlayan önemli bir eğitim kervanıdır. Bu güne kadar binlerce insanın iyiye, doğruya ve güzele yönelmesine vesile olan bu hayırlı hizmeti kesintiye uğratmadan sürdüren YOYAV, çalışmalarına tanık olan yetkililerle, hizmetlerinden faydalanan çevrelerin takdirini toplamaktadır. Uzun yıllar Çankaya ve Keçiören Halk Eğitim Merkezleri ile birlikte yürüttüğü bu örnek hizmeti, birkaç yıldır Çankaya Başkent Halk Eğitim Merkezi ile işbirliği yaparak gerçekleştirmektedir.

2013-2014 eğitim ve öğretim yılında 1 Ekim 2013-25 Ocak 2014 tarihleri arasındaki 49. dönemine 277 kişinin, 10 Şubat 2014-31 Mayıs 2014 tarihleri arasındaki 50. dönemine de 218 kişinin katıldığı bilgi ve beceri kurslarına devam eden kursiyerlerden 147 kişi kurslarını başarı ile bitirdi.

Bu başarılı kursiyerler için 21 Haziran 2014 Cumartesi günü, Ankara Milletvekili Ülker Güzel'in huzurları ile düzenlenen sertifika töreninde duygulu dakikalar yaşandı.

Tören dolayısıyla Başbakan Yardımcıları Bülent Arıncı ve Prof. Dr. Emrullah İşler ile Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi, Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ve TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin, YOYAV Genel Başkanı Dr. İbrahim Ateş'e birer başarı ve iyi dilek mesajı gönderdiler.

Bu devlet büyüklerine teşekkür edilerek Başbakan Yardımcısı Bülent Arıncı'nın arka iç kapaktaki mesajının okunması ile yetinildi.

Çok sayıda davetlinin katılımı ile gerçekleştirilen törende YOYAV Genel Başkanı Dr. İbrahim Ateş, Çankaya Başkent Halk Eğitim Merkezi Müdürü Süleyman Soylu, Vakıflar Ankara Bölge Müdürü Aslan Yıldız ve Ankara Milletvekili Ülker Güzel birer konuşma yaparak düşüncelerini dile getirdiler ve sertifika alan kursiyerleri kutladılar.

YOYAV Genel Başkanı Dr. İbrahim Ateş yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Sayın Milletvekilim, Sayın Vakıflar Bölge Müdürüm, Sayın Çankaya Başkent Halk Eğitim Merkezi Müdürüm, kıymetli konuklar, değerli kurs öğretmenlerimiz, sevgili kursiyerlerimiz, basınıımızın güzîde temsilcileri!

Vakfımızın Çankaya Başkent Halk Eğitim Merkezi ile işbirliği halinde düzenlediği bilgi ve beceri kurslarından 49 ve 50. dönem kurslara katılan kursiyerlerden kurslarını başarı ile bitiren 147 kursiyer için düzenlediğimiz sertifika töreni-



Törene katılanlardan bir grup.



Dr. İbrahim Ateş.

ne teşrif ederek mutluluğumuza paylaştığınız sevgi ve saygı ile selamlıyor, şerefli varlığınızla törenimizi taçlandırmanızın haz ve huzuru içinde hepimize hürmet ve muhabbetlerimizi arz ederek hoş geldiniz diyorum.

Bilgi bahçemizde açan bu ilim ve irfan güllerinin mezuniyet günlerini onurlandırarak sevinç ve mutluluklarını paylaşmanız her türlü takdirin üstündedir. Şahsım, kurs öğretmenlerimiz ve kursiyerlerimiz adına sizlere şükranlarımızı sunuyor, rıza-i ilahî ile ödüllendirilmenizi diliyorum.

Malumunuz olduğu üzere ilk emri "Oku" olan kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde ilim ve ta'lim emredilmiş ve "sakın cahillerden olmayın" uyarısında bulunulmuştur.

Bilgisizlik, insanın müptela olacağı musibetlerin en büyüklerinden biridir. Dolayısıyla Müslüman aslâ câhil olmamalıdır. Ya bilen, ya öğrenen, ya dinleyen, ya da ilim ehlini sevip on-

larla ilgilenen olmalıdır. Bu husus bir Peygamber tavsiyesidir. Bu tavsiyeye uymalı, her geçen gün yeni ve yararlı bir şeyler öğrenmenin gayreti içinde olmalıdır. Bilmediğinin öğrencisi, bildiğinin de öğreticisi olmalıdır.

Bu gerçeği göz önünde bulunduran Yunus Emre:

"Ya bildiğinden eğit,/Ya bir bilenden eşit." demiştir.

Buna göre her Müslüman hayat boyu müteallim ve muallim olmanın gayreti içinde olmalıdır. Bilgisini başkasından esirgeyen ve bilmediğini gizleyen basiretsiz insanlardan olmamalıdır.

Muallim ve müteallim sözcükleri ile ta'lim ve teallim sözcükleri, büyüklerimizin dillerinden düşürmedikleri sözcüklerdir. Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) de bu sözcüklerin fiillerini bir hadîs-i şerifinde kullanarak şöyle buyurmuştur: "Hayruküm men tealleme-l Kur'âne ve allemehu" yani: "Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenidir."

Evet, her faydalı şeyi öğrenmek müslümanın görevidir ama öğrenip öğreteceği ilk şey, Kur'an-



Ayşe Doyuk



Gültekin Alkan



Sami Aydın



Ankara Milletvekili Ülker Güzel, YOYAV Genel Başkanı Dr. İbrahim Ateş, Vakıflar Ankara Bölge Müdürü Aslan Yıldız, Çankaya Başkent Halk Eğitim Merkezi Müdürü Süleyman Soylu ve YOYAV Kurs Öğretmenleri birarada.

Kerîm'dir. YOYAV, çatısı altında bulunduğu bu ilim ve irfan müessesesinde yetişkinlere Kur'an-ı Kerîm'i öğreterek o önemli hizmeti ifa etmektedir.

YOYAV, en hayırlı atılımın ilmî atılım, en yararlı yatırımın da öğrencilere yönelik yatırım olduğuna inanmaktadır.

Unutmayalım ki, bir insanı eğitmek, değerine değer katmak ve ülke kalkınmasına katkıda bulunmaktır. Himmetli bir bilgin bir milleti ihya eder. Böyle bir bilgin için denizdeki balık bile istigfar eder. "Bana bir harf öğreten, beni kendine köle eder." diyen Hz. Ali (r.a.) ile "Uşağım olsa bile yanlışlarımı düzelten efendim olur." diyen Goethe

ne güzel söylemişlerdir.

İlim ışık, âlim ışık saçan ve ufuk açandır. Câhil onlardan uzaklaşıp karanlığa kaçandır. Dolayısıyla bilgin yüce, câhil cücedir. Bunun için ben yıllar önce yazdığım bir şiirimde:

"Biliniz, bilginin şanı yücedir./Gülünüz hâline, câhil cücedir." demiştim.

Müslüman bilen insandır. Neyi bilen? Allah'ını, Peygamberini bilen. Dinini diyanetini bilen. Hesabını kitabını bilen. Dünyasını ahiretini bilen. Görevini hakkını bilen. İşini gücünü bilen. Zararını yararını bilen. Dostunu düşmanını bilen. İyiyi kötüyü bilen ve bildiği ile amel eden insandır.



Gülsen Akgöl



Alper Levent



Gülnehal Büken



Ayşe Memişoğlu



Deniz Özpolat



Fatma Özdemir



Sertifikalarını Ankara Milletvekili Ülker Güzel'in elinden alan kursiyerler, Ülker Güzel ve Dr. İbrahim Ateş ile birada.

Kıymetli konuklar!

28'i Arapça, 22'si Kur'an-ı Kerim, 89'u Tecvid, 8'i de Bilgisayar kursunu başarı ile bitirmenin bahtiyarlığına eren 147 kursiyerimiz az sonra huzurunuzda sertifikalarını almanın mutluluğunu yaşayacaklardır. Onların yetişmelerine katkıda bulunan kurs öğretmenlerimizle, kurslarımızı gerçekleştirmemize yardımcı olan Çankaya Başkent Halk Eğitim Merkezi Müdürümüze ve ekibine, şerefli varlığınızla törenimizi taçlandıran siz saygıdeğer konuklarımıza şükranlarımızı

sunuyor, kursiyerlerimizi gönülden kutluyor, hepinize sağlık, saadet ve mutlu yarınlar niyaz ediyorum."



Fatma Yılmaz



Fatma Mahinur Öz



Gülümser Balaban



Kadın Akar



Meral Demirok



Sema İşlak



Şennur Aydın



Türkan Nar



## Mezuniyet Töreni Konuşması

**Ülker GÜZEL**  
Ankara Milletvekili

**K**ıymetli konuklar, hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum.

Gerçekten kırk yılı aşkın süredir çalışma arkadaşım olarak çok büyük bir gururla ifade ettiğim ve tanıdığım Dr. İbrahim Ateş Beyefendi böyle güzel bir müesseseyi kurup devam ettirip halka mal etmiş olması ve milletimizin geleceğini temsil eden genç nesilleri, özellikle annelerimizi yetiştirmede önemli bir hizmet veriyor olması, benim ayrı bir gurur kaynağım olmuştur. Kendilerine gerçekten şükranlarımı ifade etmek istiyorum.

Benden önce konuşan arkadaşlarım eğitimin toplumdaki yeri ve hizmetleri üzerinde durdular. Ben de birkaç ilavede bulunmak istiyorum.

Çok büyük bir millet ve çok büyük bir kültüre sahibiz. Bunun değerini bilmemiz gerekiyor. Dünya ülkeleri çok çok geri oldukları bir dönemde, özellikle 1100-1200'lü yıllarda bizler millet olarak Anadolu'da yerleşmeye başladığımız yıllarda bu kültürü bu mirası atalarımızdan almışız. Vakıf kültürü, vakıf müessesesi Hz. Ömer'den itibaren gelmiş bir müessesedir. Savaşlarda kazanılan topraklar, miras bırakılmaması, satılmaması, hibe edilmemesi şartıyla vakıfları oluşturmuşlardır. Bu müessese o kadar güzel bir müessese ki, tarihimizde birliği, beraberliği, dayanışmayı, fakiri fukarayı korumayı ve onun yanında güç olmayı atalarımız, İslam'ın ilk kurduğu yıllardan gelen bir müessese olarak tesis etmişlerdir.

Bölge Müdürümüz çok güzel açıkladı. Vakıflar, Osmanlı İmparatorluğu'nda en yüksek ve en

güzel şeklini bulmuştur. Bende çok sevdiğim vakıflardan birkaç misal vermek istiyorum. Evlerde hizmetçi olarak çalışan yoksul yetim kızlarımızın o evde çalışırken kırdıkları bardaklardan, tabaklardan ve vermiş oldukları zararlardan dolayı herhangi bir şiddete maruz kalmamaları veya ezilip horlanmamaları için yapmış oldukları ziyarı tazmin etmek üzere vakıf kurulmuştur. Padişahlarımız almış oldukları toprakları halkın, fakir fukaranın hizmetine açmış, onları hep korumuştur. Vakıf arazileri üzerine kurulmuş olan sağlık tesisleri, hastaneler özellikle fakir fukaranın barınacağı, şifa bulacağı yerler olmuştur. Burada şifa bulan hastalarımız hastaneden gece taburcu edilmiştir. Çünkü onun eline ilacını verirler, parasını verirler, birkaç günlük yiyeceğini koyarlar ve bunu herkes görmesin diye gece taburcu ederlerdi. Bakınız bu kadar ince, bu kadar zarif düşünce ve duygularla mücehhez olmuş bir milletiz biz. Bu değerleri çok iyi bilmemiz gerekiyor.

Değerli arkadaşım Dr. İbrahim Ateş konuşmasında, eğitimin önemini çok iyi açıkladı. Her şeyin başı eğitim, eğitim, eğitim. Kendimizi yetiştirmek hayat boyu devam eder. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde kurulmuş olan bu Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bayıldım. Gerçekten çok güzel bir isim bulmuşlar. Zaten biz bunu, bir toplum içinde yaşamaktan alıyoruz. Ama biz kadınlara çok büyük görevler düşüyor. Bir milleti millet yapan aile müessesesidir. Bu aile müessesesinin içinde de anadır. Ana nüve, ana çekirdektir. Bunun şuurunu, bilincini, gurur ve vakarını taşımak, yürütmek mecburiyetindeyiz.

Çünkü bu millet, yüce bir atadan ve yüce bir nesilden gelmiştir.

Hayme Ana'yı bilir misiniz? Hayme Ana 1200'lü yılların sonuna doğru Horasan'dan gelen Oğuz Türklerinin başı olan Şahin Alp'in eşidir. Oğuz Türklerinin Kayı boyu Horasan'dan Anadolu'ya yerleşmek niyeti ile geliyorlar. Kızılırmak nehrini geçerlerken Şahin Alp boğuluyor. Şahin Alp'in ölümü üzerine karısı Hayme Ana, o dirayeti, iradesi ve gücü ile Kayı boyuna sahip çıkıyor ve kocasının cenazesini kırk tane askere teslim ediyor. Diyor ki siz gideceğimiz yere kadar bu cenazeye sahip çıkacaksınız. Ben ise Kayı Boyunun idaresini elime alıyorum. Onun iradesi ile gelip Beypazarı Söğüt civarına Nallıhan civarına yerleşiyorlar. Kurulan Osmanlı Beyliğinin başına oğlu Ertuğrul Bey geçiyor. Ertuğrul Bey'in oğlu Osman Gazi babaannesi Hayme Ana'nın eğitiminde yetişiyor. Osmanlı Beyliği'nin ilkeleri, milli ve manevi değerleri, bu iradeli güçlü Hayme Ana'nın elinde yeşeriyor. O'nun bilgileri, feraseti, dünya görüşü ile yetişmiş Osman Bey, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu oluyor ve o imparatorluk cihan imparatorluğu oluyor. İşte biz, Hayme Ana'nın torunları olma gururunu taşıyoruz.

Yine böyle annelere sahip çıkan bir İstiklâl Marşı şairimiz var Mehmet Akif. Şiirini yazdıktan sonra alması gereken ödülü, kadınların eğitimi için kurulmuş bir vakfa bağışlıyor. Kadınlarımız, her zaman devlet idare eden, devletimizin, milletimizin liderleri tarafından her zaman ön planda tutulmuştur. Siz bakmayın yazılan çizilenlere. Benim Anadolu kadını büyük kadındır, yüce kadındır. O memleketi, milleti, ailesi nerede sıkıntıda ise her zaman güçlenmiştir, dik kalmıştır, onurlu kalmıştır, başını eğmemiştir. İşte benim kadını böyle bir kadındır.

Bu milleti yücelten kadındır. Bizler savaşta, milli mücadele yıllarında her zaman ordumuzun, askerimizin yanında olduk. Yiyecek taşıdık, silah taşıdık, askerimizin üstünü başını diktik, onların tarlalarını ekip biçerek destek verdik. Bir milleti millet yapan işte bunlardır. Öyle bir takım derleme, toplama ile oluşturulan bir millet değildir bu millet. Fedakâr bir millettir, soylu bir millettir. Tarihi olan bir millettir. Geçmişine sahip çıkan ve geleceğini o tarihi ile ören bir millettir. Onun için ben milletimi çok seviyorum. Kadınlarımı çok seviyorum ve kadınlarıma güveniyorum. Annelerime güveniyorum.

Eli öpülesi annelerim. Evlatları engellidir,

yavruları geri zekâlıdır veya herhangi bir şekilde toplumun içinde normal bir insan gibi görev alamayacak pozisyonadadır. Onu ayakta tutabilmek için sırt vermiştir. Daima fakir fukarasını korumuştur. Komşusu açsa kendisi tok yatamamıştır. Bizler bu değerlerle yetiştik. Maddi menfaat o kadar önemli değil. Ama bizi ayakta tutan bu manevi değerlerimizdir. Dilimizdir, dinimizdir, inancımızdır ve milli değerlerimizdir. Okumamız lazım, öğrenmemiz lazım. Geleceği inşa etmek için öğrenmemiz lazım. Evlat yetiştiriyoruz. Eğitim çok önemli. 4 yaşından itibaren çocuklarımız, anaokullarında milli ve manevi değerlerimizi öğrenerek yetiştirmek zorundadır. Biz bunlar için gayret ediyoruz.

Bugün sertifikalarını vereceğimiz kursiyerlerin mezuniyet törenine katılmanın gururunu taşıyorum. O kadar güzel bir hizmet ki bunlar. Evde oturan hanımların topluma, millete katkılarının semeresini topladığımız gündür bugün. Bu yolda hizmet veren, bizlere destek olan değerli müdürlerimize ve bürokratlarımıza ne kadar teşekkür etsem azdır. Çünkü bu milleti millet yapacak olan eğitimidir unutmayalım.

Dünyanın şu an içinde bulunduğu ortamı hepimiz çok iyi biliyorsunuz. İşte bu tarihi ve milli şuurumuzla, kültürümüzden aldığımız birlik beraberliğimizle bizim yıkılmamız söz konusu değildir. Bizim böyle bir kültürle dayanışmamızı, beraberliğimizi hiçbir güç yıkamaz. Yeter ki kadınlarımız güçlü olsun, başları dik olsun. Hizmetimiz ayakta kaldığımız sürece bu millete helal olsun. Ben hepimizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Belge alacak hanımefendileri tebrik ediyorum. Onların daha başarılı olacağı günlerin gelmesini temenni ediyorum ve bu konuda emeği geçen hocalarıma tekrar teşekkür ediyorum.



Dr. İbrahim Ateş, Ülker Güzel'e bir buket takdim etti.



## Mezuniyet Töreni Konuşması

**Aslan YILDIZ**

Vakıflar Ankara Bölge Müdürü

**S**ayın Milletvekilim, Sayın Genel Başkanım, sivil toplum kuruluşlarının çok değerli yöneticileri, Çankaya Başkent Halk Eğitim Merkezi Müdürümüz, değerli hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygı ile selamlıyorum.

Ben Vakıflarla ilgili birkaç şey söyleyip konuşmamı kısa keseceğim. Vakıflar Genel Müdürlüğü biliyorsunuz Başbakanlığa bağlı bir kurum. Osmanlı'dan günümüze kadar intikal eden mazbut vakıfların vakfiyeleri gereği onları idare eden bir kuruluştur. Osmanlı İmparatorluğu büyük bir imparatorluktur. Geniş bir coğrafyaya hükmetmiş ve büyük bir medeniyet oluşturmuştur. Gittiği yerlerde adaleti, ilmi, sanatı hep ön planda bulundurmıştır. Oluşturmuş olduğu medeniyeti incelediğimizde bu medeniyetin büyük bir medeniyet olmasındaki en büyük rolün vakıflara ait olduğunu görüyoruz. O dönemde devletin güvenlik, ekonomi ve adalet dışındaki işleri vakıflar eliyle yaptığını görüyoruz. Eğitim, sağlık, ulaştırma ve bugünkü belediyelerin yapmış olduğu işlerin tamamı vakıflar eliyle yapılmıştır.

Osmanlı'dan günümüze yaklaşık olarak elli bin civarında vakfın intikal ettiğini görüyoruz. Bu vakıflar şehirlerde ve en güzel yerlerde hanlar, hamamlar, kervansaraylar, medreseler, camiler, bimarhaneler ve aşevleri yaparak toplumsal hayatın da belirleyicisi konumunda olmuşlardır.

Cumhuriyet dönemine geldiğimizde Cumhuriyet döneminde kurulan vakıfların sayısının beş binlerde olduğunu görüyoruz. Bu vakıfların da faaliyetlerine baktığımız zaman yardım sandıkları ve hemşeri derneklerinden öteye gitmediklerini, büyük bir çoğunluğunun faaliyetlerinin hiç olmadığını görüyoruz. Ancak sayıları bir elin parmakları kadar az olan bir kısım vakıfların gerçek manada, Osmanlı'dan günümüze gelen vakıfların devamı niteliğinde, oradaki anlayışın günümüzde yaşatılması noktasında olduğunu görüyoruz. Bu vakıflardan bir tanesi de Sayın Genel Başkanımız Dr. İbrahim Ateş'in başkanı olduğu YOYAV'dır.

Bu vakfın faaliyetlerini biz yıllardır izliyoruz. Çok

sınırlı ve kısıtlı imkânları olmasına rağmen çok ciddi hizmetler yaptığını görüyoruz. Vakıflar Genel Müdürlüğü adına kendisini takdir ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz.

Efendim sözü çok fazla uzatmak istemiyorum. Toplum hayatına katkıda bulunmakla ilgili bir iki vakıf örneği de vermek istiyorum.

Mesela Osmanlı döneminde kurulan Yün Eğiren Kadınlar Vakfı diye bir vakıf var. Bunun görevi, evde yaşlı güçsüz kalmış kadınların toplum hayatına kazandırılması. Bu kadınları tespit ediyorlar ve “teyzeciğim siz ne kadar güzel yün eğiriyormuşsunuz, sizin yünleriniz çok meşhurmüş” deyip gönlünü alarak, yün eğirmeye teşvik ediyorlar ve pazarda bir liraya aldıkları yünü, kadın toplum hayatına katılsın diye iki liraya, üç liraya alıp toplum hayatına katan vakıflar var. Öteyandan göç eden hayvanların yuvalarını yapmayı üstlenen ilginç vakıflar da var.

Bu kursu düzenleyen vakfımıza, Halk Eğitim Merkezi Müdürümüze, katılan kursiyerlerimize teşekkür ediyor, kadınlarımızın sosyal hayatın içerisinde yer almasında bu tür bilgi ve beceri kurslarının çok önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Kursiyer arkadaşlarımızı tebrik ediyor, hepinizi saygı ile selamlıyorum.



Dr. İbrahim Ateş, Aslan Yıldız'a bir buket takdim etti.





Sertifikalarını Vakıflar Ankara Bölge Müdürü Aslan Yıldız'ın elinden alan kursiyerler, Aslan Yıldız ve Dr. İbrahim Ateş ile birada.



Finaz Kırbaş



Hafize Misdiloğlu



Halise Turgut



Hatice Kış



İknur Çallı



Melahat Arıkız



Nejla Balaban



Rahime Özer



Tuğçe Tahmişioğlu



Mezuniyet Törenine katılanlar YOYAV Kültür Merkezi önünde toplu halde.



Semiha Şehnaz Şen



Zehra Solmaz Sönmezoğlu



Ruşen Özkök



Leyla Kargın



Leman Öztürk



Zehra Kebabçı



Sertifikalarını Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Eski Başkanı Ali Eren'in elinden alan kursiyerler, Ali Eren ve Dr. İbrahim Ateş ile birada.



## Mezuniyet Töreni Konuşması

**Süleyman SOYLU**

Çankaya Başkent Halk Eğitim Merkezi Müdürü

**S**ayın Milletvekilim, Sayın katılımcılar!

2013-2014 eğitim ve öğretim yılı eğitim faaliyetlerimizden Yoksullara Yardım ve Eğitim Vakfı ile bir protokol dahilinde düzenlediğimiz kurslarımızın sertifika törenine hoş geldiniz. YOYAV Başkanımız Dr. İbrahim Ateş Bey'in konuşmasında bahsettiği geçen 25 yıl zarfında gerek Keçiören Halk Eğitim Merkezi'nde gerekse Çankaya Başkent Halk Eğitim Merkezinde görev yaptığım süre içerisinde 30 dönem kadar beraber olduk, olmaktan da mutluluk duyuyoruz.

Başbakan Yardımcımız Sayın Bülent Arınç'ın telgrafında temas ettiği gibi hayat boyu öğrenme merkezimiz, beşikten mezara kadar herkesin eğitim alacağı bir kuruluştur. Merkezimizde anne-çocuk eğitiminden okuma-yazmaya, el sanatlarından dil kurslarına, bilişim teknolojilerinden uzay çağına kadar aklınıza gelebilecek çok sayıda kurs açıyoruz. Açılan bu kurslar cümlesinde olarak Yoksullara Yardım ve Eğitim Vakfı'nda bu yıl Bilgisayar, Kur'ân-ı Kerim, Tecvid ve Arapça kurslarımız oldu. Bu kursları açmaktan,

Yoksullara Yardım ve Eğitim Vakfı ile protokol dahilinde iş yapmaktan ve eğitim vermekten mutluluk duyuyoruz.

Allah nasip eder, günümüz olur, ömrümüz vefa ederse, devlet büyüklerimiz de uygun görürse gelecek yıllarda inşaallah bu eğitimimize daha fazla kursla devam etmek istiyoruz. Katılımlarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.



Dr. İbrahim Ateş, Süleyman Soylu'ya bir buket takdim etti.



Törene katılanlardan bir grup.



Sertifikalarnı Çankaya Bařkent Halk Eđitim Merkezi M¼d¼r¼ S¼leyman Soylu'nun elinden alan kursiyerler, S¼leyman Soylu ve Dr. İbrahim Ateř ile bir arada.



İmran Karaaslan



G¼ls¼m Pekcan



Fatma Çiçek



Nadiye S¼r¼c¼



Emine Ünl¼



Mukaddes Ünl¼



Sertifikalarını Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi Üyesi Ahmet Temizkök'ün elinden alan kursiyerler, Ahmet Temizkök ve Dr. İbrahim Ateş ile birarada.



Aysel Bulut



Besra Yarka



Emine Deyimli



Emiş Şahin



Melike Oray Çelik



Reyhan Soylu



Ünzile İnce



Sertifikalarını MEB Özlük İşleri Eski Genel Müdürü Sıtkı Dalkılıç'ın elinden alan kursiyerler, Sıtkı Dalkılıç, Ahmet Temizkök ve Dr. İbrahim Ateş ile birarada.



Fatma Özçelik



Fatma Yılmaz



Kezban Çoban



Melike Kutay



Meral Demirok



Ulviye Özzeybek



Neşe Dülger



Ülker Temizkök sertifikasını eşi Ahmet Temizkök'ün elinden aldı ve güzel bir anı oldu.



Sertifikalarını MEB Bakanlık Müşaviri Nurettin Konaklı'nın elinden alan kursiyerler, Nurettin Konaklı ve Dr. İbrahim Ateş ile birarda.



Armağan Çakal



Firizan Yılmaz



Azime Turan



Fatma Mahinur Öz



Pervin Gökdemir



Seher Kılınc



Semiha Şehnaz Şen



Zehra Solmaz Sönmezoğlu



Tülin Gülbol





## İnsanî İlişkilerin İyileşmesinde Bayramlaşmanın Yeri

**B**ayramlar; birlik, beraberlik, paylaşma, yardımlaşma, sevgi ve saygı hisselerinin en çok yoğunlaştığı günlerdir. Küslerin barışması, dargınların buluşması, fakirlerin hatırlanması, açların doyurulması ve yardımlaşma duygusunun pekişmesi gibi birçok özelliği olan bayramlar, insanî ilişkilerin iyileşmesinde ve gelişmesinde etken olan güzel günlerdir. Bu günler, insanlar arasında kaynaşmanın, dostlukları ve ahbablıkları ilerletmek için önemli bir zaman dilimi oldukları gibi, dinî duygu ve şuurun toplumsal boyutta tazelenmesinin de bir vesilesidir.

Müslümanların en önemli sevinç günleri olup, bizzat Hz. Peygamber (s.a.v.) tarafından ilan edilen Ramazan ve Kurban Bayramlarında Müslümanların birbirini tebrik etmesine bayramlaşma denilir. Bayramlaşma; gergin ve soğuk ilişkileri yumuşatma, kırgın, dargın ve küskünlerin barışması gibi bir fonksiyon da icra eder.

Osmanlılarda bayramlaşma, bayram namazından sonra başlar, küçükler büyüklerin ellerini öper, büyükler de küçüklere hediye dağıtırlardı. Ayrıca bayram münasebetiyle tebrik için evleri dolaşan bekçi, çöpçü ve davulcu gibi hizmetlilere bahşiş verilirdi. Toplumun çeşitli kesimlerinde hiyerarşik bir düzene göre ziyaretleşme ve bayramlaşma tam itina ile yerine getirilen muaşeret kuralları idi.

Bu kuralların günümüzde göz ardı edilmeyip

gerçekleştirilme cihetine gidilmesi memnuniyet verici bir husustur. Son yıllarda artan tatil fur-yası, varlıklı vatandaşların, bayramları deniz kıyılarındaki turistik tesislerle, tatil yerlerinde geçirmelerinde etken olmakta ise de, hamdolsun bayramlaşma geleneği tamamen terk edilmeyip, kısmen de olsa yaşatılmaktadır. Siyasi partiler, bazı resmi ve özel kurumlarla, vatandaşların çoğu tarafından bayramlaşma ziyaretleri yapılmaktadır.

Dostları ile dayanışma içinde olmaya ve mensuplarını motive etmeye özen gösteren YO-YAV da bu güzel geleneği yaşatmanın gayreti içinde olan güzîde kuruluşlardan biridir. Yıllardır Ramazan ve Kurban Bayramlarının ikinci günü bayramlaşma töreni tertipleyen bu Vakıf, misafirlerini ağırlayıp mutluluklarını paylaşma cihetine gitmektedir.

Bu yıl, 28-30 Temmuz 2014 tarihleri arasında yaşanan Ramazan Bayramının 2. günü gerçekleştirdiği bayramlaşmada konuklarına kahve, çikolata ve dondurma ikram eden YOYAV Genel Başkanı Dr. İbrahim Ateş, bayramlaşmanın önemini anlattığı açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

“Kıymetli kardeşlerim!

Malumunuz olduğu üzere yüce Rabbimizin mümin kullarına ihsan ettiği iki dini bayramın ilki

Ramazan Bayramı, ikincisi de Kurban Bayramıdır. Biri oruç, diğeri de hac ibadetinin akabinde gelen bu bayramlardan Ramazan Bayramının ikinci gününde Vakfımızın çatısı altında sizlerle bir araya gelip, bayram sevincini paylaşmanın haz ve huzuru içinde hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyor, bayramınızı gönülden kutluyor, sağlık ve saadette daim olmanızı diliyorum.

Bayramlar, sevinç ve coşkunun paylaşılarak arttığı, dayanışma ve kaynaşmanın had safhaya ulaştığı, kırgınlıkların yerini sevince bıraktığı güzel günlerdir. Bütün inananları kardeş kabul eden dinimizde bayram sevincinin bütün gönüllerde yaşatılması, herkesin bayram coşkusuna müdahil kılınması önemlidir. Bu konuda oldukça hassas davranan Sevgili Peygamberimiz (s.a.v), Ramazan ayı içerisinde verilmesi gereken fitır sadakalarının bayramdan önce verilmesini emretmiş, böylece muhtaç durumda olan insanların bir nebze olsun rahatlamalarını ve bayram sevincinden mahrum kalmamalarını sağlamaya çalışmıştır.

Bu doğrultuda çocuklarının, torunlarının yolunu gözleyen anne babalar, birbirlerine hasret kalan akrabalar için de bayramın bir kavuşma anlamına geldiği unutulmamalı, özellikle yaşlılar, yetimler, kimsesizler gibi desteğe muhtaç insanların bayram coşkusuna katılmaları için de gereken yapılmalıdır.

Ramazan Bayramı; bir ay boyunca oruç, zekât, sadaka gibi türlü ibadetlerle rızasını kazanma gayretinde olan mümin kullarına Allah'ın bir hediyesidir. Dolayısıyla bu gün Müslümanlar, Ramazan bittiği için değil, günahlardan arınıp, Allah Teâlâ'nın rızası ile lütuf ve ihsanına erdikleri için

bayram etmektedirler. Bir hadîs-i şerîfte belirtildiği üzere bayram sabahı Müslümanlar namaz için camilerde toplanınca Allah Teâlâ meleklerle, "işini yapıp ikmal edenin karşılığı nedir?" diye sorar. Melekler de, "ücretini almaktır" derler. Allah Teâlâ da, "siz şahit olun ki, Ramazandaki oruçların ve namazların karşılığı olarak kullarıma kendi rızamı ve mağfiretimi verdim. Ey kullarım! Bu gün benden isteyin, izzet ve celalim hakkı için istediklerinizi veririm buyurur."

Ramazan ayı gibi bayramlar da dini anlamda değerlendirilmesi gerektiği gibi, toplumsal kaynaşma, dayanışma, barış, huzur ve mutluluk için de fırsat olarak beklenen ve kullanılması gereken önemli zaman dilimleridir. Dolayısıyla bayramlar, klasik duygusuz ifadelerle kutlayarak geçiştirilecek günler değil, küslerin barışması, aile büyükleri ve komşuların ziyaret edilmesi veya aranması, hastane, hapisane, huzurevi ve yetiştirme yurdu gibi yerlerin ziyaret edilerek bayramları buralarda geçirmek durumunda olan insanların gönüllerinin alınması ve sevindirilmesi gereken günlerdir.

Bu yıl Ramazan Bayramını, Filistin, Suriye ve Irak'ta meydana gelen üzücü olaylardan dolayı buruk bir şekilde idrak ettiğimizden, bayram sevincini yeteri kadar yaşayamadık. Bir sonraki bayrama, bu ülkelerdeki kardeşlerimizin maruz kaldıkları saldırılardan kurtulmuş ve huzura kavuşmuş oldukları güven ve barış havasının hakim olduğu bir ortamda ermemiz dileğiyle sözlerimi noktalarken, bayramların, Müslümanların birlik ve beraberliği ile insanlar arası ilişkilerin iyileşmesine vesile olmasını temenni ediyor, saygılar sunuyorum."





## Suriyeli Mültecilerin Çocuklarına Eğitim Hizmeti

**S**uriye'deki zulümden kaçarak ülkemize sığınan ve büyük çoğunluğu Kilis ilimizde bulunan Suriyeli kardeşlerimizden bazıları YO-YAV Kilis Şubemize gelerek çocuklarının boşta gezmemesi ve dini eğitim almaları için hocalarının hazır olduğunu ve bir mekâna ihtiyaç duyduklarını ifade etmişlerdir.

Bu ihtiyacı yerinde gören Kilis Şubemiz, Valilik Makamına sunduğu bir yazı ile uzun zamandan beri yürüte geldiği sosyal, kültürel ve hayrî hizmetler çerçevesinde, ülkemizde misafir olarak bulunan Suriyeli kardeşlerimizle kaynaşmak ve birbirimizle daha



Yavaşazade Kültür Merkezi ve eğitim gören Suriyeli öğrencilerden bir görüntü.



Suriyeli öğrencilerin mutlulukları yüzlerinden okunuyor.

yakın ilişki kurmak için Vakfımıza ait Yavaşcazade Kültür Merkezi'nde bu şahıslara Türkçe ve Kur'an-ı Kerim öğretmek istediğini arz etmiştir.

Valilik Makamının uygun görüşü alınarak Yavaşcazade Kültür Merkezimizin dershaneleri Suriyeli kardeşlerimizin eğitim hizmetine tahsis edilerek belirlenen 75 çocuğa eğitim ve öğretim imkânı sağlanmıştır. Huzurlu bir ortam içinde eğitimlerine devam eden Suriyeli kardeşlerimizin çocukları, YOYAV'ın bu hizmetinden çok memnun kalmışlardır.

8 Ağustos 2014 Cuma günü, bu memnuniyetin ifadesi olarak YOYAV Kilis Şubesi Başkanı M. Yılmaz Patlakoğlu'na, Suriyeli Alimler Birliği Derneği adına Dr. Muhammed Mahmoud Hawa tarafından bir plaket takdim edilmiştir.

Dr. Hawa, bu vesile ile tertiplenen toplantıda yaptığı konuşmada, gördükleri misafirperverlikten dolayı Türkiye'nin tüm yöneticilerine teşekkürlerini iletmış, hassaten başta Kilis Valisi

Sayın Süleyman Tapsız olmak üzere Kilis Belediye Başkanı Sayın Hasan Kara ve YOYAV Kilis Şube Başkanı Sayın M. Yılmaz Patlakoğlu'na minnet ve şükran duygularını ifade etmiştir.



Suriyeli Alimler Birliği Derneği'nin plaketi Dr. Muhammed Mahmoud Hawa tarafından M. Yılmaz Patlakoğlu'na takdim edildi.