

## Vatan Sevgisi İmandandır

**Dr. İbrahim ATEŞ**

YOYAV Genel Başkanı



İnsanın üzerinde doğduğu ve yaşadığı yer vatanıdır. Kimse doğup büyüdüğü yerden uzak kalmak istemez. Herkes kendi vatanında, vatandaşları ile birlikte huzur, güven ve mutluluk içinde yaşamak ister. Bülbülü altın kafese koymuşlar, "İlla vatan, illa vatan" demiş.

Kişinin, dağın tepesinde kümes kadar bir yer dahi olsa, kendi yurdunda ve yuvasında yaşaması, başkalarına ait güllük ve gülistanlık bir yerde esâret havası içinde yaşamasından çok daha iyidir. Zira vatan sevgisi, dünyevî duyguların en yücesidir. Vatanını seven insan da, onu gözü gibi korur, ona yan bakanın gözünü oyar. Yurdunu işgal etmeye veya bölme-ye yeltenenlerin karşısında kükremiş arslan kesilir.

Şiirlerinin çoğunda iman, Kur'ân ve vatan sevgisini terennüm eden millî şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy, "Kahraman Ordumuza" başlıklı İstiklâl Marşı şiirinin okumaya doymadığımız üç dörtlüğünde, vatan sevgisi ile ona sâhip çıkma duygusunun yüceliğini şöyle dile getirmektedir:

*"Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.  
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.  
Doğacaktır sana va'dettiği günler Hakk'ın...  
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.*

*Bastığın yerleri "toprak!" diyerek geçme, tanı:  
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.  
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:  
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.*

*Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ?  
Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ!  
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hüdâ,  
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüdâ."*

Bu dizelerin dikkatle ve dirâyetle okunduğunda da anlaşılacağı üzere, vatani sevmenin göstergesi, onu düşman saldırılarından korumak için gerektiğinde canını seve seve fedâ etmeye hazır olmaktır. Vatani korumanın yolu da, onu tanımaktan geçer. Malum olduğu üzere kıyıları, yaylaları, dağları, deryaları, ovaları,

ormanlarıyla ünlü ülkemizin görenleri hayran eden güzellikleri, Allah Teâlâ'nın milletimize ve memleketimize ihsân ettiği nimetlerin önde gelenlerindedir. Bir bölgesinde kar yağarken, diğer bölgesinde denize girilen, bir yerinde sıcaktan dışarı çıkılmazken, başka bir yerinde yorgansız yatılmayan, dolayısıyla aynı anda dört mevsimin yaşandığı yerleri olan bu cennet vatanın dünyada benzeri bulunmayan tabîî güzellikleri ile tarihî özelliklerine tanık olmak için gezip görmek ve anlatıp aktarmak gerekir.

Altın hazinesi gibi değeri hâiz olan bu müstesnâ mekânların gözlerden irak, ilgi ve ihtimamdan mahrum olacak şekilde gizli-saklı kalması ve ihmâl edilip kendi hâline bırakılması, altın değerindeki servete sâhip çıkmamak olur.

Güzellikler belirlenmeli, görülmeli, gün ışığına çıkarılmalı, değerlendirilmeli ve insanların istifadesine sunulmalıdır.

Bu inanç ve bilinçle yurdumuzun değişik yerlerine geziler tertipleyen YOYAV, mensupları ile dostlarını tarihî ve turistik yerlerde bir araya getirip bilgilenmelerine ve birlikte güzel günler geçirmelerine imkân sağlamaktadır.

Cennet vatanımızın güzel köşelerinden olan Beypazarı-Nallıhan-Gönlük-Sünnet Gölü, Mudurnu ile Abant, Çankırı-Ilgaz, Kızılcahamam-Akçakoca, Bağlum ve Memlük'e düzenlenen gezilerle ilgili özet bilgilerle birbirinden güzel görüntüler dergimizin ilerleyen sayfa-larında tetkikinize takdim edilmiştir.

Vatan hâini teröristler tarafından memleketimizin muhtelif şehirlerinde menfûr terör saldırılarında şehit olan askerlerimizle güvenlik güçlerimize ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara âcil şifalar diliyorum. Kardeşlerimizin şehit olmasına ve yaralanmasına neden olan bu meşûm terör saldırılarını gerçekleştirenleri şiddetle kınıyorum. Yürekerimizi dağlayan bu elîm saldırılarda yakınlarını kaybeden kardeşlerimizle milletimize de sabır, metânet ve başsağlığı diliyorum.



## 6 Mayıs'ta Altın Değerinde Bir Gezi

YOYAV'ın 2015 yılında planladığı dört gezinin ikincisi, 6 Mayıs 2015 Çarşamba (Hıdırellez) günü gerçekleştirilen gezi idi. Mânâ büyüklerinden Tapduk Emre ile Akşemseddin Hazretlerinin ziyaretlerini içerip, Beypazarı–Nallıhan–Göynük–Sünnet Gölü ve Mudurnu'yu kapsayan bu güzel geziye 103 kişiden oluşan 3 otobüs dolusu insan katıldı. İlkbaharın iç açıcı günlerinde tabiatın tüm güzellikleri ile ziyaretçilerinin yüzüne güldüğü bu güzel günde gerçekleştirilen gezi yoğun ilgi gördü.

Vakıf Haftası etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilip, gidilen yerlerdeki tarihî eserlerle turistik mekânları ve sanat güzelliklerini geziye katılanlara tanıttıp bilgilendirmenin yanında, o yörelerde medfün olan mânâ büyüklerini ziyaret edip, okunan hatm-i şeriflerle aşr-ı şeriflerin sevabını ruhlarına armağan ederek hizmetlerini yâd, ruhlarını şâd ve hâtıralarını hâfizalara naksetme cihetine gidildi.

Tasavvuf tarihinin seçkin simalarından olan Tapduk Emre ile İstanbul'un fethedilmesinde kıymetli katkıları olan Akşemseddin Hazretlerini ziyaret edip onlara ithafen okunan birer hatm-i şerifin dualarının, türbelerinde yapılp ruhlarına armağan edildiği hıdırellez gününde doyasıya dinlenip gezmenin tadını çıkaran YOYAV'lılar, farklı yerlerde farklı güzellikleri görüp maddî ve manevî doyuma ermenin mutluluğunu yaşadılar. Birlikte seyahat, ziyaret

ve ibadet etmenin huzûru içinde bir günde çok yeri gezip gördüler.

6 Mayıs 2015 Çarşamba sabahı YOYAV Kültür Merkezi'nde buluşup, ilgililerden gerekli bilgileri aldıktan sonra otobüslerdeki yerlerini alarak besmele ile yola çıkan YOYAV'lılar, okunan aşr-ı şerifleri dinleyerek Ankara'dan ayrıldılar.

Böyle güzel bir günde bahara birlikte "merhaba" diyen YOYAV'lılar, gezinin ilk molasını, Mevlana Restorantta kahvaltı için Beypazarı'nda verdiler. Burada birlikte yapılan kahvaltıdan sonra Eskişehir'in Mihallıccık Beldesi ile Ankara'nın Nallıhan İlçesi arasında bulunan Tapduk Emre Türbesi'ni ziyaret etmek üzere yola devam ettiler.

Türbenin bulunduğu Emrem Sultan Köyü'ne geldiklerinde otobüslerinden inip yolun sağında ve solundaki vecizeleri okuyarak saygılı adımlarla türbeye doğru ilerlediler.



YOYAV gezi grubu Tapduk Emre Türbesi önünde.



YOYAV gezi grubu Akşemseddin Türbesi önünde.

Toplu halde Tapduk Emre Türbesi'ni ziyaret edip, okunan hatm-i şerifin duasını yaparak ruhuna Fatihalar yollayan YOYAV'lılara Tapduk Emre hakkında bazı açıklamalarda bulunan YOYAV Genel Başkanı Dr. İbrahim Ateş, O'nun önemli özellik ve güzelliklerinden söz etti.

Tapduk Emre ziyareti ile gezinin ilk durağını noktlayan YOYAV'lılar, Fatih Sultan Mehmet'in hocası olan Akşemseddin Hazretlerini ziyaret etmek için Göynük'e doğru yollarına devam ettiler. Göynük'te Akşemseddin Türbesi'ni ziyaret eden YOYAV gezi gurubu, bu değerli büyüğümüzün manevî huzurunda olmanın bahtıyarlığı içinde okudukları hatm-i şerifin duasını yapıp, sevabını ruhuna bağışladıktan sonra O'nunla ilgili önemli açıklamalarda bulunan YOYAV Genel Başkanı Dr. İbrahim Ateş şunları söyledi:

“Sevgili kardeşlerim!

Birlikte ziyaret etme bahtıyarlığına erdiğimiz değerli büyüğümüz Akşemseddin Hazretleri, Sultan Mehmet Fatih'in yetiştirilmesinde ve İstanbul'un fet-hinde önemli rolü olan değerli bir büyüğümüzdür.

Akşemseddin Hazretlerinin asıl ismi, Muhammed bin Hamza'dır. Hacı Bayram-ı Veli'nin, O'na; “Beyaz (ak) bir insan olan Zeyd'den, insan cinsinin karanlıklarını söküp atmakta güçlük çekmedin” demesi sebebiyle, “Akşemseddin” lakabı verilmiştir. Riyazet sebebiyle benzinin solması, saçının, sakalının ağarması ve ak elbiseler giymesi sebebiyle “Akşemseddin” denildiği de rivayet edilmiştir.

Evliyanın büyüklerinden Şihabüddin Sühreverdî'nin neslinden olup, soyu hazret-i Ebu Bekr-i Sıddık'a ulaşır. 1390 (H.792) senesinde Şam'da doğmuştur. 1460 (H. 864) da Bolu'nun Göynük İlçesi'nde vefat etmiştir.



Akşemseddin Türbesi.

Küçük yaşta ilim tahsiline başlayan Akşemseddin, Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiş, yedi yaşında babası ile Anadolu'ya gelip, o tarihte Amasya'ya bağlı olan Kavak nahiyesine yerleşmiştir. Alim ve veli bir zat olan babası vefat edince, tahsiline devam etmiştir. Genç yaşta aklî ve naklî ilimlerde akranından daha üstün derecelere ulaşmıştır.

Akşemseddin Hazretleri, ilim tahsilini tamamladıktan sonra, Osmancık'a müderris olmuştur. İlim öğretmekle ve nefsinin terbiyesiyle meşgul iken, tasavvufa yönelip, Ankara'da bulunan zamanın büyük velisi Hacı Bayram-ı Veli'ye talebe olmak



YOYAV gezi grubu Sünnet Gölü'nde.

üzere gitmiştir. Fakat O'na talebe olamamıştır. Halep'te bulunan Şeyh Zeynüddîn'e talebe olmak için Haleb'e giderken, gördüğü bir rüya üzerine Hacı Bayram-ı Veli'ye talebe olmak üzere Ankara'ya geri dönmüştür. Hacı Bayram-ı Veli tarafından kabul edilip, O'nun sohbetinde tasavvuf yolunun bütün inceliklerini öğrenmiş ve Hacı Bayram-ı Veli'den icazet (diploma) almıştır.

Aynı zamanda tıp ilminde de kendini yetiştiren Akşemseddin, bulaşıcı hastalıklar üzerinde çalışmıştır. Araştırmalar sonunda "Mâdetül-Hayât" adlı eserinde: "Hastalıkların insanlarda birer birer ortaya çıktığını sanmak yanlıştır. Hastalıklar insandan insana bulaşmak suretiyle geçer. Bu bulaşma, gözle görülemeyecek kadar küçük, fakat canlı tohumlar vasıtasıyla olur" diyerek, bundan beş yüz sene önce mikrobun tarifini yapmıştır.

Pasteur'un teknik aletlerle Akşemseddin'den dört asır sonra varabildiği neticeyi, dünyada ilk defa haber vermiştir.

Allah ziyaretinizi kabul buyursun ve bizleri ziyareti ile şereflendirdiği bu büyüğümüzün ruhunu şâd, mekânını cennet ve makamını yüce eylesin."

Akşemseddin Hazretlerini ziyaretten sonra Gazi Süleyman Paşa Camii'nde öğle namazını kıılıp, Bıçakçı Ömer Dede Türbesi'ni de ziyaret eden YOYAV'lılar, Sünnet Gölü'ne geçip gölün kıyısındaki Doğal Yaşam Otelinde öğle yemeğini yeyip, bir süre göl kenarında gezip dinlendiler.

Daha sonra Bolu'nun Mudurnu İlçesi'ne gelip buradaki tarihî eserleri gezip gördükten sonra Sultan Süleyman Camii'nde ikindi namazını birlikte eda ettiler. Namaz sonrası kısa bir şehir turu yaptılar.

Birlikte feyizli ve güzel bir gün geçirmenin mutluluğu içinde Bolu-Gerede-Kızılcahamam güzergâhından Ankara'ya doğru dönüşe geçen YOYAV gezi gurubu saat 22.00'de Vakfın önünde otobüslerinden inerek güzel bir geziye katılmanın ve unutulmaz bir gün yaşamının mutluluğu içinde arkadaşları ile vedalaşıp benzeri güzel bir gezide buluşmak dileğiyle evlerinin yolunu tuttular.



YOYAV gezi grubu Sünnet Gölü kıyısındaki otelin yanında.



YOYAV gezi grubu Sünnet Gölü girişinde.



## Abant'ta Anlamlı Birliktelik

Yıllar önce başlatıp başarıyla sürdürdüğü ilmî ve fikrî faaliyetlerini geliştirerek gerçekleştirmenin gayreti içinde olan YOYAV, takdirle takip edilen kültürel etkinliklerinden biri olan "Sorun Söyleyelim" sohbet toplantılarının 2016 yılı Ocak ayı serisinde "Seninle Kim Nereye Kadar?" sorusuna cevap aramak amacıyla 20 Ocak 2016 Çarşamba günü Abant'ta bir sohbet toplantısı tertipleledi.

Kurs Öğretmenlerinden Ayşe Doyuk'un, öğrencileri ile birlikte 20 Ocak 2016 Çarşamba günü Abant Gökdere Tesislerinde düzenlediği kahvaltıdan sonra, geziye katılan kursiyerlerle konuklara konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan YOYAV Genel Başkanı Dr. İbrahim Ateş, yaptığı yönlendirici konuşmada şu cümlelere yer verdi:

"Kıymetli kurs öğretmenlerimiz, saygıdeğer konuklarımız, sevgili kursiyerlerimiz!

Yılın ilk sohbet toplantısını, yurdumuzun cennet köşelerinden biri olan Abant'ta, her yerin karla örtülü olduğu bir zaman diliminde gerçekleştirmenin coşkusu içinde hepimizi hürmet ve muhabbetle selamlıyor, tabiatın beyaza büründüğü böyle hârika bir mekânda, güzel bir gün geçirip, unutulmaz anılarla evlerinize dönüp sâlîmen ve gânimen yakınlarınıza kavuşmanızı diliyorum.

Her ne kadar birileri tarafından: "Kış kıyamet yağmur afet, kar belâ./Yaz-ü cennet gölge râhat tembelâ." denilmiş ise de, gördüğünüz gibi göl görkemli, mekân müstesnâ, hava hoş, yemek leziz, çaylar tavşankanı ve sıcak, hizmet kaliteli, yüzler mütebessim, gözler sevinç yansıtmakta ve çevreye hayranlıkla bakmakta. Herkes huzurlu ve mutlu. Dostlar dağ başında yan yana, Yaradan'a yakarmakta.

Güzelliklerin iç içe olduğu böylesine şâhâne bir ortamda bulunup da onu ihsân eden Allah Teâlâ'ya şükretmemek olur mu? Elbette olmaz. Öyleyse gelin, Allah'a şükrederek işe başlayalım ve birlikte yüce Rabbimize şöyle yakaralım: 'Kışın ortasında, dağın tepesinde ve karın içinde bizlere böyle sıcak, samîmî ve sevecen bir ortamı ihsân eden yüce Rabbimiz! Sana sonsuz hamd-ü senâlar olsun. Bizleri ömür boyu Sana hamd eden hâmid ve şükreden şâkir kullarından eyle yâ Rabbî. Bizleri soğuk bir kış gününde sıcak bir mekânda bir araya getirdin, dostlarımızla buluşturdu ve aramızdaki kardeşlik bağlarını pekiştirdin. Çevremizdeki dağların başında yapayalnız kalsaydık, nice olurdu hâlîmiz? Ne kadar şükretsek azdır. Sana lâyıık-ı vechiyle şükretmekten âciziz. Azımızı çoğa say. Hi-mâyenî, inâyetini ve rahmetini bizlerden esirgeme yâ Rabbî.'

Hakk'a hamd ve şükürle gönüllerimizin derinliklerinden doğup, yüce Yaradan'ın dergâh-ı izzetine arz edilen bu samîmî yakarışın ardından, konumuza döndüğümüzde sohbetimizi, sizlere sormak istediğim birkaç soru ile sürdürmek istiyorum.

1- Yoğun kış şartlarının hâkim olduğu böyle soğuk bir günde buraya (Abant'a) düzenlenen bu geziye katılmanızın memnûniyet derecesi nedir?

2- Ülkemizin tabiat hârikası müstesna mekânlarından biri olan böyle güzel bir yerde, yakın arkadaşlarınızla birlikte bulunup, gördüğünüz göz alıcı güzellikleri temâşâ ve estirilen hoş havayı teneffüs ederek sunulan yerel lezzetleri tatmaktan aldığınız hazla, hissettiğiniz huzur ve mutluluğu nasıl ifade edersiniz?



YOYAV gezi grubu, Abant yolculuğunda Kuru Otel civarında.

3- Mekân güzel, hava hoş ve tabiat hârika olmakla birlikte, böyle bir mekânda arkadaşlarınızla birlikte değil de tek başınıza bulunursanız, aynı sevinç ve saadeti hissedersiniz?

4- Her yerin karla kaplı olduğu böyle bir günde, çevredeki dağlardan birinin tepesinde ve gecenin karanlığında yalnız kalırsanız ne hissedersiniz?

Bu sorulara verilecek cevaplar farklı olabilir ama sanırım tamamının ortak noktaları:

‘Sevinçten uçuyorum. Böyle bir fırsat kimin eline geçer? Kim bu güzelliği yaşamak istemez? Tek kelime ile hârika bir ortam ve mutlu bir birliktelik.’

‘Güzellikleri, yakın arkadaşlar ve dostlarla birlikte yaşamının hazzı farklı olduğu gibi, aynı inanç ve anlayıştaki insanlarla güzel yerlerde bir arada olmak, yaşanan mutlulukları doruk noktaya erdirmektedir.’ Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.)’in buyurduğu gibi: “Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır.”

‘Böylesine samîmî bir ortamda yakınlar ve dostlarla bir araya gelmek, dayanışma ve paylaşma duygularının yoğunlaşmasına yol açar. Büyüklerimiz dediği gibi, sevinçler paylaşıldıkça çoğalır, üzüntüler paylaşıldıkça azalır.’

‘Yalnızlık Yaradan’a yakışır. İnsanlar başkalarıyla birlikte bulunmaktan hoşlanırlar. Yalnızlık çok zor. Özellikle kalabalıkta bulunmaya alışanın yalnız kalması daha zor. Allah kimseyi yalnızlığın soğuk karanlığında bırakmasın.’

‘Karanlık bir gecede dağ başında yalnız kalırsam çıldırırım. Allah düşmanımı dahi o halde bırakmasın.’ şeklinde olacaktır.

Değerli kardeşlerim!

Bu soruları sormamın sebebi, yalnızlığın

meydana getireceği üzüntü ile yapacağı tahribâtı hatırlatıp, son yalnızlığa hazırlıklı olmanın zarûret ve ehemmiyetini vurgulamaktır.

Yalnızlığı yaşamayan, acısını anlamaz. Yaşlı, yorgun, düşkün, güçsüz ve kimsesiz olup, yalnız kalmayan, bu hallerin üzüntüsünü idrâk edemez.

Aslında bu hallerde bulunan ve yalnızlık konusunda olan o gönlü kırık insanlar, yalnız sayılmazlar. Çünkü Allah onlarla beraberdir. Bir hadîs-i kudside: “Ben gönlü kırıkların yanındayım.” buyuran yüce Rabbimiz, bu gerçeğe dikkatimizi çekmiştir.

Dolayısıyla Allah’ın yanında olmayı dileyenler, böylesi gönlü kırık insanların yanında ve yakınında olmayı ihmal etmemelidirler.

Herkes bir gün kabir denilen kapalı kutuya tek başına gireceğini bilmeli ve orada yalnız kalması için gerekli önlemi almalıdır. Hz. Peygamber (s.a.v.) bir hadîs-i şerifinde: “Ölüyü üç şey izler, ailesi, malı ve ameli. Ailesi ve malı döner, ameli yanında kalır.” buyurmuştur. Kişi kim ve hangi düzeyde olursa olsun, bu ayrılığı yaşayacaktır. Tahti, tacı, aracı, malı, mülkü, varlığı, eşi, dostu, akrabası ve evladı mutlaka bir gün ondan ayrılacaktır. Malı mülkü, cenazesi evinden çıkıncaya kadar, aile bireyleri, yakınları, arkadaşları ve ahbabı kabre girince kadar yanında olacak, kabre girince yanında sadece ameli kalacaktır.

Kişinin çevresinin çok, imkân ve mekânlarının geniş, mevki ve mertebesinin yüce olması, kabirde yalnız kalmasına mâni olmayacaktır. En büyük yalnızlık orada olacaktır. Merhum Ruşenî bir şiirinde:

“Kimsesiz kimse yoktur. Herkesin var kimsesi.  
Kimsesiz kaldım, medet ey kimsesizler kimsesi!”  
demiştir.



YOYAV gezi grubu, Abant yolculuğunda Kuru Otel civarında.



Abant Gölü'nün buzlarla kaplı hali.

Yıllar önce bir arkadaşım bana, Konya'daki bir mezar taşına bu şiirin yazılmış olduğunu gördüğünü söylemişti.

Herkes musallâ taşına konacak, tabutla taşınacak ve kabre girdirilecektir. Yakınlarının ve dostlarının tamamı ondan ayrılacak, yalnız ameli yanında kalacaktır. Kabrin amel kutusu olduğu unutulmamalı, ona göre hazırlık yapılmalıdır. "Dünya seni terk etmeden önce sen onu terk et. Kabre girmeden önce de kabrini yap." diyen din büyükleri, bu gerçeğe işaret etmişlerdir. Ölümün muhakkak, kabrin kaçınılmaz olduğu unutulmamalıdır. Doğmak kadar, ölmenin de bir hakikat olduğu bilinmelidir. Dağ başında karanlık gecede, yalnız kalmaktan korkan bizler, karanlık kabirde ne yapacağımızı düşünmeli değil miyiz?

Dünyaya gelmek de gitmek de bizim irademizle değildir. Başka bir ifadeyle doğmak da ölmek de bizim elimizde değildir. Hayatı da ölümü de yaratan Allah Teâlâ'dır. Dolayısıyla yaşamak da ölmek de bizim için bir sınavdır. Ne mutlu bu sınavda başarılı olana. Ne yazık bu sınavdan çakana: "Hanginizin daha güzel işler yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O, güçlüdür, bağışlayandır." (Mülk, 2)

Kıymetli kardeşlerim!

Bir yere giderken yanımıza iyi bir arkadaş ararız. Otobüste yanımda kim oturacak? Otelde oda arkadaşım kim olacak? diye düşünür ve anlaşabileceğimiz birini bulmaya çalışırız.

Kısa bir yolculuk ya da birkaç günlük beraberlik için böyle bir arayış içinde olursak, ne kadar süreceğini bilmediğimiz uzun bir süre için yanımızda iyi bir amel buldurmanın hazırlığını yapmamız gerekmez mi? Elbette gerekir. Öyleyse davranışlarımızda dikkatli olmaya ve amellerin en güzelini yapmaya mecburuz. Bizi terk etmeyecek tek arkadaşımız amelimiz olacağına göre, işlerimizi iyi yapmaktan ve ibadetlerimizde ihlaslı olmaktan başka çaremiz yoktur. Dolayısıyla devamlı düzgün bir hayat yaşamaya çalışacağız ve Rabbimize yalvarıp yakararak, bizleri kabrin karanlığında yalnız ya da kötü amellerimizle baş başa bırakmamasını,

kabirde Kur'ân-ı Kerîm'i bizlere karîn (arkadaş) kılmasını niyaz edeceğiz. Bunun için de ömür boyu Kur'ân'la birlikte olmaya çalışacağız.

Değerli kardeşlerim!

Dünyaya gelip giden çok, ama orada kalıp direk diken yok. Allah Teâlâ'nın görevlendirdiği bir melek her gün: "Ölmek için doğun, harap olması için de yapın" diye nidâ edermiş. Ama duyan kim?

Zenginlerden biri görkemli bir saray yaptıırıp en kıymetli mobilyalarla donatmış ve bir gün yakınları ile dostlarını bu sarayda verdiği ziyafete davet etmiş. Kapıya bir görevli koymuş ve ona: Misafirler saraydan çıkarken onlara, sarayı nasıl buldun? diye sorarsın demiş.

Ziyafet sonrası insanlar dağılırken görevli, her çıkana bu soruyu sormuş. Herkes, çok beğendim, muhteşem demiş. Ancak biri: Güzel ama iki kusuru var demiş. Nedir onlar deyince de, biri bu sarayın sahibi ölecek, diğeri de bu saray yıkılacak demiş.

Allah amelimizi sâlih, hayatımızı huzurlu, kabrimizi nurlu ve cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. Cümlemizi cennetine aldıracağı ve rahmetine daldıracağı mutlu ve bahtiyar kullarından eylesin."

Ülkemizin doyulmaz doğal güzelliklere sahip turistik yerlerinden biri olan bu müstesna mekân da maddî ve manevî doyuma eren YOYAV'lılar, Gökdere Kartal Yuvası Tesislerinde bir süre gezip dolaştıktan sonra Abant Gölü'ne geçtiler. Göl kenarında gruplar halinde dolaşıp, tabiatın cömertçe önlerine sunduğu güzellikleri hayranlıkla izleyerek büyük Abant Otel'i'ne ait göl kafede dinlenip, çay kahve içerek gölün doyulmaz güzelliğini temaşa ettiler. Gördükleri güzellikleri görüntüleyerek yaşadıkları sevinç ve mutluluğu belgeleyip oradaki köylü pazarında alışveriş yaptıktan sonra otobüs-teki yerlerine alarak Ankara'ya dönmek üzere yola çıktılar.

Saat 20.30 civarında Ankara'ya ulaşım YOYAV'ın önünde duran otobüsten inerek, birlikte güzel bir gün yaşamının mutluluğu içinde evlerine gittiler.

# İlkbahara İlkadım (Çankırı - Ilgaz Gezisi)



Ülkemizi tanımanın yolu, gezip görmekten geçer. Nerede ne olduğunu ve hangi yörede, hangi ürünler yetiştiğini bilmeyen, onlardan yeteri kadar yararlanamaz. Ayrıca ülkesini tanımayan, onu koruyamaz.

Bu gerçeği göz önünde bulunduran YOYAV, mensuplarıyla davasına destek veren dostlarını zaman zaman düzenlediği gezi programlarında bir araya getirerek, cennet vatanımızın değişik yerlerini gezip görmelerine, oralandaki tarihî ve tabii güzelliklerle, turistik tesislerde güzel günler geçirmelerine imkân sağlamaktadır. Böylece dostlarla değişik yerlerde buluşup, estirilen havayı birlikte teneffüs ederek, aralarındaki kardeşlik bağlarını pekiştirmeyi ve dostluk duygularını geliştirmeyi hedeflemektedir.

2016 yılının Ocak ayında düzenlediği "Abant'ta Kahvaltı" programına katılıp, unutulmaz anılarla dönen mensuplarının ısrarlı istekleri üzerine 5 Mart 2016 Cumartesi günü Ilgaz'a benzeri bir program düzenledi.



Abdulhamid Han döneminden kalma Çamaşırhane.



Tarihî Çamaşırhane binasındaki kahvaltıda YOYAV Genel Başkanı Dr. İbrahim Ateş ve Çankırı Valisi Vahdettin Özcan bir arada.



YOYAV gezi grubu Tarihî çamaşırhane binasındaki kahvaltıda.



Vali Özcan, Dr. Ateş'e yöreye özgü bir tuz lambası hediye etti.





YOYAV gezi grubu, Çamaşırhane binasındaki kahvaltı sonrası Vali Özcan ile birlikte.

Kışın dondurucu soğuklarından sonra ilkbaharın iç açıcı serin ve sevimli günlerinin yüzünü göstermeye başladığı Mart ayının başında, Çankırı'nın Ilgaz İlçesine günü birlik bir gezi düzenleyen YOYAV, bazı mensupları ve kursiyerleri ile ilkbahara merhaba dedi.

5 Mart 2016 Cumartesi günü saat 08.00'de Vakfın önünde bekleyen otobüsteki yerlerini alan YOYAV'lılar, besmeleyle yola çıkıp, okunan Kur'ân-ı Kerim'i huşû' içinde dinleyerek, yapılan dualara gönülden ve içtenlikle amin deyip, kabulünü dileyerek Çankırı'ya doğru ilerlediler.

Hocaları ve arkadaşları ile birlikte güzel bir gün daha geçirecek olmanın huzur ve mutluluğu içinde yola devam ederken, bir gün Mekke ve Medine'ye doğru da böyle güzel bir yolculuğa çıkıp, mübarek mekânlarda bir araya gelerek birlikte Yaradan'a yalvarıp yakarma niyazında bulundular.

Bu arada misafirlerini saygı ile selamlayıp, hayırlı yolculuklar temennisinde bulunarak sâlimen gidip, gânimen dönmelerini dileyen YOYAV Genel Başkanı Dr. İbrahim Ateş, yaptığı kısa konuşmada şunları söyledi:

“Sevgili kardeşlerim!

Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyor, hayırlı yolculuklar diliyorum. Hayat boyu Hakk'ın himayesinde olmanız temennisıyla sözlerime başlarken, cümlenize Cenâb-ı Hak'tan sağlık ve saadetler niyaz ediyorum.

Üyeleri, öğrencileri ve davasına destek veren dostları ile büyük bir aile olan YOYAV, ilimde, ibadette ve hizmette birlikte olmanın yanında, gezip görmede, dinlenip yorgunluk gidermede, yiyip iç-



Dr. Ateş, Vali Özcan'a gösterdiği misafirperverlik için teşekkür etti.

mede de birlikteliği tavsiye ve telkin etmektedir. Bu birlikteliklerin her şeyden önce birbirinin hâminden haberdar olup, sevinç ve üzüntülerini paylaşmalarına vesile olacağı inancıyla mensuplarına bu tür güzellikleri yaşatarak motive olmalarına imkân sağlamaktadır.

Geçen yıllarda gerçekleştirdiği yurt içi ve yurt dışı gezilerine katılan gruplar arasında oluşturduğu dostluk ve kardeşlik ortamını, bu yıl düzenlediği

gezilerde de geliştirerek gerçekleştirmenin gayreti içindedir. Gezilen yerlerde görülen güzellikleri içlerine sindirmenin yanında, estirilen havayı doyusya teneffüs edip, unutulmaz anlar yaşamalarına ve zaman zaman yapılan kısa sohbetlerde verilen dinî bilgilerle donanmalarına özen göstermektedir.

Bu gezimizde de benzeri güzellikleri yaşayıp, unutulmaz bir geziye katılmanın mutluluğu içinde evlerimize dönmemiz dileğiyle sözlerimi noktarken, güzel bir gün geçirmeniz temennisıyla hepinizi saygı ile selamlıyorum.”

Hocaları ve arkadaşları ile birlikte böyle bir geziyi gerçekleştirmenin mutluluğu içinde, gördükleri güzellikleri izleyerek yola devam eden YOYAV'lılar, Çankırı'ya ulaştıklarında kendilerini karşılayan eskort eşliğinde buradaki tarihî çamaşırhane binasına giderek, hazırlanan kahvaltıda Vali Vahdettin Özcan'la buluşup birlikte kahvaltı etmenin mutluluğunu yaşadılar. Bu vesileyle kısa bir teşekkür konuşması yapan YOYAV Genel Başkanı Dr. İbrahim Ateş, kahvaltıyı ikram eden Çankırı Valisi Sayın Vahdettin Özcan'a şükranlarını ifade ederek, Vakfın hizmetleri ile faaliyetleri hakkında özet bilgi arzetti ve kendisinin eserlerinden bir paket kitap takdim etti.



Buğday Pazarı Medresesi.

YOYAV'lıları bu tarihî mekânda ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Özcan da yaptığı selamlama konuşmasında, Çankırı'nın bazı özellik ve güzellikleri ile ilgili açıklamalarda bulunduğu konuşmada şunları söyledi:

“Sayın Başkanım, Kıymetli Yoksullara Yardım ve Eğitim Vakfı Gönüllüleri Hanımefendi ve Beyefendiler, hepinize hoş geldiniz diyorum. Ben 2011 yılından beri Çankırı'da görev yapmaktayım. Çankırı bir Selçuklu, Osmanlı, Hitit ve Cumhuriyet kentidir. Anadolu'nun ilk Hadis Üniversitesi Çankırı da kurulmuştur. 1926 yılından beri Çankırı Vilayettir. Çankırı da Fabrikaya girmemiş doğal Kaya Tuzu çıkarılmaktadır. Çankırımız da geçmişten bu güne gelen Yaran Kültürü yaşatılmaktadır. Yaran ahiliğin yerel bir örgütlenmesidir. Cumartesi günleri Yaran ocakları yakılmaktadır. Çankırı aynı zamanda sanayi şehridir. Çeşitli mutfak aletleri Şabanözü ilçemizde bulunan fabrikada bayanlarımız tarafından üretilmektedir. Ayrıca dünyaca ünlü futbol takımlarının futbol çorapları da İlimizde üretilmektedir. Türk Japon ortaklığı ile kurulmuş olan Fabrikada, Falken lastikleri üretilmektedir. İlgaz ilçemizdeki kayak merkezlerini de görmenizi tavsiye ederim. Hepiniz gönüllü olarak bu işleri yapıyorsunuz, sizi ilimizde görmekten ve ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum ve hepinize çok teşekkür ediyorum.” dedi bu arada kahvaltının yapıldığı tarihî çamaşırhane hakkında da şunları söyledi:

“Burası Abdulhamid döneminden kalma Çamaşırhane. 1980 yılına kadar çamaşırhane olarak hizmet veren bu bina 1980 yılından 2004 yılına kadar kaderine terk edilerek metruk bir hale gelmiştir. 2004-2006 yılları arasında Belediyemizce restorasyonu yapılan bu tarihî mekânın açılışı, dönemin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül ile Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Nimet Çubukçu tarafından 20 Mayıs 2006 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Çankırı kültürüne kazandırılan ve mülkiyeti Belediyemize ait olan Çamaşırhane, hâlen sanatsal ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır. Zaman zaman sizin gibi değerli mi-

safirlerimiz geldiği zaman açıyoruz. Yemek programları, konferanslar, çeşitli kültürel ve sosyal programlar yapılarak bu mekânı canlı tutmaya çalışıyoruz.”

Vali Özcan, YOYAV Genel Başkanı Dr. İbrahim Ateş'e tuz lambası ve bütün üyelere de kaya tuzu ile Çankırı tanıtım broşürü hediye etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce görevlendirilen bir rehber eşliğinde Çankırı içindeki tarihî mekânlardan Buğday Pazarı Medresesi, Taş Mescid (Dâr'ul hadîs), Çankırı Kalesi ve Emir Karatekin Bey'in Türbesini ziyaret ettiler.

İl merkezinde Buğday Pazarı Camii avlusunda bulunan Medrese, 18. Yüzyılda inşa edilmiştir. Taş su basman üzerine ahşaptan iki katlı olarak inşa edilen bu medrese, kuzey-güney yönünde sıralanmış tek sıra hücrelerden oluşmakta olup, günümüzde teşhir mekânları olarak kullanılmaktadır.

Çankırı'da Selçuklu Dönemi'nden kalma en önemli yapıdır. Moloz taştan yapılması sebebiyle tamamen yıkılmış olan şifahane kısmı, Anadolu Selçuklu Hükümdarı I. Alâeddin Keykubat zamanında Çankırı Atabeyi (Valisi) Cemalettin Ferruh tarafından 1235 yılında yaptırılmıştır. Cemalettin Ferruh şifahaneye ilave olarak 1242 yılında bir dâr'ul hadîs inşa ettirmiştir. Halk dilinde bu yapı Taş Mescit olarak isimlendirilmektedir. Mimari özelliğinin yanı sıra yapıya önem kazandıran bir diğer husus ise biri yapı üzerinde, diğeri heykel görünümünde olan iki adet figürlü taş parçanın varlığıdır. Birbirine dolanmış iki yılanın tasvir edildiği ve günümüzde “Tıp Sembolü” olarak kullanılan birinci parça yapı üzerinde bulunmaktadır. Çankırı Müzesinde sergilenen ikinci parçada ise günümüzde “Eczacılık Sembolü” olarak kullanılan kupaya dolanmış yılan figürü bulunmaktadır. Eser uzun yıllar Mevlevihane olarak da kullanılmıştır.

Taş Mescid'den sonra Kale'ye çıkan grup, Kalenin içindeki Karatekin Bey Türbesi'nin ziyaret ederek, okudukları Fatihaları ruhuna armağan ettiler.

Çankırı Kalesi, şehrin kuzeyinde küçük bir tepe üzerine kurulmuştur. Surları moloz taş ve tuğla karışımı ile inşa edilmiştir. Geçmişte yerleşim yeri olarak da kullanılan kaleden günümüze birkaç sur kalıntısı ulaşmıştır. Günümüzde kalede bulunan tek önemli yapı, Çankırı, Kastamonu ve Sinop Fatihi de olan Emir Karatekin Bey'in türbesidir. Büyük Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan'ın komutanlarından olan Emir Karatekin, 1074 yılında Çankırı'yı fethederek ölümüne kadar burada görev



Taş Mescid'in kuzey cephesi.



yapmıştır. Türbe, Danişmentliler Dönemi eserlerinden olup tuğla ve moloz taştan inşa edilmiş yalın bir yapıdır. İçinde dört adet sanduka bulunmaktadır.

Çankırı'da bulunan bu tarihî mekânları gezip gördükten sonra Ilgaz'a doğru yoluna devam eden gurup, Çankırı Ilgaz arasındaki Akbak Tesislerine yöneltiler. Burada yenilen öğle yemeği ile kılınan öğle ve ikindi namazlarından sonra Ilgaz'a geçip, Yıldıztepe'ye doğru yola çıktılar. Yoğun kar yağışından dolayı trafiğin tıkanması nedeniyle birkaç saat yolda kaldıklarından ancak akşam üzeri Yıldıztepe'ye ulaşip oradaki dinlenme yerinde bir süre dinlenip dağ havası tenefüs ettikten sonra, çevredeki karla örtülü ağaçların güzelliklerini temaşa ederek dönüşe geçtiler.

Yurdumuzun cennet köşelerinden biri olan Ilgaz Dağı Milli Parkı, Batı Karadeniz Bölgesi'nde, Çankırı ve Kastamonu illeri sınırları içinde yer almakta olup Ankara'ya 200 km uzaklıktadır. 1976 yılında milli park olarak ilan edilen Ilgaz'ın yüz ölçümü 1.118 hektardır. Yüksekliği 1700 metredir.

Saha değişik karakterlerde vadiler, sırtlar ve doruklardan meydana gelmiştir. Ilgaz Dağının eteklerinden doruklarına doğru gelişen karaçam, kızılçam, köknar, ardıç gibi ağaç türlerinden meydana gelen bitki örtüsü ile kaplıdır. Heybetli orman dokusunun oluşturduğu peyzajın çeşitliliğini görmek mümkündür. Bol akarsuları ile zengin bitki örtüsünün oluşturduğu şartlarda karaca, geyik, yaban domuzu, kurt, ayı, tilki gibi hayvanlara rastlamak mümkündür.

Ayrıca dünyada nadir bulunan bitki çiçek türlerinden bolca görmek mümkündür. Ilgaz denilince akla sadece kayak gelse de, burası bahar ve yaz aylarında da muhteşem bir güzelliğe sahiptir.

Milli parkın diğer önemli bir kaynağı da kış sporları imkânıdır. Kayak sporu yapmayı ve izlemeyi sevenler için de Ankara Konağı diye adlandırılan saha cazibe noktasıdır.

Ankara il merkezine en yakın kayak sporu merkezi milli park içindedir. Ayrıca sahada doğal yürüyüş, çadırlarla ve karavanlarla kamp yapma

imkânı ile gününbirlik aktiviteler için uygun imkânlar mevcuttur.

Milli park sınırları içindeki Baldıran Vadisinde Karasu Deresi üzerinde alabalık üretme istasyonları ve avlanma göletleri hizmete açıktır. 15 Haziran-15 Eylül tarihleri arasında ziyaretçiler bu sahada sportif olta balıkçılığı yapabilecekleri gibi yılın her günü isteklerine göre üretim istasyonlarından balık alma imkânına sahiptirler.

Milli park içinde olan Ilgaz Kış Sporları Turizm Merkezinde 800 metre uzunluğunda kayak pisti ile 1500 metre uzunluğunda iki adet telesiyey ve telekasi tesisi çalışmaktadır.

Konaklama için kayak merkezi içerisinde ve yakın çevresinde 8 tesis bulunmaktadır.



YOYAV gezi grubu, Taş Mescid portal kapısı önünde.



YOYAV gezi grubu, Çankırı kalesindeki Karatekin Bey Türbesi önünde.



## Hıdırellez'de Huzur Gezisi

**K**ıyıları, yaylaları, dağları, deryaları, ovaları, ormanlarıyla ünlü ülkemizin, görenleri hayran eden güzellikleri, Allah Teâlâ'nın milletimize ve memleketimize ihsân ettiği nimetlerin önde gelenlerindedir. Bir bölgesinde kar yağarken, diğer bölgesinde denize girilen, bir yerinde sıcağın dışarı çıkılmazken, başka bir yerinde yorgansız yatılmayan, dolayısıyla aynı anda dört mevsimin yaşandığı yerleri olan bu cennet vatanın dünyada benzeri bulunmayan tabîî güzellikleri ile tarihî özelliklerine tanık olmak için gezip görmek ve anlatıp aktarmak gerekir.

Altın hazinesi gibi değeri haiz olan bu müstesnâ mekânların gözlerden ırak, ilgi ve ihtimamdan mahrum olacak şekilde gizli-saklı kalması ve ihmâl edilip kendi hâline bırakılması, altın değerindeki servete sâhip çıkmamak olur.

Güzellikler belirlenmeli, görülmeli, gün ışığına çıkarılmalı, değerlendirilmeli ve insanların istifadesine sunulmalıdır.

Bu inanç ve bilinçle YOYAV, yurdumuzun değişik yerlerine günlük geziler tertipleyip, mensupları ile dostlarını tarihî ve turistik yerlerde bir araya getirip bilgilenmelerine ve birlikte güzel bir gün geçirmelerine imkân sağlamakta, birkaç yıl önce başlattığı 6 Mayıs Hıdırellez Günü gezilerini sürdürmektedir.

Bu yıl 6 Mayıs 2016 Cuma günü Kızılcahamam, Akçakoca ve Düzce'ye düzenlediği "Hıdırellezde Huzur Gezisi" konulu gezi programına iki otobüsü dolduran 92 kişi katıldı. Sabahın erken saatlerinde YOYAV Kültür Merkezi'nde buluşan guruba gezi hakkında kısa bir açıklamada bulunup, güzel bir gün geçirmeleri temennisinde bulunan

YOYAV Genel Başkanı Dr. İbrahim Ateş, 06 İbra Tur'la işbirliği halinde gerçekleştirilen günlük gezi-lerden birinde daha mensupları ve dostları ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek sâlimen gidip, gânimen dönmeleri, gezdikleri yerlerdeki güzellikleri dikkatle ve dirayetle inceleyip, yüce Yaradan'ın insanların istifadesine sunduğu varlıklarda tecellî eden ilahî kudret ve sanatın yüceliğini görmeye çalışmalarını tavsiye etti. Dr. Ateş, sözlerini, Kastamonu'da medfun olan mânâ büyüklerinden Şeyh Şaban-ı Veli Hazretlerinin: "Gidişiniz güle güle, gelişiniz güle güle, her işiniz güle güle olsun." vecizesiyle noktaladı.

Yolcuların otobüslerdeki yerlerini almalarının akabinde besmeleyle başlatılıp, Kur'ân-ı Kerîm tilâvetiyle sürdürülen gezide unutulmaz anlar ve duygulu dakikalar yaşandı. Kızılcahamam'da bulunan Başak Otel'de yapılan kahvaltıdan sonra buradaki özel köy eşyaları ile Kurtuluş Savaşına ait eşyaların teşhir edildiği müze gezildi ve şehitler ağacı görülerek yola devam edildi. Alınan ikramlar eşliğinde neşeli ve nükteli sohbetlerle devam eden yolculuğun ikinci durağı olan Akçakoca'ya ulaşıldığında buradaki merkez camiinde Cuma namazı eda edildi ve ardından sahildeki Çapa Restorantta öğle yemeği yenildi. Daha sonra sahilde bir süre gezinti yapıldı. Cumayanı semtindeki Ahmet Dede Mezarını da ziyaret edip, ören yerinde gezinti yapan YOYAV gezi grubu, Hemşin Köyü'ndeki tarihî Osmanlı Camii'ni de ziyaret ettikten sonra dönüşe geçti.

Cennet vatanımızın güzel köşelerinden birinde böyle güzel bir gün geçirmenin sevinç ve saadeti içinde Ankara'ya doğru dönüşe geçen gezi grubuna takdir ve teşekkürleri ile iyi dileklerini ileten YO-



YOYAV gezi grubu, Akçakoca Merkez Camii önünde.

YAV Genel Başkanı Dr. İbrahim Ateş, sözlerini yıllar önce yazdığı aşağıdaki dördlükle noktaldı:

*“Görmek istiyorsan yeşili, moru,  
Çevreyi temiz tut, doğayı koru.  
Duymak istiyorsan hazzı, huzuru,  
Yurttaşını gözet, yurdunu koru.”*



YOYAV gezi grubu, Akçakoca Bey, Orhan Gazi ve Konuralp Bey'in heykelleri önünde.



YOYAV gezi grubu, Cumayanı semtinde bulunan Ahmet Dede mezarına giderken.



YOYAV gezi grubu, Ahmet Dede mezarı başında.



Göktepe Köyü Evliya Camii.



Hemşin Köyü'ndeki tarihî ahşap Osmanlı Camii.



## Ziyaret ve Ziyafet

İnsanî ilişkilerin olmazsa olmazlarından olan iki önemli husus var. Bunların biri ziyaret, diğeri de ziyafettir. Seven sevdiği ve değer verdiği kimseyi ziyaret eder, ziyaret edilen de ziyaretine gelen kimseye ikramda bulunur. Dolayısıyla bu iki kelime, kültürümüzün köşe taşlarından olan iki önemli özelliğimizi ifade eden güzel sözcüklendir.

Ziyaretler bazen ebeveyn evlat arasında, bazen yakın akraba, arkadaş, dost arasında, bazen öğrenci öğretmen, işçi işveren, amir memur arasında, bazen meslektaşlar, hemşehrilere ve başka benzeri guruplar arasında olur.

Öte yandan din ve devlet büyükleri ile akrabadan ebediyete intikal edenlerin mezarları ziyaret edilerek okunan Fâtihalarla İhlâs-ı şerîfler ruhlarına armağan edilir.

Ziyaretin çerçevesi o kadar genişdir ki, Müslümanların namaz kılmak için, Allah'ın evleri olan camilere gitmeleri de Allah Teâlâ'yı ziyaret olarak kabul edilir. Bu hususla ilgili bir hadîs-i kudsîde şöyle buyurulmuştur:

“Kuşkusuz benim yeryüzündeki evlerim mescidler (camiler)dir. Ne mutlu (o) kula ki, evinde temizlenir, sonra gelir beni evimde ziyaret eder. Ziyaret edilenin de ziyaret edene ikram etmesi gerekir.”

Öyle ya ev sahibinin, ziyaretçisine bir fincan kahve veya bir bardak çay da olsa ikramda bulunması icap eder. İnsanlar evlerine gelenlere ikramda bulunurlar da, Allah Teâlâ evine gelip Kendisine ibâdet eden kullarına ikramda bulunmaz mı? Elbetti bulunur.

Başta camiler, mescidler, medreseler, mektepler ve benzeri mabedlerle ilim ve irfan merkezlerini ziyaret edip görmek de oralardaki manevî ve ilmî havayı teneffüs edip maddeten ve manen motive olmaya vesîle olur.

İstanbul'da medfun Ebû Eyyûb-el Ensârî, Kon-ya'da medfun Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Ankara'da medfun Hacı Bayram-ı Vêlî, Kırşehir'de medfun Hacı Bektaş-ı Vêlî, Kastamonu'da medfun Şeyh Şa'bân-ı Vêlî gibi, memleketimizin manevî muhâfızları olan mana büyüklerinin mezarlarını ziyaret edip, ruhlarına rahmet dilemek de böyledir.

Büyüklerin türbeleri ile diğerk mezarlıklardaki kabir-lerin ziyaret edilmesinde kadın-erkek ayrımı yapılmamalıdır. Vahabîlerin görüşlerini uygulayan Suudi Arabistan'da kadınların kabir ziyaretine kabul edilmemesi örnek alınmamalıdır.

Hz. Peygamber (s.a.v.)'in kabr-i şeriflerini ziyaretin dışında kadınların mezarlığa alınmadığı bu ülkede, onbin civarında sahabînin medfun olduğu Medine mezarlığı Cennetü'l Baki'de medfun olan Hz. Aişe ile Hz. Fatıma (R.Anhüma)'yı ziyaret etmek isteyen kadınları mezarlığa almazlar. Keza bir o kadar sahabî ile büyük insanların medfun olduğu Mekke mezarlığı Cennetü'l



YOYAV gezi grubu, Abdülhakîm Arvasî'nin kabri başında.



YOYAV gezi grubu, Şair Abdurrahim Karakoç'un kabri başında.



Bağlum Merkez Camii girişindeki Yusuf ve Sadık Velilerin sandukaları.

Mualla da yatan Hz. Hatice (R.Anha)'nın kabrini ziyaret etmek isteyen kadınların da bu mezarlığa girmelerine müsaade etmezler. Kadınlar ancak mezarlığın ihâta duvarının dışında durarak mezarlıktaki mevtâlara Fâtiha okuyup ruhlarına armağan edebilirler. Erkekler ise sadece sabah ve ikinci namazlarından sonra kabir ziyareti için mezarlığı açarlar. Kadınlar neden Mekke ve Medine mezarlıklarındaki İslam büyüklerinin mezarlarını ziyaret edemesinler? Allah'a şükür bizde öyle değil. Dileyen herkes Eyüp Sultan'ı, Hacı Bayram-ı Veli'yi, Mevlana Celâleddîn-i Rûmî'yi, Hacı Bektaş-ı Veli'yi ve diğer mana büyüklerini ziyaret edebilir.

Bu inanç ve bilinçte olan YOYAV, yıllardır yürüte geldiği yurt içi ve yurt dışı gezilerinde, oralarda bulunan mânâ büyüklerinin ziyaretini gezi programına almaya özen göstermektedir. Bu cümleden olarak 25 Mayıs 2016 Çarşamba günü Bağlum ve Memlûk'e (Yakacık) düzenlediği kısa gezi ile Mengen sofrasındaki öğle yemeği programına katılan guruba, Bağlum mezarlığında medfun olan Abdülhakîm Arvasî, Asım Köksal, Abdurrahim Karakoç ve Horasan erlerinden Yakup Veli ile Bağlum Camii yanındaki Yusuf ve Sadık Velileri, Memluk Köyü'nde medfun olan Abalı Baba ve Münir Derman'ı ziyaret etme imkânını sağlamıştır.

Hayatlarında sergiledikleri örnek davranışlarla insanların takdirini toplayan bu insanlar, Ankaralıların ziyaret edip, ruhlarına rahmet diledikleri insanlardırlar. YOYAV'lıların 25 Mayıs 2016 Çarşamba günü ziyaret edip, ruhlarına rahmet niyazında buldukları bu merhumlardan:

Abdülhakîm Arvasî, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında yaşamıştır. Seyyid ve Hüseyin kolundandır. 1860'ta o zaman Hakkâri vilâyetinin merkezi olan ve şimdi Van'a bağlı Başkale kazasında doğmuştur. Başkale'de İptidaiye ve Rüşdiye mekteplerini bitirmiş, Doğu Anadolu ve Irak'ın çeşitli beldelerindeki âlimlerden ilim öğrenmiştir. 1879'da Arvas'ta Nakşî şeyhi Seyyid Fe-hîm Arvasî'ye öğrenci olmuş, O'ndan 1882'de icâzetnâme ve 1887'de de Nakşibendî, Kâdirî, Çeştî, Kübrevî ve Sühreverdî tarikatlarından hilâfet alarak memleketine dönmüştür.

Başkale'de kendi parasıyla kurduğu medresede 29 sene talebe yetiştirmiştir. Anadolu ve İran sınırında çok beldeyi ziyaret ederek irşatta bulunmuştur. Bu sebeple zamanın padişahı Sultan II. Abdülhamid tarafından taltif edilmiştir. 1898 ve 1908 yılında İstanbul ve Mısır

üzerinden iki defa hacca gitmiştir. Mekke'de görüştüğü Şeyh Ziya Masum Müceddidî, kendisine Üveysî hilâfeti de vermiştir.

Doğu Anadolu'nun Ruslar tarafından işgali üzerine Mayıs 1916'da ailesiyle beraber Musul'a hicret etmiş, 1916-1918 arasında Ziybar kazası müftülüğünde bulunmuştur. Adana ve Eskişehir'de kalmış, 150 kişilik ailesinden kalan 20 kişi ile birlikte 1919 yılında İstanbul'a gelmiştir. Sultan Vahidüddin tarafından 5 Ağustos 1919'da Süleymaniye Medresesi'ne tasavvuf müderrisi olarak tayin edilmiştir. Aralık ayında da Eyüp Sultan'da münhal Kaşgarî Dergâhı postnişinliği kendisine tevdi edilmiştir.

1924-1928 arası Vefa Lisesi'nde din dersi muallimliği yapmış, 1924 yılında İstanbul vâizliğine tayin edilmiştir. İstanbul'da Eyüp Sultan, Fatih, Bayezid, Ayasofya, Bakırköy Zuhuratbaba, Kadıköy Osman Ağa, Kasımpaşa Câmî-i Kebîr Üsküdar Yeni Câmî ve Beyoğlu Ağa Câmîi'nde senelerce vaaz vermiştir. 1930'da yaş haddine rağmen vazifesi Bakanlar Kurulu kararıyla uzatılmıştır. 1931'de Menemen hadisesi sebebiyle Menemen'e götürülüp divan-ı harpte yargılanmış, beraat etmiş ise de emekliye sevk edilmiştir. Câmî derslerini aralıksız fahrî olarak yürütmüştür. Üçişik soyadını almış, başta oğlu Mekki Efendi olmak üzere çok sayıda talebe yetiştirmiştir. Bunlardan en meşhurları, Necip Fazıl Kısakürek ve Hüseyin Hilmi Işık'tır.

18 Eylül 1943'te İzmir'de mecburî ikamete tâbi tutulmuş, 27 Kasım 1943'te Ankara'da vefat etmiştir. Bağlum Kabristanı'nda medfundur. Arapça ve Farsça şiirleri vardır. Üç oğlu ve iki kızı dünyaya gelmiştir.

Râbita-i Şerife ve er Riyâdü't Tasavvufiye isimli eserleri, Necip Fazıl Kısakürek tarafından sadeleştirilerek yayınlanmıştır.

Abalı Baba ise yüzyıllar önce yaşamış güzel bir insandır. Sağlığında o topraklarda yaşayan insanlara ne yaptıysa, mezarını türbeye çevirmişler ve ona duydukları minnettarlığın göstergesi olarak türbesini ziyaretgâh edinmişlerdir.

Hasan Velî olarak da bilinen Abalı Baba, Hacı Bayram Velî ile Hüseyin Gazi'nin çağdaşı olarak gösterilmektedir.

Malum olduğu üzere türbe ziyaretlerinden maksat, en başta ölümü hatırlamak ve bir gün bizlerin de o âleme intikal edeceğimiz fikrini somut bir şekilde yerleştirmektir. İkinci en önemli maksat da, orada yatan



Dr. Münir Derman'ın Memlük Köyü'ndeki kabri.

muhterem kişilerin var olduğu, bir zamanlar yaşadığı ve toplumlarında hayırla yâd edilecek işler yaptığını düşünerek, "Biz de öyle olabilir miyiz? Böyle olma konusunda ne tür eksikliklerimiz var?" şeklinde bir muhasebe yapmaktır.

Unutulmaz izler bırakmış olmak güzel. Aslında unutulsa da güzel izler bırakmak güzel. Abalı Baba da güzel izler bırakmış herhalde ki, yüzyıllardır ziyaret edilmektedir. Bu ziyaretlerden biri de bizim ziyaretimiz oldu.

Dr. Münir Derman da 1910 yılında Trabzon'da doğmuştur.

Baba tarafından büyük dedesi Kafkasya'dan Şeyh Şamil, ana tarafından büyük dedesi Hâcegân silsilesine mensup Ahmet Ziyaeddin Gümüşhânevi'dir. Trabzon'da 4 yaşından itibaren Buharalı hocası Ömer İnan Efendi'nin manevî eğitiminde ilerlemiş, 9 yaşında hâfız olmuştur. İlkokulu Özel Fransız Okulu'nda bitirip liseden sonra üniversite öğrenimi için Devlet Bursu ile Fransa'ya gönderilmiş, önce Felsefe-Psikoloji tahsili yapmış; sonra Tıp Fakültesi'ni de bitirerek doktor olmuştur. Mısır El-Ezher'e de kaydolmuş ve ilahiyat tahsil etmiştir. Askerlik yıllarında Kore Savaşı'na katılarak doktor olarak hizmet vermiştir. Bu yıllarda bir süre Japonya'da da bulunmuştur. Yurda dönünce Dil-Tarih ve Coğrafya Fakültesi'nde Felsefe dalında öğretim üyeliği yapmış, kısa süre sonra bu görevinden ayrılarak Tıp doktoru olarak Doğu Anadolu'da görev almıştır. Daha sonra "Hükümet Tabibi" olarak Bozüyük'te görevlendirilmiştir. Orada evlenmiş ve bir kız evladı olmuştur. Hâlen bir kızı ve üç torunu vardır. Davet üzerine gittiği Almanya'da 15 yıl "anatomi" öğretim üyeliği yaptıktan sonra yurda dönmüştür. Almanya'da resmî görevi dışındaki saatlerde camilerde vaazlar vermiştir.

Hiçbir servete sahip olmayan Münir Derman, Al-



YOYAV gezi grubu, Dr. Münir Derman'ın kabrini ziyaretlerinde.



YOYAV gezi grubu, Abalı Baba Türbesi'nde.

many'a'dan döndükten sonra son anlarını Ankara'da bir otel odasının mütevazı şartlarında eşi ile birlikte yalnız başına, eski tanıdığı dostlarıyla geçirmiş, ömürleri ağır riyazet ve çilelerle, büyük sıkıntılar, dertler içinde insanlardan uzak, namsız-nişansız bir kul olarak geçmiştir

Tarikat kurmamış, günümüz dergâh, tekke gibi kurumlaşan örgütlenmelerine rağbet etmemiş; "talebe", "mürîd", "şeyh" namları altında etrafına kalabalık insan yığınları toplamamıştır. Vaazlarından ve doktorluğundan kendisini tanıyan ve hakiki seven sayılı kimseler O'nun ilminden istifade etmeye çalışmışlardır.

Manevî emanetlerini, kendisine yakinen hizmet eden sevdiklerinden birine bırakacağını söylemiş, isim açıklamamışlardır. Son zamanlarını -ikibuçuk senehastane'de geçirmiştir. Vasiyetlerinde "Dünyaya garip geldim, garip gitmem lazım. Garibin yeri tenhadadır" ifadesiyle sessiz bir köy kabristanına gömülmek istemiştir.

2 Aralık 1989 Cumartesi günü Hakk'a yürümüş, sevenleri O'nu Ankara'nın kuzeybatısında, yaklaşık 15 kilometre mesafedeki Memlük köyünde toprağa vermişlerdir."



YOYAV gezi grubu, Mengen sofrası bahçesinde.





## Kurban, Hakk'a Kurbiyyet ve Halka Hizmet Vesîlesidir

**K**urban; fedakârlıktır. Yardımlaşma ve dayanışma ruhunun olgunluk anahtarıdır. Allah Teâlâ'nın emretmiş olduğu bir ibadet olup, sayısız hikmetleri vardır. Allah'ın adını anarak bize verilen hayvanların kesilmesi, teslimiyettir, samimiyettir. Hakk'a yakınlaşmadır, manevî kurbiyyettir. Hakiki kulluğu hatırlamak, gerçek anlamda yüce Rabbimize kulluğumuzu yerine getirmektir.

Kurban; kişiye, gerektiğinde malını ve canını Allah yolunda fedâ edebilme bilincini ve servetini başkalarıyla paylaşabilme ahlâkını kazandırır. Onu cimrilik hastalığından, dünya malına tutkunluktan kurtarır. Kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutup, sosyal adaletin gerçekleşmesine katkı sağlar.

Kurban; paylaşmanın, yakınlaşmanın, müminlerin birbirinin hâminden haberdar olmasının kapılarını aralar. Dolayısıyla kurban kesme ibadeti, insanî, ahlâkî ve sosyal hikmetleriyle ayrı bir değere sahiptir. Allah'ın ihsan ettiği nimetlere karşı şükür ifade eden kurban kesme, etini fakirlere, eşe dosta ikram ve hediye etmek; sosyal barışın kardeşçe kaynaşmanın bir tezahürü olarak gönüllere huzur ve mutluluk vermektedir. Bunun içindir ki, kurban vecibesini yerine getirmenin gayreti içinde olan Müslümanlar, kurban kesmeyi ve etlerinin dağıtılmasını hem kolaylaştırmak, hem de bu ibadetten hâsil olan sevaptan mahrum kalmamak için, son yıllarda vekâlet vererek kurbanlarını kestirme cihetine gitmektedirler.

28 yıldır bazı mensupları ve hayırsever dostlarının değerli destek ve kıymetli katkılarıyla vekâleten kurban kesme ve etlerini dar gelirlili ailelere dağıtmaya devam eden YOYAV, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da bayram sevincini bu kardeşleri ile paylaşmanın mutluluğunu yaşadı. Vakıf Genel Merkez binasının arka bahçesinde güzel bir bayram havası estirdi. Kurban kestirenlerle kurban eti alanları buluşturarak kardeşçe kaynaşma ve dostça dayanışmalarına imkân sağladı.

Geçen yıllarda gerçekleştirilen bu örnek hizmetin güzelliğini gören mensupları ile dostlarının devam ettirdikleri değerli destek ve kıymetli katkılarıyla kestirilen 115.940 (yüzonbeşbin dokuzyüzkırk) TL tutarındaki 187 kurbanın eti ile haricen getirilen



Dr. İbrahim Ateş, kurban kesimi için dînî vecibelerin yerine getirilmesini denetlerken.



Kurban kesim mahallinden bir görüntü.

yaklaşık 1240 (binikiyüzkırk) TL. tutarındaki 2 kurbanın etinden oluşan toplam olarak 117.180 (yüzyedibin yüzseksen) TL. tutarındaki 189 kurbanın eti, 708 kişiye dağıtılarak yüzleri güldürüldü ve mutlu bir bayram geçirmelerine katkıda bulunuldu.

Kilis Şubesi'nin kestirdiği 33.600 (otuzüçbin altıyüz) TL. tutarındaki 48 koyun ve 7000 (yedibin) TL. tutarında bir danadan oluşan toplam olarak 40.600 (kırkbinaltıyüz) TL. tutarındaki kurbanın eti de 429 kişiye olmak üzere toplam olarak Genel Merkez ve Kilis Şubemizce 157.780 (yüzelliyedibin yediyüzseksen) TL. tutarındaki 237 koyun ve bir danadan oluşan kurbanın eti 1137 kişiye dağıtıldı.

Bayram namazından sonra başlayıp akşama kadar devam eden kesim ve dağıtım hizmetini dikkatle ve dirayetle yürüten kasaplar ve yardımcıları ile diğer personelin başında bulunan Dr. İbrahim Ateş, her kurbanın kesiminden önce kurban sahipleri adına kasaplara vekâlet verip tekbir getirerek ve besmele çekerek kesilmesine özen göstermesinin yanında, kurban sahipleri ve fakirlerle ilgilenmeyi de ihmal etmedi.

Bu yoğun ve yorucu çalışma arasında basına kısa bir açıklama yapan Dr. İbrahim Ateş, duygu ve düşüncelerini şu cümlelerle ifade etti:

“İki ay on gün önce Ramazan Bayramını kutladık. Bugün de Kurban Bayramı'nın sevinç ve saadetini dar gelirli kardeşlerimizle paylaşmaktayız. Ancak bu bayramı buruk geçirmekteyiz. 15 Temmuz 2016 akşamı FETÖ terör örgütünün yaptığı hain saldırıya karşı verilen mücadelede, bizim için göğüslerini siper ederek şehadet şerbetini içen şehitlerimizle yaralanan gazilerimiz için yüreğimiz yanmakta, milletçe üzüntüye boğulmuş bulun-

maktayız. Bu vesileyle bir kere daha şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve gazilerimize acil şifalar diliyoruz.

Bayramlar sadece sevinme değil, aynı zamanda sevindirme zamanıdır. Dolayısıyla bayramı bayram eden şey, sevginin ve mutluluğun paylaşılmasıdır. Bu paylaşım toplumun tüm kesimleri arasında yapılmalıdır. Özellikle aile bireyleri, yakınlar, yaşlılar ve yoksullarla kimsesizler görülüp gözetilmeli, hastalar ve halsizlerle ilgilenilmelidir. Muhtaçların ihtiyaçları giderilmeli, çevremizdeki şehit aileleri ziyaret edilerek acıları paylaşılmalıdır.

Dayanışmayı düstür ve paylaşmayı prensip edinen YOYAV, yıllardır yürüte geldiği vekâleten kurban kesme ve etini dar gelirli ailelerle fakirlere dağıtma hizmeti ile önemli ve örnek bir uygulamada bulunmaktadır. Böylece dar gelirliyle destek olmanın yanında birlikte bayram ederek, sosyal saadetin sağlanmasına katkıda bulunmaktadır.

Bu hayırlı hizmetin geliştirilerek gerçekleştirilmesine vesile olan hayırsever kardeşlerimizle davetimize icabet ederek, bayram sevincini bizimle paylaşan dar gelirli kardeşlerimize teşekkür ediyor, en içten duygu ve dileklerimizle bayramlarını kutlayarak sağlık ve saadette daim olmalarını diliyorum.”



Dr. İbrahim Ateş, kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine tek tek dağıttı.

## Bayram; Sevinç ve Saadet Paylaşımıdır

Dostça dayanışmayı, kardeşçe kaynaşmayı ve hakça paylaşmayı ilke edinen YOYAV, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da kurban bayramında örnek bir birlikteliğe imza attı. Bayramın birinci (12 Eylül 2016 Pazartesi) günü kestirdiği kurbanları, önceden tespit ve davet ettiği dar gelirliilere dağıtarak bayramın sevinç ve saadetini onlarla paylaştı. Bayramın ikinci günü öğle namazından sonra saat 13.30'da Genel Merkez binasında gerçekleştirdiği bayramlaşma programında da bazı mensupları ve dostları ile bir araya gelip bayramlaşarak bayramın estirdiği dostluk ve kardeşlik havasını birlikte teneffüs etme imkânını sağladı.

Program katılanlar arasında Mütevelli Heyet Üyelerinden Hüseyin Tanrıverdi, Nurçin Sayan, Hüsametdin Postoğlu, A. Naci Öz, Onur Kurulu Üyelerinden Ahmet Tan, kurs öğretmenlerinden Afet Tan, Gülşen Akgöl ile Vakfın en eski mensuplarından Mesude Kürkoğlu, Mahinur Öz ve Hafize Mısdıroğlu da vardı. Kardeşlerinin bayramlarını kutlayıp, ömür boyu yaşayacakları her günü bir bayram sevinci içinde geçirmelerini dileyen YOYAV Genel Başkanı Dr. İbrahim Ateş, yaptığı tebrik ve teşekkür konuşmasında şunları söyledi:

“Kıymetli konuklar, değerli dostlar, sevgili kardeşlerim!

Kurban bayramının ikinci gününde gerçekleştirmeyi gelenek hâline getirdiğimiz bayramlaşma programına teşrif ederek, sevincimizin çoğalmasına vesile olan güzide heyetinizi gönülden ve samîmî duygularımızla selamlıyor, bayramınızı kutluyor, yaşadığınız her günün bir bayram sevinci içinde geçmesini diliyorum.

Bilindiği üzere bayram günleri, Allah'ın kullarına ihsân ettiği rahatlama günleridir. Bu sevinç ve rahatlama camilerde bayram namazını kılmakla başlar, namaz sonrası cemaatin bayramlaşması ile devam eder. Aile bireyleri, akrabalar, arkadaşlar, komşular ve diğer dostlarla bayramlaşarak çoğalır. Dalga dalga genişler ve toplumun tümünde huzur havasının esmesine vesile olur. Başka bir ifadeyle



Dr. Ateş'in makam odası, bayramlaşmaya gelen konuklarla dolup taşı.



bayram günleri sevinç ve mutluluk günleridir. Bu sevinç, günahların affedilmesinin ve başarıya ermenin sevincidir.

Biz bu sevinci, dün kestiğimiz kurbanların etlerini Vakfımızın himâyesinde olan dar gelirli dostlarımıza dağıtarak başlattık, bugün gerçekleştirdiğimiz bayramlaşma programı ile sürdürüyoruz. Dolayısıyla üç bayram sevincini birlikte ve iç içe yaşıyoruz. Kurban bayramı sevinci, dar gelirli sevinç ve siz dostlarla bir araya gelme sevinci.

Bayram günleri, aynı zamanda birbirimize dua etme ve iyi dilekte bulunma zamanıdır. Sadece kendimize dua etmekle kalmayacağız, sürekli birbirimize dua edeceğiz. Bilhassa bayram günlerinde ebediyete göçen yakınlarımıza, din ve devlet büyüklerimize, şehitlerimize, gazilerimize ve bilumum müminlere dua etmeyi ilke edineceğiz.

Allah Teâlâ cümlemizi birbirini Allah için sevip sayan, iyilik ve güzellikleri yekdiğeri ile paylaşarak birlik ve dirlik içinde yaşayan mutlu ve umutlu kullarından kılsın. Gününüz dününüzden, geleceğiniz gününüzden güzel olsun.”



## Şehitlere Şükran ve Ruhlarına Rahmet

YOYAV ayda bir defa düzenlediği "Kur'ânî Birliktelik ve Dua Günü" toplantılarının 6.sını 15 Temmuz şehitlerine ayırdı. 5 Ekim 2016 Çarşamba günü YOYAV Kültür Merkezi'nde çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda şehitler için okunan 18 hatm-i şerîf, 95 bin ihlâs-ı şerîf, 168 bin salâvât-ı şerîfe, 651 yasîn-i şerîf, 602 mülk-ü şerîf, 543 nebe-i şerîf, 143 bin kelime-i tevhid, 100 esma-i Hüsnâ ve 40 gün 40 aşr-ı şerîfin duası yapılarak sevabı 15 Temmuz gecesi FETÖ terör örgütünün yaptığı hain darbe girişiminde millet ve memleketi savunup teröristlere hak ettikleri tarihî dersi vererek darbecileri durdurup, bu uğurda canlarını feda eden 241 şehidin ruhuna armağan edildi.

Bu vesîleyle davetlilere hitap eden YOYAV Genel Başkanı Dr. İbrahim Ateş, yaptığı kısa konuşmada şunları söyledi:



Dr. İbrahim Ateş

"Üzerinde yaşadığımız cennet vatanımızı bizlere emanet ve armağan eden devlet büyüklerimizle, vatan uğruna canlarını seve seve feda eden şehitlerimize milletçe medyûn-u şükranız. Onlar için ne yapsak azdır. Bizi ve vatanımızı koruma yolunda şehadet şerbetini içen şehitlerimizi kalbimizde yaşatıyor, her zaman ruhlarına rahmet diliyoruz. Ruhlarının şâd, mekânlarının cennet ve makamlarının yüce olmasını niyaz ediyoruz. Özellikle 15 Temmuz akşamı FETÖ terör örgütünün yaptığı hain darbe girişiminde millet ve memleketimizle devletimizi korumak için, teröristlere karşı göğüs gerip, şehadet şerbetini içen kahraman 241 şehidimizi minnet ve mağfiretle yad ederek, yüce Allah'tan ruhlarına rahmet diliyoruz. Okuduğumuz hatm-i şerîflerle diğer süver-i şerîfelerin sevabını ruhlarına armağan ediyor, cennet ve Cemalullah ile ödüllendirilmelerini diliyoruz."



Şehitler için yapılan hatim duasından bir görüntü.



## 100 Öğrenci ile Yüz Yüze

28 yıldır dar geliri, çalışkan ve başarılı öğrencilere verdiği burslarla öğrenimlerini sürdürmelerine imkân sağlayan YOYAV, Genel merkez olarak 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında 100 öğrenciye her öğrenciye ayda 100'er TL. olmak üzere 1 Ekim 2016-31 Mayıs 2017 tarihleri arasında 8 ay süre ile burs tahsis etti. Bunların 80'i önceki yıllarda burs verilen, 20'si de bu yıl ilk defa burs verilmeye başlanılan öğrencilerdir.

Genel Merkez Yönetim Kurulu'nun aldığı kararlarla kendilerine 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında burs verilmesi uygun görülen öğrencilerin 3'ü tıp, 3'ü hukuk, 2'si uluslar arası ilişkiler, 2'si bankacılık, 2'si biyoloji, 1'i mühendislik, 1'i iktisadi ve idari bilimler, 1'i kamu yönetimi, 1'i uzay mühendisliği, 1'i hemşirelik, 1'i laboratuvar, 1'i bilgisayar mühendisliği, 1'i biyomedikal, 1'i sosyoloji, 1'i bilgi ve belge yönetimi, 1'i zihinsel engelliler öğretmenliği, 1'i ziraat, 1'i eser koruma, 1'i elektrik, 1'i eczacılık fakültelerinde olmak üzere 20 ayrı branştan 27'si üniversite, 42'si değişik liselerde, 31'i de ilköğretim okullarında eğitim görmektedirler. 41'i erkek, 59'u kız olmak üzere 100 öğrenciden oluşan bursiyerlerimize tahsis edilen bursları 1 Ekim 2016 tarihinde başlatıldı.

Bu öğrenciler için tertiplenen ilk toplantı 8 Ekim 2016 Cumartesi günü yapıldı. Önceki yıllarda Vakıftan burs alıp, başarı belgelerini getiren öğrencilerle, burs için yeni müracaat eden öğrencilerden tespit edilen bursiyerlere, yılın ilk bursunu vermek ve eskilerle yenileri tanıştırmak için düzenlenen bu toplantıda duygulu dakikalar yaşandı.

Eski bursiyerlerle yeni bursiyerlerin YOYAV Kültür Merkezi'nde buluşup tanıştığı bu toplantıda öğrencilere Ekim ayı bursları verildi ve bugün Muharrem ayının 7. günü olması münasebetiyle aşure tatlısı da ikram edildi.

29. Hizmet sezonunun başlarında ve yeni ders yılının ilk burs gününde 100 bursiyer öğrenci ile bir araya gelmenin mutluluğu içinde onları selamlayıp başarılı bir ders yılı dileğinde bulunan YOYAV Genel Başkanı Dr.



Dr. Ibrahim Ateş

Ibrahim Ateş, yaptığı selamlama konuşmasında şunları söyledi:

"Vakfımızın gençleri, geleceğimizin güvencesi ve düşüncemizin sesi olan sevgili öğrencilerimiz!

2016-2017 eğitim ve öğretim yılının ilk ayında düzenlediğimiz böyle bir toplantıda buluşup sizlerle yüz yüze gelmenin sevinç ve saadeti için hepimizi sevgi ve saygı ile selamlıyor, geçen yıllarda gerçekleştirdiğiniz başarılı çalışmalarını, yeni ders yılında yenileriyle taçlandırmanız temennisiyle sözlerime başlar-ken, sizleri yeniden Vakfımızın çatısı altında aramızda görmenin mutluluğu

içinde hepimize hoş geldiniz diyorum.

Bu ve benzeri toplantılarda siz sevgili öğrencilerimizle bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Çünkü ben, sizlerin gelecekte yurdumuzun yücelmesine ve insanımızın ilerlemesine önemli katkılarda bulunacak gençler olduğunuzu inanıyorum. Ayrıca en önemli yatırımın insanlara yönelik yatırım olduğunu, en hayırlı hizmetin de öğrencilere dönük hizmet olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla öğrencilere verilen burslarla, yapılan eğitim yardımlarının fevkalade faydalı olduğu kanaatindeyim.

Vakfımızın kurulduğu günden bu yana 28 yıldır burs verdiğimiz öğrencilerimizden milletvekili, başarılı akademisyen, iş adamı, sanayici, bürokrat, hukukçu ve eğitimci kardeşlerimizin olduğunu görmek, gayretimizi kamçılamakta ve mutluluğumuzu arttırmaktadır. Sizlerin de inşallah yakın bir gelecekte okullarınızı bitirip ülke yönetiminde görev alacağınıza ve bugün bizim verdiğimiz hayrî, sosyal ve kültürel hizmetleri gelecekte sizin vereceğinize inanıyorum.

Alacağınız bursların dışında bir ihtiyacınız veya probleminiz olması hâlinde bize iletmenizi diliyorum, sevgi ve şefkatle yanaktığınızdan öpüyorum, hepimize başarılı bir ders yılı ve güzel bir gelecek temenni ediyorum."

Öteyandan YOYAV Kilis Şubesinde de bu yıl 45 üniversite öğrencisine ayda 150'er TL. burs tahsis edildi. Böylece burs verilen öğrenci sayısı 145'e ulaştı.



## Hz. Hüseyin'e Hürmet

Müslümanlar Hz. Hüseyin (r.a.)'e hürmeti, Hz. Peygamber (s.a.v.)'e hürmetin gereği kabul ederler. Râsûlullah'a salât ve selam ederler, evlat ve ahfâdına Allah'ın rahmet ve rızasını dilerler. Peygamber (s.a.v.)'e hürmet ve muhabbette, ehl-i beytine de ikram ve ihtiramda kusur etmemenin gayreti içinde olurlar. Evlat ve ahfâdını üzecek söz ve davranışların, Resûlullah'ı da üzeceğinden, onları incitecek hâl ve hareketlerden şiddetle kaçınırlar. Dolayısıyla Hz. Ali, Hz. Fatıma, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin (r.anhüm) başta olmak üzere, ehl-i beytin tamamına ihtirâmı ilke edinirler.

Bu cümleden olarak hicrî tarihe göre 1377, miladî tarihe göre de 1336 yıl önce, 10 Muharrem 61 tarihinde Hz. Hüseyin (r.a.) ile yakınlarının Kerbela'da Yezid'in askerleri tarafından şehid edilmelelerini büyük bir teessürle anar, üzülmür ve ruhlarına Allah'tan rahmet dilerler. Hz. Hüseyin (r.a.) ile yakınlarının ruhlarının şâd, mekânlarının cennet ve makamlarının yüce olmasını niyaz ederken, onlara uzanan katil ellerin cehennem ateşinde yanmasını dilerler.

Hz. Hüseyin (r.a.)'i her zaman ve her yerde sevgi ve saygı ile anıp, hâtıralarını hâfizalarında yaşatan ehl-i beyt muhibbi Müslümanlar bilhassa 10 Muharrem Âşûrâ gününde, ruhu için Kur'ân-ı Kerîm okur, dua eder ve düzenledikleri anma programlarında özellik ve güzelliğini dile getirir, ruhuna rahmet dilerler.

YOYAV'da da her yıl bu vesîleyle ilgili anma programları düzenlenmekte ve okunan hatm-i şeriflerin sevabı ruhuna armağan edilmektedir.

Öte yandan âşûrâ gününün faziletleriyle, tarih boyunca bugünde meydana gelen mucizevî kurtuluş halleri hatırlatılarak günümüz Müslümanlarının da maruz kaldıkları felaketlerle mübtelâ oldukları musibetlerden kurtarılması niyazında bulunulmakta ve toplantılara katılan davetlilere aşure tatlısı ikram edilmektedir. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da, âşûrâ günü ve Hz. Hüseyin (r.a.)'in şehadeti yıldönümü dolayısıyla 11 Ekim 2016 (10 Muharrem) Salı günü YOYAV Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma programında okunan hatm-i şeriflerin duası yapılarak sevabı başta Kerbela şehitleriyle, 15 Temmuz



Okunan hatimlerin duasını Dr. Ibrahim Ateş yaptı.



Duaya katılanlardan bir grup.



Dr. İbrahim Ateş



Toplantıya katılanlardan bir grup.

Demokrasi şehitleri olmak üzere tüm şehitlerin ruhlarına armağan edildi. Ardından günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmalar yapıldı ve davetlilere Hz. Hüseyin (r.a.)'in ruhu için hazırlanan pide ve ayrıntı aşure tatlısından oluşan öğle yemeği ikram edildi.

Programına katılanlar arasında Çırak Eğitim ve Öğretim Vakfı Başkanı İbrahim Karakoç, Müteşebbis Gelişim Vakfı Başkanı Nurettin Konaklı, Ailem Vakfı Başkanı İbrahim Ünal, Çubuk Dernekler Federasyonu Başkanı Recep Taş, TESVAK Başkan Vekili Necati Koyuncu, Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği Doç. Dr. Salim Erkaya, Başhekim Yardımcısı Dr. Şule Özel, Türkiye Diyanet Vakfı Kurucularından Ahmet Uzunoğlu, MEB Eski Özlük İşleri Genel Müdürü Sıtkı Dalkılıç, YOYAV Mütevelli Heyet Üyelerinden Dr. İ. Ertan YÜLEK, Nurçin Sayan, Kadriye Baratalı, Gülnur Ateş ve Onur Kurulu Üyelerinden Yücel Mutlu da vardı.

Toplantıya teşekkürlerinden dolayı davetlilere takdir ve teşekkürlerini ileten YOYAV Genel Başkanı Dr. İbrahim Ateş, yaptığı selamlama konuşmasında şu cümlelere yer verdi:

“Kıymetli konuklar, değerli dostlar, sevgili kardeşlerim, basınımızın güzide temsilcileri!

Hz. Hüseyin (r.a.)'in şehadetinin yıldönümü olan bugün, Muharrem ayının 10. günü olan âşûrâ günüdür. Bir taraftan bazı Peygamberlerle Hak dostlarının maruz kaldıkları sıkıntılardan kurtuldukları gün olduğu için sevinip hayır hasenâta bulunduğumuz önemli ve anlamlı bir gün yaşama-



Toplantı sonu konuklara öğle yemeği ve aşure ikram edildi.

nın mutluluğu içindeyiz. Diğer taraftan da Kerbela hâdisesi gibi hazîn bir hâdisenin yıldönümü olduğu için üzüntümüz büyüktür. İşte hayat böyle, bazen bu günkü gibi sevinç ve üzüntüyü bir arada yaşıyoruz. Allah hayat boyu sevincimizi de üzüntümüzü de rızası için yaşanan haller eylesin. Nebileri karşılaştıkları sıkıntılardan kurtaran yüce Rabbimiz, günümüz Müslümanlarını da maruz kaldıkları sıkıntılardan kurtarsın.

Bugün burada sizlere ikram edilecek olan aşurenin tadını ağızımızda ve hayatımızda dâim eylesin. Ülkemizde huzur, esenlik ve mutluluk havasını eksik etmesin, sürekli estirsin. Hz. Hüseyin (r.a.) ile yakınlarını şehit eden Yezidlerle, 15 Temmuz gecesi 241 aslanımızı şehit eden hâin FETÖ teröristlerini, Kahrâr ism-i şerîfi ile kahr-ü perîşân eylesin. Milletimiz ve memleketimize yan gözle bakan din, devlet ve millet düşmanlarının gözlerini kör eylesin.”

Sözlerimi bugün için yazdığım “Habîbullah'ın Habîbi” başlıklı dört dörtlükle noktalarak sizleri selamlamak istiyorum:

### **Habîbullah'ın Habîbi**

*Şol cennetin efendisi,  
İki gencin ikincisi.  
Dedesinin sevgilisi,  
Annesinin has incisi.*

*Ali'nin oğlu, onuru,  
Fatıma'nın gözü nuru,  
Kardeşlerinin gururu,  
Müminlerin de süruru.*

*Eli kırılması Yezid,  
Efendiyi etti şehid.  
Kahrolası o katilin,  
Azabı ola çok şedid.*

*Peygamberin ümmetiyiz.  
Ehl-i beytin muhibbiyiz.  
Yezid'e lanet ederiz.  
Hüseyin'e rahmet dileriz.*

Ruhu şad, mekânı cennet ve makamı yüce olsun.”



## Bir Ayda Beş Aşure İkramı

**M**uharrem ayı müminlerin ibadet, ta'at ve hayır hasenâta değerlendirmeye özen gösterdikleri önemli aylardan biridir. Bu ay, Kur'ân-ı Kerîm'de kıymet verilen dört aydan biridir. Bu ayın birinci gecesi, Müslümanların Kamerî (Hicrî) yılbaşı gecesidir.

Muharrem ayının ilk on günü ve gecesi mübarek gün ve gecelerdendir. Başta âşûrâ günü diye bilinen onuncu günü olmak üzere, milletimiz Muharrem ayında hayır hasenâti arttırmanın ve bol miktarda aşure pişirip konu komşularla yakınlarla ve dostlara ikram etmenin gayreti içinde olurlar. Böylece, kazanlar dolusu aşureleri kaselerle komşulara ikram ederek hayırla hatırladıklarını hissettirmenin ve aralarındaki ağız tadını devam ettirmenin yanında, tertitledikleri aşure günü toplantılarına arkadaş ve ahabplarını davet ederek sevgi ve birlik bağını pekiştirmeyi hedeflerler.

Bu ikramı arttırmalarında etken olan unsurlardan biri, Muharrem ayının içerdiği âşûrâ gününün estirdiği dayanışma ve paylaşma duygusunu, ayın günleri ile yılın diğer aylarına yaygınlaştırmak, diğeri de "aynı sofradan yemek yiyenler, aynı menden emenler gibi kardeş olurlar." diyen Süfyân-ı Sevrî'nin sözünden esinlenerek kardeşliklerini geliştirme cihetine gitmektir.

Bu inanç ve bilinçle geçen yıllarda Muharrem ayında birkaç defa aşure ikram etmeyi alışkanlık hâline getiren YOYAV, bu yıl da beş defa aşure ikram etti.

Bunların ilki 5 Ekim 2016 Çarşamba günü gerçekleştirilen Kur'ânî Birliktelik ve Şehitlere Şükran programına katılan davetlilere yapılan aşure ikramı,

İkincisi, 8 Ekim 2016 Cumartesi günü 100

öğrenciye Ekim ayı bursu ile birlikte verilen aşure ikramı,

Üçüncüsü, 11 Ekim 2016 Salı (10 Muharrem) günü düzenlenen Âşûrâ Günü ve Hz. Hüseyin (r.a.)'e Hürmet programına katılan konuklara sunulan aşure ikramı,

Dördüncüsü, 15 Ekim 2016 Cumartesi günü Hoca Ahmet Yesevî'nin Vefatının 850. Yıldönümü dolayısıyla tertiplenen anma programına katılan konuklara sunulan aşure ikramı,

Beşincisi de, 29 Ekim 2016 Cumartesi günü Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhuriyeti kuranlarla koruyanların ruhlarına ithâfen okunan hatm-i şeriflerin duası programına katılanlara sunulan aşure ikramı idi.

Davetimize icabet ederek bu toplantılara katılıp bizimle birlikte olma inceliğini gösteren dost ve kardeşlerimize takdir ve teşekkürlerimizi iletiyor, ikram edilen aşurelerin giderlerini karşılayan mensuplarımıza da şükranlarımızı sunuyor, ilahi ikram ve ihsana nail olmalarını niyaz ediyoruz.



15.10.2016 tarihindeki aşure ikramından bir görüntü.