

On dört asır evvel, yine böyle bir geceydi,  
Kıymadan, ayın on dördü, bir öksüz çikirtirdi  
Lâkin, o ne hüsrandı ki: Hissetmedi gözler;  
Kaç bin senedir habüklü bekleşmedelerdi  
Nerden görecekleri? Göremezlerdi tabii;  
Bir kere, zühür ettiği çöl en sapa yerdi;  
Bir kere de, mâ müre-i dünyâ, o zamanlar,  
Buhranlar içindeydi, bu gündün de beteri.  
Surtlanları geçmişti beser yirticilikta;  
Dişsiz mi bir insan, onu kârdesleri yerdi  
Fevzâ bütün âfâkı sarmıştı zemîn.  
Sagınadı, bugün Şarkı yığın, teftikâ derdi.  
Derken, büyünüş, kırkına gelmişti ki öksüz,  
Başlarda geçen kâhî ayaklar suya ertdi  
Bir nefhada insanlığı kırtardı o ma süm,  
Bir hamlede kayserleri, kırtaları serdi  
Aczin ki, ezilmekti bütün hakkı, dırtıdı;  
Zulmün ki, zevâl akına gelmezdi, geberti  
Alemlere rahmetti, evet, şer-i mübîn,  
Sehbâlini adl isteyenin yurduna gerti.  
Dünya neye sahipse, onun vergisidir hep;  
Medyân ona cem'iyet-i medyân ona ferdî.  
Medyândur o ma sümâ bütün bir beseriyet...  
Ya Rab, bizî mahşerde bu ikâr ile haşret.

## BİR GECE



16 Akif Anarın



14 Hakîm Halka Rahmeti



12 Öğretmene Hürmet



10 Sorumluluk Şuurumuz



5 Hışgelin Hicri Yılıbaşı



2 Yeniliğe Yönelmek

1 Yeni Türkiye, Yürekli Yönelim, Yurtsever Vurttaş  
Dr. İbrahim ATEŞ

## İçindekiler

Dergide yayımlanan yazı ve resimler kaynak gösterilerek  
kullanılabilir. Görseller gösterilmeye aittir.

Basım Tarihi: 28.01.2016  
ISSN: 1307-1572  
Tel: 418 23 54  
Izmir Cad. 34/2-3 Kızılay-ANKARA  
Onder Matbaacılık Ltd. Şti.  
Basım: Kazasker Mustafa İzzet Efendi  
On Kapak Har: Grafik Tasarım  
Mehmet NARINCE  
Ayda bir yayımlanır.  
Yayın Türü: Yörsel Süreli Yayın  
e-mail: cyoyav@mytel.com  
Tel: 434 51 83 - Faks: 433 12 98  
Labya Caddesi 32/7-8 - Ahmetler / ANKARA  
Yayın Daire Merkezi: N. Yücel MUTLU  
Mehmet NARINCE  
Öksüz DAGLIOĞLU  
Dr. İbrahim ATEŞ  
Yayın Kurulu:



YIL: 25 SAYI: 280 ŞUBAT 2016  
YOYAV  
Dergisi

# YOYAV Dergisi

YIL: 25 SAYI: 280 ŞUBAT 2016

اَوَّلُ سُوْرٍ مَّجِيْتِيْ هُم رَحْمَةُ الْمَلِيْنِ  
بِنَافِلَةٍ فَوَيْدًا نُوْا فَا لِكَيْفِ اَنْفِيْنِ  
رَوْضَتِيْ اِيْنِ زِيَارَتِيْ دِيْ جَبْرِ اَمِيْنِ  
هَذَا جَنَاتِيْ دَفَا اَدْخُلُوْا خَالِدِيْنِ

Ol Resûl-ü müctebâ hem rahmeten lil âlemîn  
Bende medfûndur deyû eflâke fahreylar zemîn  
Ravzasın edüp ziyâret dedi Cibrîl-i emîn  
Hâzihî cennâtü adnin fedhulûhâ hâlidîn.

مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ

Muhammed Allah'ın elçisidir. Beraberinde bulunanlar da kâfirlere karşı çetin, kendi aralarında merhametlidirler. Onları rükûya varırken, secde ederken görürsün. Allah'tan lütuf ve rıza isterler. Onların nişanları yüzlerindeki secde izidir. Bu, onların Tevrat'taki vasıflarıdır. İncil'deki vasıfları da şöyledir: Onlar filizini yarıp çıkarmış, gittikçe onu kuvvetlendirerek kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş bir ekine benzerler ki bu, ekicilerin de hoşuna gider. Allah böylece onları çoğaltıp kuvvetlendirmekle kâfirleri öfkelenendirir. Allah onlardan inanıp iyi işler yapanlara mağfiret ve büyük mükâfat vâdetmiştir.

(Fetih Suresi, 29)